



Proleter

DEVRİMÇİ DURUŞ

Kültürde, Düşünce de, Sayıda

Aylık siyaset dergi

Ocak 2007

Sayı: 49

Fiyatı: 1 YTL (KDV dahil)

Tüm insanlık, yeni bir yıla, bir kez daha büyük umutlarla ve bekentilerle girdi. Her yeni yıla girerken yaşanan bu duyguya, bu kez daha somut gelişmelerle dayanıyor.

Başta ABD emperyalizminin, Afganistan ve Irak işgallerinde ugradığı hezimet, İsrail'in Lübnan'da, Filistin'de karşılaştığı büyük direniş ve almak zorunda kaldığı geri adımlar, bu duyguya perçinliyor. Keza AB emperyalistlerinin kendi halklarından aldığı desteğin azalması, ülkemizde estirilen AB rüzgarlarının artık hızının kesilmesi, bir diğer olumlu gelişme.

İsgalci emperyalistler, Irak'tan sonra Afganistan'da da bataklığa saplandıklarını itiraf etmek zorunda kaldılar. Son NATO zirvesi, emperyalistlerin Afganistan'da girdikleri ökmaz üzerine birbirleriyle kışmasına sahne oldu. Aynı şekilde Irak bataklığından çıkmak için ortaya atılan recepler, daha uygulanmadan ıskartaya çıktı. ABD, Irak'ta asker azaltmak bir yana, daha da çoğaltacağını açıkladı. Ve yılın son günü Saddam'ı asarak, güc gösterisini sürdürdü. Gerçekte ise yangına benzin döktü. Açık ki hesapları iç savaş körükleyerek direniş güçlerini bölmek ve zayıflatmaktadır. Ama bir kez daha yapılan bu hesaplar, Bağdat'tan geri donecektir. 2006 yılının en önemli olaylarından ABD Kongre seçimini belirleyen, başta Irak halkı olmak üzere ezilen halkın direnişi, bu yıl da birçok gelişmeyi doğrudan belirleyecek, daha ileri mevziler elde edecektir.

Sadece ezilen halkın direnişi değil, yeniden yükseliş geçen devrim dalası da emperyalistleri zorlamaktadır. Latin Amerika ülkelerinin neredeyse tamamında son yıllarda yapılan seçimler, devrimci slogan ve söylemlerle ortaya çıkan adaylar kazandı. Bu, Latin halkın emperyalist soygun ve zulümden kurtulma, eşit ve özgür bir yaşam istemlerinin tezahüründü. Benzer gelişmeler, kimi Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladı. İşçi ve emekçilerin direnişleri arttı, birçok genel grevler, sokak eylemleri yaşandı. Asya'da ise devrimci dalanın yükselişi daha net biçimde görülüyor. Nepal de yillardır süren gerilla savaşları ve son bir yılda artan kitleSEL sokak gösterileri, karşılığını buldu ve krallık yerini burjuva demokratik bir rejime bırakmak zorunda kaldı.



Ya barbarlık içinde yok oluş
YA SOSYALİZM!

Ya barbarlık içinde yok oluş YA SOSYALİZM!

Dünyada yükselen halk hareketi ve devrim dalgası, henüz ülkemizi sarmamışsa da, toplumsal muhalefet bizde de giderek büyüyor. Yıl boyunca işçi sınıfı, işgal ve fabrika önü direnişlerle örgütlenme ve mücadele yönündeki ısrarını ortaya koydu. Emekçi memurların irili ufaklı eylemleri sürdürdü. En çok da küçük üreticilerin isyanı duyuldu. Yüz binle gerçekleşen Fındık mitingiyle, Manisa ve Balıkesir'de yol keserek gerçekleştirildikleri eylemlerle yıl damgasını vurdular.

2007, ülkemizde seçim yılı. Hem cumhurbaşkanlığı, hem de genel seçimler bu yıl içinde yapılacak. Bu durum, egemen sınıflar arasındaki çelişki ve çatalları iyice arttırmıştır. Yıl boyunca süren laik-dinci yapay çelişki ve sallaşması, daha da köruklenerek. Fakat görüldüğü gibi, kendi aranındaki çelişkiler, işçi ve emekçilere, devrimci-demokrat kurum ve kişilere saldırular söz konusu olduğunda kalmıyor, tam bir birlik içinde hareket ediyorlar. İşçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına dönük saldırılarından Terbiye Mütadele Yasasına kadar, 'reform' adı altında çıkarılan her yasa ve her uygulama böyle gerçekleşti. Son bir yıl içinde hak gasları, baskı ve terör iyice tırmandı. İşçi ve emekçilere, Kürt halkına, devrimci kurumlara saldırular, gemi azağı aldı. 301. madde, aydınların üzerinde demoklesin kılıcı gibi sallandı. Devrimci-demokrat yayınlar üzerinde sansür ve yasaklar en üst boyuta sıradı.

Öte yandan toplumsal çürüme, her olayla birlikte kendini yeniden kustu. Seri katillerden çocuk istismarına,pornodan fuhuşa, tam bir patlama yaşandı ve adeta sıradanlaştı. Yaşanan bu büyük çürüme, medya aracılığıyla pompalanaarak, kanıksatılmaya çalışıldı. Fakat buna rağmen giderek denilen çürümeye karşı tepkiler de daha şiddetli biçimlerde kendini ortaya koydu. Özellikle Kürt bölgelerinde, mücadelenin gerilemesiyle birlikte devletin de çanak tuttuğu fuhuş, tecavüz, çocuk istismarı gibi olaylara, halkın tepkisi sokaklara dökülmeye kadar vardı. Devletin kolluk güçleri, bu eylemleri bastırmaktı, katil ve caniller halkın elinden almaktı zorluk çektiler. Keza "tore cinayetleri" adı altında işlenen cinayetlere karşı özellikle kadınların başlığı mücadele, ses getirmeye başladı.

Ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerinin yükseliş geçtiği yıllarda hiç görülmeyen bu olaylar, gerileme ve yenilgi yıllarıyla birlikte yeniden ortaya çıktı ve tüm toplumu tehdit eder hale geldi. Toplumsal çürüme, kapitalizmin ürünüdür çünkü

ve onun tek panzehiri, sınıf mücadelesini devrim ve sosyalizm hedefiyle yükseltmekti.

Bir yanda emperyalist savaş ve işgal birlikte artan vahşet, katliam ve cinayetler, diğer yanında toplumsal çürümeyle birlikte artan yozlaşma ve insanlıkta çıkış... Emperyalist-kapitalist sistemin insanlığa sunduğu ve sunacağı tek şey budur. Ağır sömürü ve baskı koşullarıyla at başı giden bu toplumsal çürüyüş, insanın insan olma kavgasına vurulan en büyük darbe, geleceğini tehdit eden en ciddi saldırıdır.

O yüzden de işçi ve emekçilerin, ezilen halkın direnişi, sadece sömürü ve zorbalağa değil, her türlü çürümeye karşı da mücadeledir. Devrim ve sosyalizm kavgası, en özlü ifadeyle, insanların insanlaşma mücadeleidir. Ve bu kavgaya, tüm engellere, yasaklara, çürütme çabalarına rağmen sürdürmektedir.

Bu ay ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla andığımız devrimci önder Rosa Luksemburg, ta yüz yıl önceki söyleşisinde şöyle seslenmiştir: "Ya barbarlık içinde yok oluş, ya sosyalizm!" Geçen her yıl, bu sözün doğruluğunu ispatlamakta, insanlığın sosyalizm dışında kurtuluşu olmadığını göstermektedir. Ve 2007 yılına, şairin dizelerindeki gibi; "Şorul şorul akan kan pahasına" yeni bir hayatın doğum sarıclarıyla girilmektedir.

"Hani kardeşlerimiz vardı ya bu dünyada / - kız kardeşlerimiz, annelerimiz, şairlerimiz / Dumdadur kurşunuyla vurulsalar da / Her zaman böyle dövüşeceğiz / Girtlak girtlağa, dış dışa, tank tanka / Demokrasi için / Eşitlik ve özgürlük uğruna"

Büyük insanlığın, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadeleleri sürüyor... Her yeni yılla birlikte büyuyen umut ve bekleni de bu mücadelededir.



Okurlara...

Merhaba,

Yeni yılda yeni bir sayıyla buluşuyoruz.

Yılın son günlerine damgasını vuran konu Saddam'ın, hem de Müslümanlar için çok önemli bir günde, Kurban Bayramının annesinde idam edilmesiydi. Basında tekrar tekrar gösterilen idam görüntüleri tek bir şey ifade etti: Saddam artık ezilen halkın ve işgal altındaki kitlelerin gözünde, bir diktatör değil, bir kahromandı... İşgalcilerin 'kurbanı', oma son ana kadar direnmeyi sürdürün bir Saddam yaratılmıştı. Ve bu idamın arkasından, ABD emperyalizminin geçen yıl boyunca tırmadırmak için epeyce uğraştığı Şii-Sünni çatışmasının yolu düzlenmiş oldu.

Bu sayımızı, çeşitli yönleriyle geçen yılın değerlendirmesine ayrırdık. Başta Irak olmak üzere ezilen halkın direnişini ve bir bütün olarak emperyalist savaşın geldiği noktayı çeşitli yönleriyle ortaya koymaya çalıştık. İşçi sınıfının, Kürt halkın geçen bir yıllık mücadeleşini veümüzdeki dönemde karşılaşacağı zorlukları, aynı zamanda mücadele dinamiklerini işledik. Keza yılın son günlerine damgasını vuran AB-Türkiye ilişkileri, son NATO zirvesi de sayfamızda yer alan konular arasında yerliyor.

Yılın damgasını vuran belki konuların önemizdeki sayıda da işlemeye devam edeceğiz.

Yeni bir yıla daha girdik. Geçen yılın direniş ve mücadele ile geçen seyriyi daha ileri taşıma umudu ve inancıyla...

Zindanda, fabrikada, okulda, sokakta kavga bayrağını yükseklerde tutan tüm yolداşlarımızın ve dostlarımızın yeni yılını kutluyoruz.

En güzel günler, kavgasını verenlerin olsun...

49. sayıda

- | | |
|----|---|
| 3 | It dalaşı tırmanıyor |
| 4 | Devrimci kurumlara saldırı ve devrimci dayanışma |
| 5 | 19 Aralık'ın yıldönümünde miting |
| 6 | 2007'de kıvılcımlar ateşe dönüşmeli |
| 8 | Sosyal güvenlik yasası: Ertelemek yemem |
| 9 | Üniversitelerde saldırular artıyor... Direniş de... |
| 10 | Şili halkı öfke: Pinochet eceliyle öldü |
| 11 | Türkmenbaşı öldü |
| 12 | AB Türkiye'ye kükrüler |
| 14 | Barışat savaşları |
| 16 | NATO: AB ve ABD'nin savaş alanı |
| 18 | Bir yılın ardından Kürt sorunu |
| 20 | 1 Ocak 1959: Küba devrimi |
| 21 | Geleceğimizin köprüsü tarihimiz |
| 22 | Yeni emperyalist savaşta, geçen yılın bilançosu... |

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni adresimizi lütfen not ediniz.

Kemalpaşa mah. Atatürk Bulvarı No: 114-41 Eminönü/İSTANBUL
Dergimiz yayına hazırlandığı sırada yeni telefonlarımız
henüz bağlanmamıştır. Telefon ve faksla bize ulaşmada
kısa bir süre için sorunlar yaşanabilir.

2006

yılının son ayları, egemen sınıflar arasındaki kılık tartışmalarının giderek daha da şiddetlenen biçimlerine sahne oldu. 2007 yılının cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler yılı olması, bu tartışmaların durmak bir yana, her geçen gün tırmanacağını gösteriyor.

Esasında cumhurbaşkanlığı seçimi, hemen her dönem egemen sınıflar arasında ciddi sorunlara yol açmıştır. Varolan çelişki ve çatıklärın iyice su yüzüne vurduğu, hatta 'yönetememe krizi'nin en belirgin hal aldığı dönemler olmuştur. 12 Eylül öncesinde cumhurbaşkanının bir türlü seçilememesi, Özal'ın cumhurbaşkanlığı dönemi ve son olarak Demirel'in ikinci kez seçilme istemiyle Sezer'in adaylığı arasında yaşanan ikilem, ilk akla gelenlerdir. Son cumhurbaşkanlığı seçimi de 'rejim krizi' tartışmalarına

"sine-i millet'e dönme istemi"di. Yani tüm milletvekillilerinin istifa etmesiyle meclisin önemli oranda boşalması, AKP'yi erken seçime gitmekle karşı karşıya bırakmaktı. Fakat CHP, bu adımı atmadan önce "sivil toplum örgütleri"nın (STÖ'lerin) düşüncelerini ortaya koymasını istedi. Elbette "STÖ" olarak asıl kastettikleri, kitle örgütleri, sendikalar değil, TÜSİAD'tı!

Türkiye'nin politik yapısında da esas söz sahibi olan Büyük Patronlar Kulübü TÜSİAD da bu mesajı aymakta gecikmedi. 24 Aralık'ta TÜSİAD'ın iki demirbaşı Koç ve Sabancı, erken seçimden yana olmadıklarını, fakat cumhurbaşkanlığının da uzlaşma ile çözülmesini istediklerini söyledi. Onları asıl ilgilendiren, azami karlarıydı ve seçim arifesinde ortaya çıkacak bir siyasi krizin ekonomiye vereceği zarar, her şeyin üzerindeydi. Ayrıca AB ile ilişkiler ve

sildi. Bu kez hukukcular meydana çıktılar. Yargıtay eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun başlattığı ve birçok hukukçunun lehte ve aleyhete konuşmalarıyla kızışan "hukuk savaşı" ortalığı kapladı.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminin yapılması için meclisin üçte iki çoğunluğunun, yani 367 milletvekilinin hazır bulunması ve oy kullanması gerekiyordu. Bu sayı bulunmaz ise, "erken seçim" kaçınılmazdı. Bu, anayasanın bir hükmüydi. Özal'ın cumhurbaşkanlığı da bu yüzden tartışmalı olmuş ve sonrasında bir iç tüzük değişikliği ile anayasa ile uyumlu hale getirilmiştir.

AKP'nin ise, hali hazırda meclisteki üye sayısı 354'tü, bu sayı cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyordu. Tabii bu noktada ANAP ve DYP'nin ve bağımsız milletvekillerinin tavrı önem kazanacaktı. AKP, 367'yi bulmak için milletvekili satın almaya kalkacak, bu da farklı tartışmaları beraberinde getirecekti.

AKP hükümeti ve onun arkasında olan hukukçulara göreyse, her zamanki gibi, meclisin üçte birinin yanı 184 Üyenin bulunması yeterliydi. Aksi savılar, hukuki değil, siyasi tartışmalardı ve demokrasiyi içine sindiremeyeceklerdi.

Bir kez daha burjuva hukukun, siyasetin tam da içinde olduğu, dahası, klinikler arası çelişkilerde şu ya da bu şekilde yorumlanarak, istediği biçimde ele alınabileceğini gösterdi.

AKP hükümetinin altındaki zemin kayıyor

ABD'nin politikalarını savunmak üzere üretilmiş bir parti olan AKP, 'görevini' tam olarak yerine getirememenin sıkıntısını yaşıyor. İkinci dayanağı AB projesi de, yılın son günlerinde iyice sarsıldı. Böylece AKP, ABD ve AB gibi iki önemli desteğini büyük oranda yitirmiş oldu.

İçte ise, laiklik karşılığı ve devlet kademelerinde artan kadrolaşma ile orta kesimlerin tepkisini çekiyordu. Başta Genelkurmay olmak üzere 'Kemalist-ulusal' kesimler de, bu tepkiyi körüklediler. AKP'nin seçim öncesi vaatlerini tutmaması, kendisine oy veren İslami kesimler dahil, önemli bir kesimi hayal kırıklığına uğrattı, güven yitirdi. İşçi ve emekçiler cephesinden, işsizlik ve yokluğun boyutları artan özelleştirme ve hak gaspları, tepkileri artıran nedenlerdi. Bütün bunlar, AKP hükümetinin yürürlüğünü hızlandırdı.

Gerek dışta, gerekse içteki durum, AKP'nin altındaki zeminin kaymaya başladığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl boyunca süren laik-dinci çelişkisi, seçimler arifesinde boyutlanacak. Danıştay saldırısı gibi provokatif eylemler dahil, birbirlerine güç yetirene kadar bu it dalaşı sürecek.

İşçi ve emekçiler, bu kavganın kendi lehlerine sonuçlanması için, kendi talepleri doğrultusunda mücadeleyi yükseltmelii, sistemin asıl çelişki olan emeksermeye çelişkisini öne çıkarmalıdır.

Seçimler yaklaşıkça

İT DALASI TIRMANIYOR

yol açmış, "başkanlık", "yari-başkanlık" sistemleri üzerine çokça konuşulmuştu.

Şimdi de benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Bir yanda cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi dillendiriliyor, diğer yanda genel seçimlerin, cumhurbaşkanı seçimlerinden önce yapılması isteniyor ve bu doğrultuda tüm kozlar oynanıyor. Her kesim, kendi elini güçlendirecek argümanlarla ortaya çıkıyor, amaçlarına ulaşmak için her yolu deniyorlar.

Cumhurbaşkanının nitelikleri üzerine süregelen tartışmalar, "meclisin içinde mi, dışından mı olmalı" seçenekleriyle ve arka arkaya atılan isimlerle devam ediyor. "Sine-i millete dönme" tehditleri, cumhurbaşkanlığı seçimi için, meclisin üçte ikisinin oy kullanma zorunluluğu vb. ile saflar iyice keskinleşti. Başta TÜSİAD olmak üzere sermaye kesimleri, hukukcular, eski siyasetçiler, hemen herkes, konuya ilgili açıklamalar yapıyor, yorumlarda bulunuyor.

Bütün bunlar üzerinden, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir kez daha siyasi krizi derinleştireceğini ve bunun sıcak para ile ayakta tutulan ekonomiyi alt üst ederek yeni bir krizi tetikleyeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2007, özellikle ilk altı ay, Türkiye açısından çok önemli gelişmelere gebe görünüyor.

Once TÜSİAD konuştu

Yılın son günlerinin en fazla tartışılan konusu; ana muhalefet partisi CHP'nin

Kıbrıs konusunda TÜSİAD, açıkça AKP hükümetine destek veriyordu. "Her konjonktürel dalgalandırmada AB tartışılmalı, AB partileri bir proje, bir cumhuriyet idealı. Bu ne Kıbrıs sorununa, ne de mevzuat uyumuna indirgenebilir" dediler. Buna karşılık olarak da hükümetten, "mali disiplin"den öden vermelerini, IMF'nin çizdiği ekonomi politikaya uymalarını, 'reform' adı altında çıkan yasaların arkasında durmalarını, özelleştirmeye devam etmelerini istediler. Yani sıra laiklige karşı söylemlerine ve devlet içinde artan kadrolaşmaya dikkat etmeleri uyarısında bulundular.

TÜSİAD'ın iki büyük patronu, bu yönde görüş belirtiyordu fakat diğer sermaye örgütleri, örneğin Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK), cumhurbaşkanının 'objektif' olmasına vurgu yaparak, meclis dışından bazı isimleri sayıp, örtük biçimde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına karşı çıktı. Keza orta ölçekli sanayiciler adına konuşanlar da AKP'ye karşı 'ulusal' kesimlerle görüş birliği içinde açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla burjuvazi arasında bu konudaki çelişkiler sürüyordu. TÜSİAD'ın açıklamaları, AKP'ye nefes aldırmışsa da, önumzde altı ay gibi siyaset açısından uzunca bir süre vardı ve bu sürede nelerin olacağı, dengelerin nasıl değişeceği belli olmazdı.

Ve hukukcular devrede

TÜSİAD'ın açıklamalarından sonra, "sine-i millet" tartışmaları başkak gibi ke-

Cumhurbaşkanlığı seçimi, hemen her dönemde egemen sınıflar arasında ciddi sorunlarla yol açmıştır. Varolan çelişki ve çatıklärın iyice su yüzüne vurduğu, hatta 'yönetememe krizi'nin en belirgin hal aldığı dönemler olmuştur. Şimdi de benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Bir yanda cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi dillendiriliyor, diğer yanında genel seçimlerin, cumhurbaşkanlığı seçimi için, meclisin üçte ikisinin oy kullanma zorunluluğu vb. ile saflar iyice keskinleşti. Başta TÜSİAD olmak üzere sermaye kesimleri, hukukcular, eski siyasetçiler, hemen herkes, konuya ilgili açıklamalar yapıyor, yorumlarda bulunuyor. Her kesim, kendi elini güçlendirecek argümanlarla ortaya çıkıyor, amaçlarına ulaşmak için her yolu deniyorlar.

Devrimci kurumlara artan saldırılar karşısında GELİŞEN DEVRİMÇİ DAYANIŞMA

Gectigimiz yıl, devrimci kurumlara yönelik baskınlarla, gözaltı ve tutuklamalarla geçti. Özellikle "Terörle Mücadele Yasası" çıktıktan sonra daha da artan bu saldırılar, son aylarda lince sıkıştı. Kiminde açık, kiminde örtük (hırsız süsü verilecek) birçok devrimci, demokrat kurum taşan edildi.

Eylül ayında ise Türkiye çapında ESP büroları, Atılım ve Dayanışma gazeteleri basıldı, onlarca kişi gözaltına alındı, tutuklandı. Yılın son ayında da bu kez Temel Haklar Derneği'nin çeşitli Şubeleri, Yürüyüş dergisi ve Ozan Yayıncılık vb. HOC kurumlara yönelik toplayık bir saldırın gerçekleşti. Sadece kurumlardan değil, sokaklardan ve evlerden insanlar gözaltına alındı, tutuklandı.

Elbette bu saldırıların, egemen sınıfların sıkışmasıyla, toplumsal muhalefetin artmasıyla doğrudan bağlı vardı. Özellikle emperyalist savaş koşulları, egemenleri 'ç cepheyi' sağlamlaştırılmaya zorluyor, ulusal, sınıfısal, sosyal her tür hareketi şiddetle bastırmaya yol açıyordu. Her zaman olduğu gibi, önce devrimci öncü güçleri hedefe çaktılar ve katılam da dahil her tür baskı ve terörü devreye soktular. Kendi aralarında artan çelişkilere rağmen, devrimci harekete, işçi ve emekçilere karşı saldırıda birleştiler. Kurt hareketine, devrimci kurum ve kişilere, aydınlarla yönelik saldırılar, son bir yılda ayyuka çıktı. Provokasyonlar, baskınlar, bombalamalar, gözaltı ve tutuklamalar, giderek sıklaşan aralıklarla tekrarlanır oldu.

Madalyonun bir yüzünde emperyalizmin ve egemen sınıfların artan saldırıları varsa, diğer yüzünde ona karşı mücadele ve direniş vardı. Ve esas yönünü de bu oluşturuyordu. Devrimci kurumlara yönelik baskınlarında da bu yön öne çıkmaya başladı. Önce ESP'ye dönük yapılan baskınlara karşı ortak duyarlılıklar geliştirildi, maddi manevi her tür yardım yapıldı ve dayanışmanın güzel örnekleri sunuldu. Son olarak HOC'e karşı başlatılan saldırılar karşısında ise, devrimci dayanışmadada bir adım daha ileri atılarak, yeni biçimler yaşam buldu. Sonrasında çeşitli semtlerde kurulan barikatlar ve sokak savaşları, savunmadan, saldırıya geçişin ilk işaretleriydı.

Geçen sayımızda yer alan, faşizmin artan saldırılarını ve ona karşı gelişen dayanışma eylemlerini konu alan "Daha fazla sağlamlık" başlıklı yazında şunlar söyleyiyordu: "Saldırıya uğrayan örgüt ve kurumlara sahip çıkmak, destek ve dayanışmada bulunmak çok önemlidir. Böyle anılar da yalnız bırakılmamak ve düşmana amacına ulaşmayacağı mesajını vermek açısından da son derece anımlı bir tutumdur. Genel olarak devrimci-demokrat kitleye de moral ve güven verdiği kesindir. O yüzden bu tür biçimleri sürdürmek, geliştirmek gerekiyor. Daha hızlı harekete geçip, saldırıya uğrayan kuruma koşmak, devlet daha kurumdayken etrafını sarmak, içerisindeki devrimci-lere destek vermek, devleti ise teşhir etmek gibi daha ileriden biçimleri yaşama geçirmeliyiz. Bulundugumuz her yerde bu tür saldırılar karşısında daha hızlı hareket etmeli, destek ve dayanışmayı göstermeliyiz." (PDD say:48)

Bu satırlar ESP'ye dönük saldırıların değerlendirilmesi üzerine yazılmıştı. Ardından HOC'e karşı başlayan saldırı furasına, tam da söylendiği şekilde yanıt verildi. Devrimci yapılar arasında oluşturulan "acil hat" ile tüm kurumlar, saldırı-

başlar bağlamaz haberdar edildi ve herkes saldırıya uğrayan kurumun önünde toplandı. Daha polis içeriye giden toplanan kalabalık, kuşatanları kuşatmış oldu. Hem polisin saldırıları teşhir ve protesto edildi, hem de bu tür saldırılar yanıtızı kalınmayacağının ortaya kondu. Gerçekleşen protesto eylemlerine de polis azıncı saldırdı, bir çögünü gözaltına aldı. Fakat bu saldırılar karşısında da militant bir tavır sergiledi, gözaltına alınırken direnildi, poliste ilade verilmemi, toplu tavırlar geliştirildi. Bütün bunlar, ileriye doğru atılmış adımlardı. Hem alınan kararlann hızla yaşama geçmesi bakımından, hem de militant direniş hattının örülmesi bakımından anlamızı, umut vericiydi.

Ardından birçok emekçi semtte barikatlar kuruldu. Kiminde saatlerce, kiminde günlerce barikat savaşları yaşandı. Dayanışma eylemleri, maddi manevi destekten çok, birlikte savaşmaya dönüştü. Bu yönyle bugüne dek gelişen devrimci dayanışma örneklerinin çok üzerindeydi. O yüzden de faşizmin saldırılarını püskürtmede çok daha etkili oldu. Faşizme rüzgar ektiğinde firtına biceğini somut olarak gösterdi.

Eylemler, son saldırıların önemli bir ayağını oluşturan tecride karşı mücadele ile birleşti. Yapılan açıklamalarda, atılan sloganlarda, tecrit öne çıkarıldı ve bu mesaj, devlete çok net verildi. Bebic Aşçı'nın süren ölüm orucu eylemine yönelik gelişebilecek en küçük bir saldırıya karşı tek vücut halinde daha büyük eylemlere hazır olduğunu gösterildi. Böylece tecrit ve ona karşı süren mücadele, daha geniş kesimlere duyurulmuş oldu. Faşizm, kaldirdığı taşı ayağına düşürmüştü.

Bütün bu eylem sürecinde PDD okurları, gerek hızla basılan kurumlara ulaşma ve oradaki eylemlere katılma, gerekse semtlerde kurulan barikatlara önyak olma, sonuna kadar çalışma tavırlarıyla, üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmeye çalışılar. Bu eylemlerde, okurlarımızdan gözaltına alınanlar, yaralanınanlar oldu. Sürecin her cephesinde devrimci bir duruş içinde oldular, gelenegin izinden yürüdüler. Bütün bunlar, deneyimlerden dersler çıkarmasını bildığımız ve ona uygun bir hat izlediğimizi, söyle eylem arasında olması gereken uyumu ortaya koyuyor. Bu olumlu yönlerle birlikte, eksiklerimizi görerek daha ileri hamleler yapmalı, yeni süreçte daha hazırlıklı ve donanımlı girmeliyiz.

Geliştirilen militant dayanışma eylemleri, faşisme geri adım attırdı. Fakat saldırılar, alttan alta sürmeye devam ediyor. Tecride karşı kimi girişimler oldusuya da, varolan durum halen sürüyor. Bu durumda mücadeleyi, gelişen aşamanın üzerine çıkartmakta başka çare görülmüyor. Aktif savunma biçimleriyle birleşen saldırı taktiklerine geçmenin zamanıdır.



Devrimci kurumlara baskınlar ve direniş

Devrimci kurumlara, sosyalist basına ve çalışanlarına yönelik baskınları arturan devlet, son olarak 7 Aralık günü, Temel Haklar Derneği Merkez, Gazi, Nurtepe, Gülsuyu, Bağcılar, Alibeyköy, Esenyurt, 1 Mayıs, Okmeydanı, Sancaktepe, Armutlu'daki demekleri, Yürüyüş dergisi ve dergisinin teknik işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık'ı, Karanfiller Kültür Merkezi, TAYAD İstanbul Şubesi'ne baskınlar düzenleyerek onlara devrimci gözaltına aldı.

Kurumlara iş makineleri, balyozlar ve inşaat malzemeleriyle gelen polisler, kurum önlere karakollar kırarak, göstermelik gerekçelerle kurumlara girmek istediler. Polisin bu baskın girişimleri, direnişlerle başa çıkalırken, devrimci dayanışmanın güzel örnekleri yaşıandı.

Kurumlara yapılan baskınlarında bilgisayar kasaları, dergi arşivleri, mektuplar ve diğer malzemelere el konuldu. Gözaltına alınanlardan 15'i daha sonra tutuklandı. Sonrasında devlet, sokaklarda, evlerde insan avına devam etti. Gerçekleştirilen basın açıklamaları öncesi ve sonrasında gözaltına alınanlar oldu.

Baskınlara karşı ise devrimci dayanışma ve refleks gösterilmesinin güzel örnekleri yaşıandı. Baskın gerçekleştirilen hemen her semtte barikatlar kurulurken, polisler geldiklerine ve geleceklerine pişman oldular. Gazi'de, Gülsuyu'nda, Okmeydanı'nda, 1 Mayıs'ta, Alibeyköy'de sokaklar tütüşürdü. Bir kez daha sokağından gereken yanıt verildi.

Gazi'de baskın duyulur duyulmaz, 500 kişi sokak sokak barikat kurarak, polisi dernek binasından eski karakolun önüne kadar kovaladı. Okmeydanı'nda ise akşam 21'den sonra toplanan 400 kişilik kitle, polisin saldırması üzerine 3 saatte yakın bir süre polislerle çatıştı. Gülsuyu ve 1 Mayıs bölgesinde de polisler, karşılarında aynı direnişi ve kararlılığı gördüler.

Binlerce polisle gerçekleştirilen operasyon, devlet için tam bir fiyaskoya dönüşürken, basın açıklamalarına da azıncı saldırdı. Baskın olduğu saatlerde aralarda dergimizin de bulunduğu devrimci, demokrat kurum ve kuruluşlar, Yürüyüş dergisinin önüne gidecek baskınları protesto etti. Eylemde sık sık, "Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizleri Yıldırıma", "Gözaltılar Serbest Bırakılsın", "TMY Yasası İptal Edilsin" sloganları atıldı. Yapılan açıklamada polisin keyfi tutumunu TMY'ye dayandırıldığına, zorlama gerekçelerle devrimci kurumların talan edildiğine, malzemelerine el konulduğuna, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiği vurgu yapıldı.

Aynı gün, saat 19'da baskının devam ettiği Şişli Temel Haklar ve Özgürükler Derneği önünde de bir basın açıklaması gerçekleştirilmek istendi. Ancak burada kitleye saldırıran polis, arasında okurlarımızın da bulunduğu 32 kişiyi azıncı döverek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlara, minibüslerinde işkence devam ederken, direniş önce münibüste, arkasından şubede sürdürdü. Gözaltına alınanlar, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

19 Aralık'ın yıldönümünde Kadıköy'de Miting

19 Aralık 2000'de 20 cezaevine birden düzenlenen ve 28 devrimcinin ölümesiyle sonuçlanan katliamın 6. yılında 17 Aralık'ta Kadıköy'de bir miting gerçekleştirildi.

Saat 12'de Tepe Natilius'un önünde toplandıktan sonra, Kadıköy İskelesi'ne doğru yürüyüşe geçen 800 kişilik kitle, 19 Aralık katliamına olan öfkelerini ve hesap sorulacağını haykırdı. Yürüyüş boyunca sık sık "Yaşasın 19 Aralık Direnişimiz", "Faşizme Karşı Omuz Omuza", "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur", "Katil Devlet Hesap Verecek" sloganları atıldı. Mitinge PDD, TUYAB, HKM, BDSP, ESP, Partizan vb. yapılanmalar katılırlarken, PDD Kortejinde sık sık "Devrimci Tutsaklara Kalkan Elleri Kirdik, Kiracağız", "Hücreler Yıkılsın, Politik Tutsaklara Özgürülük", "Yaşasın 19 Aralık Direnişimiz", "Yaşasın Devrim ve Sosyalizm", "Katil Devletten Hesap Soracağız", "Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız" sloganları atıldı.

Kortejlerin miting alanına girmesinin ardından, 19 Aralık şehitleri şahsında tüm devrim şehitleri için saygı duruşuyla başlayan program, yapılan konuşmalarla devam etti. Miting Tertip Komitesi adına, TUYAB'ın yaptığı konuşmalarla, 19 Aralık katliamının suçlularının yargılanmadığını deplasman, F tiplerinde tecridin hala devam ettiğine ve direnişin sürdürülüğün vurgu yapıldı. Konuşmaların ardından İlkay Akkaya, Grup Vardiya ve Grup Diyar söylediği türküler ve marşları mitinge destek verdi. Miting alanında ise sık sık "Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz", "Katil Devlet Hesap Verecek", "Faşizme Karşı Omuz Omuza" sloganları atıldı.

Bu yılki 19 Aralık katliamının yıldönümünde mitinge katılımın zayıflığı dikkat çekerken, atılan sloganlarla hesap sorma bilincinin devam ettiği ve 19 Aralık'ın unutturulmayacağı sloganlara yansındı.



19 Aralık günü ise Bayrampaşa cezaevinin önünde TAYAD, bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Aynı günün akşamı Nurtepe, Gülsuyu ve Gazide de anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gülsuyu'nda meşaleli yürüyüş

Gülsuyu'nda 19 Aralık katliamı ve direnişinin 6. yılı meşaleli yürüyüş ve basın açıklaması ile karşılandı. Meşaleli yürüyüşü ve basın açıklamasını gerçekleştiren kurumlar; PDD, BDSP, Partizan, DHP, HKH, ESP, SDP id.

19 Aralık günü saat 19.00'da Son Durak'ta toplanan kitle, yürüyüse geçti. Kitlenin önünde açılan ortak imzalı pankarta "19 Aralık Katliamını Unutmadık! Hesabını Soracağız!" yazıyordu. Yürüyüse her kurum kendi flamalarıyla katıldı. Biz PDD okurları da "Proleter DEVrimci DURUŞ" imzalı flamalarımızı katıldık.

Yürüyüş sırasında sık sık "Yaşasın Devrimci Dayanışma!", "Zindanlar Yıkılsın, Tutsaklara Özgürülük!", "Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz!", "Devrimci İrade Teslim Alınamaz!" sloganları coşku bir şekilde atıldı.

Yürüyüş sırasında kitleye dönük konuşmalar yapıldı. 19 Aralık katliamı lanetlendi ve "hesabını soracağız" dendi.

Kitle, Heykel durağına gelince, hazırlanan basın açıklaması okundu. Ardından atılan sloganlarla eylem bitirdi.

Yürüyüş sırasında taşınan pankart, eylem bitiminde Heykel'e asıldı. Heykel'de 4 gün asılı kaldı.

Yaşasın 19 Aralık Direnişimiz!

Büyük Günler İçin Büyük Dövüşeceğiz!

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

TBMM Başkanı Bebiç Aşçı'nın yakınları ile görüştü

TBMM Başkanı Bülent Arınç, 26 Aralık günü, Dolmabahçe Sarayı'nda, tecrit protesto için 266 gündür ölüm orucu eylemini sürdürden Bebiç Aşçı'nın ailesinin de içinde bulunduğu bir heyete göründü. Heyet, Aşçı'nın, annesi Fazilet Erdogan, teyzesi Naima Emilik, İHD Marmara Bölge Temsilcisi Doğan Genç, Özgür-Der Genel Başkanı Hülya Şekerci ve Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Sinasi Haznedar'dan oluşuyordu.

Bülent Arınç'ın bu görüşmesinden 4 gün önce 22 Aralık günü, AKP önceliği partilerden Refah ve Saadet Partilerinde görev almış, eski milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Bebiç Aşçıyı ziyaret etti. Bekaroğlu ziyaret sonrası sunları söyledi: "Sıradı iktidardaki arkadaşları seslenmek istiyorum. Bir insanın öldürülmesi, bütürü insanların öldürülmesi olarak kabul edilen bu gelenekten geliyor. Nasıl oluyor da insanların ölümünü seyredebiliyorlar? Adalet Bakanı na bir sey demeyeceğim, çünkü yeterince sey söyledim. Ama başbakana sesleniyorum; niçin insanların hayatı kurtarılmıyorsunuz?"

Bekaroğlu'nun bu çağrısının hemen ardından Bülent Arınç, İstanbul'da bulunduğu bir sırada Aşçı'nın ailesi ile görüşeceğini duyurdu. Görüşmede Arınç, "F tipi hücre uygulamasında büyük sorunlar yaşandı. Şartlar insanı şantlar olmaktan çıktı. Bu korudu iyileştirmeler ve sorunların giderilmesi yönünde çalışmalar yürütülebilir" dedi. Ocak ayının ilk haftasında tecrit uygulamalarının çözümü için bir heyete çalışmaya başlayacaklarını ifade eden Arınç, "Adalet Bakanı ile görüşüp sorunu kendisine ileteceğim. Ancak öncelikle Aşçı ölüm orucuna son vermemi" diye ekledi. Aşçı'nın ailesi ise, "Bu lafları 7 yıldır duyuyoruz, artık çözüm için yeni bir sey istiyoruz" dediler.

Bülent Arınç'la görüşen heyet, sonrasında Aşçı'nın ölüm orucunu sürdürdüğü Şişli'deki evine gitti. Heyet üyeleri çikan tablodan memnu olduğunu açıkladılar. Aşçı ise, "henüz somut bir sey yok. Adalet Bakanlığı'nın somut adımları bekliyoruz. Bu girişim sanırım somut bir tablo ortaya çıkarabilir. Balcanlık bu konuda bir formül sunabilir. Somut bir öneri gelirse ölüm orucunu bırakabilirim" dedi. Buna karşın Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Bülent Arınç'ın yaptığı görüşmelerde ılgı olmayan, "hiçbir bilgiyi olmadığı"nı söyledi. Tecritle ılgı ise, "makul teklifler bakanlık olarak değerlendirileceğimiz kopulardır" dedi.

2006 yılının son günlerinde gerçekleşen bu görüşme ve sonrasında yapılan açıklamaların ardından geçen bir haftalık sürede yeni bir gelişme olmadı, somut bir adım atılmıştı. Ölüm orucu eylemi halen sürüyor. Çeşitli kitle örgütlerinin ve duyarlı kesimlerin de tecrite karşı eylemleri devam ediyor.



Devrimci irade teslim alınamaz

Gülsuyu mahallesinde 7 Aralık günü saat 13.00 sıralarında faşist diktatörlüğün kolluk güçleri tarafından Gülsuyu Temel Haklar Derneği'ne operasyon düzenlendi. Demek çevresini ablukaya alan, dükkanına evlerine gitmek isteyen insanlara izin vermemeyen, maskeli özel harekat timleriyle mahallede terör estiren kolluk güçleri, demek araması yaparken, biz de diğer devrimci hareketlerle birlikte toplanarak Heykel meydanına barikat kurduk ve barikat tutuşturduk. Devletin gelmesiyle geri çekildik ve okul durağında da funkis kurduk. Burada ksa süren barikatta, devlet bir devrimciyi gözaltına aldı. Akşam da saat 19'da durağa gelen barikat 3.5 saat sürdü. Barikat başındaki devrimciler, Gülsuyu halkı da destek verdi. Eski çeyyatlarını barikata koymamız için verenler, gaz bombasına karşı kollarımıza kauçuk ve bez, içmemiz için de su getirenler oldu. Eyleme 250 kişi katıldı.

8 Aralık'ta yeniden bir araya gelen devrimci kurumlarla birlikte, basarı açıklaması yapmış kararı aldı. Saat 19.00'da son dakika toplanan kitle kortej oluşturarak Heykel meydanına doğru meşaleli ve sloganlı yürüyüşe geçti. "Haklar ve özgürlükler mücadelemiz engellenemez!" yazılı ortak pankartın açıldığı eylem 100-150 kişi ile başladı. Polisin eyleme müdahale etmesi üzerine yeniden barikatlar kuruldu. Polisin gaz bombaları ile saldırmasına karşılık olarak molotof ve tuşlarla karşılık verildi. Buradaki eylem 2.5 saat sürdü. Eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı.

Gülsuyu' emekçi halkı eylemi sahiplendi. Faşist diktatörlük ne yaparsa yapsun bir kez daha gördük ki, devrimci iradeyi teslim alamamıştır.

Eylemi PDD, BDSP, Partizan, DHP, HKM ve ESP örgütledi, SDP ve Kurtuluş Sosyalist Derneği destek verdi.

Gülsuyu'nda Temel Haklar Derneği'nin çalışanının dernek öntünden gün ışığı alımmasını protesto eden HOC, Heykel meydanında bir basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında sık sık "Gözaltılar, tutuklamalar, baskınlar bizi yıldıramaz!" ve "Yaşasın devrimci dayanışma!" sloganları atıldı. Eyleme PDD, BDSP, DHP, Partizan, ESP ve SDP destek verdi.

Gülsuyu-Gölensu PDD okulları



2006, işgal ve direnişlerle geçti.

2007'DE KİVİLCİMLAR, ATEŞE DÖNÜŞMELİ!

2006 yılında da, sınıflar mücadelede önemli gelişmeler yaşandı.

Dünyanın her yerinde işçi ve emekçiler, hak gasplarına, düşük ücretre, ağır çalışma koşullarına ve baskılara karşı grevlerle, sokak çatışmalarıyla karşılık verdi.

Yılın son ayında Yunanistan, grevlerle çalkalıyor. Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ağır çalışma koşulları ve sosyal hakların gasplarına karşı genel greve gittiler. Fransa'da göçmen işçilerinin yaktığı direniş ateşi daha sönmeden, Fransız burjuvazisinin, gençleri iki yıl "deneme" olarak çalıştırmasına karşı, öğrencilerin başlattığı, işçilerin desteklediği eylemler, günlerce sürdü ve hayatı geri püsürmeye başardılar. Avrupa geneline yayılan İman İşçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. Alman burjuvazisinin, her TİS sürecinde "şartlarımızı kabul edin, yoksa fabrikayı Doğu Avrupa'ya, Asya'ya taşıınız" tehditlerine, metal işçileri greve karşılık verdi. Latin Amerika'da özelleştirmeye ve zamlara karşı işçi ve emekçilerin eylemleri yükseldi. Emperyalist savasa ve işgale karşı ezen halkın direniş, dünya işçi ve emekçileri tarafından eylemlere desteklendi.

Türkiye'de ise; 2006'nın ilk günlerinde "SEKA kıvılcım, TEKEL alev olacak" sloganıyla Tekel İşçileri çıktı alanlara. Adana ve Malatya Tekel işçilerinin özelleştirme saldırısına karşı fabrika işgaliyle girdi işçi sınıfı 2006 ya. Yaptıkları eylemlerle, fabrikalarının kapanmasını ertelemeyi başardılar.

Yılın diğer önemli bir gelişmesi de, fabrika önü direnişler oldu. Bu yönyle diyebiliriz ki, 2006 yılı, işçilerin sendikalarda örgütlenme, bu uğurda fabrika önlerinde direnişler gerçekleştirme yiliydi. Ağır çalışma koşulları, uzun iş saatleri, düşük ücretler ve idari baskilar, işçileri sendikalı olmaya, sendikalarda örgütlenmeye iten belli başlı sorunlardı. Sendikalastıkları için isten atılan işçiler, fabrika önlerinde direnişler örgütlediler. Bu direnişler, İstanbul, Ankara, Mersin, Malatya, Tekirdağ, Diyarbakır gibi çeşitli illerde sürdü, sürüyor...

Öte yandan verilmeyen ücretlere, işçi cinayetine karşı iş bırakmalar, isten atılmalara karşı kısa süreli iş durdurular, emekçi memurların grev ve TİS hakkı için Ankara yürüyüşleri, işyerlerinde eylemleri, yılın son ayında işçi sendikaları ve kamu emekçileri sendikalarının asgari ücretin yükseltilmesi için birlikte örgütledikleri eylemler, KESK ve Odaların alternatif bütçe eylemleri vb. yılın belli başlı eylemleriydi.

Burjuvazinin artan saldırıları

Burjuvazi, azami kar elde etmek için işgücü sömürüsünü şiddetlendirdikçe şiddetlendiriyor. Sınıfın kazandığı haklara saldırısı da artıyor. Dünyanın her yerinde işçi ve emekçilere dönük ekonomik siyasi baskı artmış durumda. Türkiye işçi ve emekçileri de bu saldırılardan payını fazlaıyla alıyor.

Yeni iş yasasını arkasına alan patronlar, 2006 yılında esnek çalışma biçimlerine daha fazla başvurdu. Esnek üretim biçimleri, bütün işyerleri-

2006 yılında öne çıkan mücadele biçimleri, özelleştirmeye karşı fabrika işgalleri, yol kesme eylemleri ve fabrika önü direnişler oldu.

Bir mücadele biçimini olarak işgal, kısa sürede ilgi uyandırıyor, kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarıyor. İşgal eyleminden işçilerin ailelerini de yanına çekmeleri, destek güçleri harekete geçirmeleri ile bu eylemler, daha da etkili kılınmıştır.

ne, atölyelere kadar yayıldı. Çalışma yaşamını alabildiğince küçük parçalara böldüler ve daha az işçiyle daha çok üretim yapmaya başladılar. Çalışma koşulları, tamamen patronların çıkarlarına, isteklerine göre düzenlenmedi. Sözleşmeli personel uygulamasıyla, altı aylık, bir yıllık sözleşmeler dayatıldı, ücretlere, sigorta primine, kidem hakkına saldırdılar. Girdi-çıktılarla, kayıt dışı çalışmayı kural haline getirdiler. Sigortasız, sendikasız çalışmaya yaygınlaştılar. Emeklilik, neredeyse imkansız hale getirildi. Bu düzenlemelerle işçilere kuralsız çalışma dayatıldı, zaman/mekan belirsizliği yaratıldı. Her an işten atılma korkusu yaşayan işçiler, kaç saat ve nerede çalışacaklarını bilmeden işe gitmenin ve yarın ne olacağını bilmemeden belirsizliği içinde kaldılar.

Esnek üretimle birlikte, taşeronlaştırma sistemi de lice yayıldı. Neredeyse taşeron sistemiyle çalışmayan fabrika, işyeri kalmadı. Hatta taşeronlu olmaya başladı. Taşeronlaştırma, sendikasız, sigortasız kayıt dışı çalışma demektir. Bir fabrika içinde irili ufaklı taşeron şirketlerle işçiler, bir patronla değil, onlarca küçük patronla karşı karşıya kalmaktadır. Ve her patron, ayrı çalışma koşulları yaratmakta, ayrı ücretle tabii tutmaktadır. Böylece sendikalamanın önü, işçileri parçalayıp önüne baraj sorunu dikilerek engellenmektedir.

2006 yılında gerek kamu, gerekse özel sektörde çalışan işçilerin TİS süreci sessiz sedasız geçti. Belediyelerde grev pankartı asıldıktan bir hafta sonra indirildi. Koca koca fabrikalarda TİS sürecine giren 150-200 kişiydi. Geri kalan binler ise, taşeron şirketlerine kaydırılmıştı. Dolayısıyla taşeron sistemi, aynı zamanda örgütsüzleştirme olarak karşımıza çıktı bir kez daha. TİS ve grev sürecini önemi ölçüde zayıflattı.

Burjuvazi, özelleştirme saldırısına bu yıl da devam etti. Ancak SEKA'nın ardından Tekel, Tüpresaç, Telekom işçilerinin işgal ve sokak eylemleri, onları farklı yöntemlere itti. İşçileri cepheden karşılara almak yerine, içten bölme, emekliye ayırmaya, iyileştirilmiş 4C planını devreye sokma gibi yeni yöntemleri kullanmaya başladı.

Diğer yandan, "sağlıkta reform" adı altında sunulan Genel Sağlık Sigortası, esnek üretimden sonra sınıfa dönük en kapsamlı saldırıdır. Sosyal güvenlik uygulamalarını kirpa kirpa kuşa çeviren burjuvazi, genel sağlık sigortasıyla, "paran kadar hasta ol" demekte, sağlık kurumlarını, devlet hastanelerini, burjuvaziye peşkeş çekmektedir. Bu uygulamaya sağlığın her alanı paralı hale getirildi. Her muayene, tedavi, farklı kalemler şeklinde ücret olarak karşımıza çıktı. Sözleşmeli personel uygulamasıyla lice zorlaştan emeklilik, bu yasada prim günü ve yaş uzatmasıyla mezarda emeklilik halini aldı.

Burjuvazının gözünü diktiği bir diğer hak ise, kidem tazminatıdır. Her fırscatta gündeme getiriliyor

ve kidem tazminatının gaspı için fırsat kolluyor. IMF, kidem tazminatının kaldırılması ve asgari ücretin düşürülmesi direktifini yineledi. Gelen tepkiler karşısında şimdilik ertelendi, fakat 2007'nin ilk aylarında bunlar, parlamento-

da görüşülecek.

İşçi ve emekçiler, sadece ekonomik olarak değil, siyasal olarak da bir kışkaç içindedir. Toplantı, gösteri, örgütlenme hakkı gaspedilmiş, faşist 2821-2822 sayılı grev-lokavt yasasına, yeni yasal engeller eklenmiştir. Son çıkarılan Terörle Mücadele Yasası da en küçük hak arayışına polis copunu ve mahkemeleri çıkarmaktadır.

Faşist baskı ve yasalar, ideolojik saldırıyla birlikte ve pekiştirilerek sürdürmektedir. Bugün artık "küreselleşme", "YDD" dikiş tutmuyorsa da, "her şey Ülke çıkarları için", "hepimiz aynı gemideyiz", "bilgi çağrı", "tüketiciler toplum" vb demagojilerle, emek-sermaye çelişkisini, sömürgeyi gizlemeye devam ediyorlar. "Her şey fabrika için", "İşimi, fabrikamı seviyorum" şeklinde sloganlarla sınıf bilincini kırletme, sınıf ayrimini silme saldıruları hız kazandı. Teknolojik gelişmeleri ve medyayı, bu demagojileri her saat bilinclere pompalamak için değerlendirmeye, işçi ve emekçiler, kendi sorunlarına yabancılıştırılıyor, paylaşımalar azalıyor, mafya bozuntularına, manken ve popçulara özendiriliyor.

Burada en büyük yardımcıları yine sendika ağaları olmaktadır. Sendika yöneticileri, burjuvazinin yeni üretim biçimleri konusunda işçilere iş eğitimi vermektedir. Ideolojik saldırının bizzat taşıyıcıları olmaktadır. Onlar, çoktan sendikaları mücadele okulu olmaktan çıkarıp, burjuvazının hizmetine sokmuşlardır.

Mücadele biçimleri

2006 yılında öne çıkan mücadele biçimleri, özelleştirmeye karşı fabrika işgalleri, yol kesme eylemleri ve fabrika önü direnişler oldu.

Bir mücadele biçimini olarak işgal, kısa sürede ilgi uyandırıyor, kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarıyor. İşgal eyleminden işçilerin ailelerini de yanına çekmeleri, destek güçleri harekete geçirmeleri ile bu eylemler, daha da etkili kılınmıştır.

SEKA'dan sonra Tekel işçilerinin de başvurduğu işgal eylemi ile işgal, bu yıl da öne çıkan bir biçim oldu. Tekel işçileri, Adana ve Malatya'da, işgal, sokak eylemleri ile birleştiriliyor. Militan, çatışmalı bir süreç yaşandı. Malatya'da Tekel işçilerinin direnişine çevre illerden ve tütün üreticilerinden destek geldi. Özelleştirme kapsamında olan sektörlerin işçileri başta olmak üzere yurdun dört bir yanından dayanışma ziyaretleri ve eylemleri gerçekleşti. Tabanın baskısı sonucu Tekel'de örgütü Tek Gıda-İş sendikası da tüm fabrikalarda direniş çadırını kurmak, giriş çıkışlarında slogan atmak vb. bir dizi eylem karar aldı. Yılın sonlarında, bu defa da Izmit'teki IGSAŞ işçileri fabrikalarının kapatılmasını engellemek için işgal eylemine başladı.

İşgal eyleminin, gerek SEKA'da, gerekse Tekel'de caydırıcı rolünü gördük. Bu eylemler, bir bü-

tün olarak özelleştirme saldırısını durdurmadıysa da SEKA işçileri issız kalmadı. Tekel işçileri fabrika ların kapanmasını erteletmeyi başardı.

Öne çıkan bir diğer mücadele biçimini, fabrika önlü direnişlerdi. Yılın en yaygın eylem biçiminin bu olduğunu söyleyebiliriz. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde böyle direnişler yaşandı.

Bu yıl içinde metal başta olmak üzere tekstil, kağıt, deri, petrokimya vb. çeşitli sektörlerde işçilerin sendikalaşma faaliyetlerinde gözle görülür bir artış oldu. Fakat İşçilerin sendikalaşma çabalarında ilk karşılaşıkları saldırı, işten atılmaktı. Buna karşın işçilerin en sık başvurduğu mücadele biçimini ise, fabrika önlü direnişlerdi. Bu direnişlerin her aşaması, dişe diş bir mücadele gerektiriyordu. Çünkü yasa göre, fabrika önünde beklemek, çadır kurmak yasaktı. Mesela Serna-Seral İşçileri çadır kurmak için defalarca polisle çatıştılar, gözaltına alındılar. Diğer işyerlerindeki direnişler de benzer zorlukları yaşadı. Ama direnişin sembolü çadırları, neredeyse tüm direnişlerde, fabrika önüne kurmayı başardılar. Direniş çadırı kurmaktan vazgeçmediler ve filen yasaları işlenemez kıldılar. Keza Serna-Seral İşçilerinin faşist 2821/2822 sayılı yasaya karşı yürüttükleri imza kampanyası da anımlıydı.

Bu direnişler, militant ve çatışmalı geçti. Bunların içinde, Tuzla tersanesi havzasındaki Desan tersanesi İşçilerinin eylemleri, gemi işgalleri, Al-Co tencere İşçilerinin defalarca polisle çatışmaları, Serna-Seral İşçilerinin, inadına direniş çadırını sahiplenmeleri, ilk akla gelenlerdir.

Direnişçi işçiler, mitinglere de direnişlerini simgeleyen kendi pankartlarıyla katılmış, destek ve dayanışmayı artırmak için çeşitli toplantılar organize etmişlerdir. Buna karşın direnişlerin aylara yayılması, giderek yalnızlaşmayı getirmekte, yığınık ve umutsuzluk boy göstermektedir. Bu direnişlerden çok azı kazanımla sonuçlanmış, birçoğu ise kendinden bittiği gibi.

İşten atılmalara karşı sari sendikalann tutumu ise, işçilerin mahkemeleri adres olarak göstermekti. Taban baskısıyla yaptıkları en yaygın şeş, şube yöneticilerinin katıldığı basın açıklamaları oldu. Elbette basın açıklaması da bir mücadele biçimidir. Fakat bu biçim, kapalı mekanlardan çıkışın sokağa taşımak ve kitleSEL bir şekilde yapmak gereklidir. Sendikacılar ise, tabandan kopuk ve yasak savma kabiliinden yapmışlardır.

Bu yılın öne çıkan mücadele biçimlerine ek olarak; KESK ve odaların, yılın son ayında gerçekleştirdiği sokaklara, işyerlerine masa kurarak referandum yapmalarını ekleyebiliriz. Fakat bu biçimin de son derece pasif, salt propagandır bir nitelik taşıdığını belirtelim.

Ancak, işgal, fabrika önlü direnişler dahil, işçi ve emekçilerin militant ve leri mücadele biçimlerine rağmen, en ciddi eksiklikleri, üretimi durdurmayı başaramamış olmalarıdır. Oysa üretim durmadıkça, kazanmak nerdede imkansızdır. Üretim, kapitalizmin can damarıdır çünkü. Üretim süregi muddetçe, patronlar fazla zorlanmaz. O yüzden yıl boyunca yapılan eylem ve direnişler -militan, çatışmalı, direngen olanlarına rağmen- üretimi durduramadığı için çoğu yenilgiyle bitmiştir.

Örgütlenme sorunları

Kazanmanın yolu, örgütlenme düzeyine ve doğru bir önderlige bağlıdır. Oysa yaşanan direnişlere bakıldığımızda, sınıfın örgütlenmesinin, özellikle iş-



Direnş döneminde kurulan bu örgüt biçimleri, direnişlerin bitmesiyle birlikte ne yazık ki kaybolmaktadır. Oysa taban örgütleri olarak İşyeri komiteleri, her dönem olabilecek bir biçimdir ve sürekli kılınmalıdır. Sendikaların çoğunun gerici, faşist karakteri, bu tür taban örgütlerini çok daha yaşamsal kılmaktadır. Sınıfın eğitiminden, örgütlenmesinin gelişmesine, çıkan her tür soruna müdahaleye kadar, birçok önemli misyonu üstler. Bunların olmayışı, sınıf açısından önemli bir mevzinin kaybıdır.

örgütlenmenin zayıf olduğunu görürüz:

Örgütlenme biçimleri de çoğunlukla direniş esnasında şekillenmektedir. İşyeri komitesi, sendikal örgütlenme komitesi, direniş komitesi vb. bu dönenlerde kurulmaktadır. İşyerlerinde örgütlenme faaliyetleri, bu tür komitelerden ziyade, kişiler üzerinden yapılmaktır, tek tek kişiler öne çıkmaktadır. Elbette ilk başta öncü işçilerin öne çıkması ve gerek örgütlenmenin, gerekse direnişlerin önonu aşması doğaldır. Fakat kısa sürede kişilerden çıkışın komiteye dönüştürmek, o İşyerinin örgütülüğü ve direnişlerin başarısı için yaşamsaldır. Komiteler, örgütür çünkü. Ve her örgütülük, kolektif iradeyi açığa çıkarır, kendine güveni artırır.

Özelleştirmeye karşı yürütülen mücadelede, direniş komiteleri vardı. Fakat bunlar yeterince işlevsel değildi. Adeta sendikaların uzantısı gibi hareket ettiler. İnisiyatifli sendikacılara bırakılar ve o sınırlar içinde hareket ettiler. Dolayısıyla oynamaları gereken misyonu oynayamadılar. Bu komiteler işlevli kılınsayıdı ve sendikalar üzerinde daha fazla basınç oluşturursaydı, kazanma şanları kuşkusuz daha fazla olurdu.

Direnş döneminde kurulan bu örgüt biçimleri, direnişlerin bitmesiyle birlikte ne yazık ki kaybolmaktadır. Oysa taban örgütleri olarak İşyeri komiteleri, her dönem olabilecek bir biçimdir ve sürekli kılınmalıdır. Sendikaların çoğunun gerici, faşist karakteri, bu tür taban örgütlerini çok daha yaşamsal kılmaktadır. Sınıfın eğitiminden, örgütlenmesinin gelişmesine, çıkan her tür soruna müdahaleye kadar, birçok önemli misyonu üstler. Bunların olmayışı, sınıf açısından önemli bir mevzinin kaybıdır.

Diğer yandan gerek özelleştirme karşıtı eylemler, gerekse sendikalaşmak için yükseltilen direnişlerin çıkışması, iyi bir avantajdır. Ancak bu elverişli durumun iyi bir şekilde değerlendirildiği söylemeyez. Direnişte olan işyerlerinin birleşik hareketi sağlanamamıştır. Direnişte olan işyerleri arasında koordinasyonu sağlayacak, aynı eylem hattını oluşturacak bir örgütlenme yaratılamamıştır. Serna-Se-

rai, Dünya Deri, Mito işçilerinin birlikte hareket etmek için böyle bir girişimleri olmuştur, fakat bu girişim yetersiz kalmıştır. Bu tür girişimleri güçlendirmek gerekmektedir.

Sınıf dayanışması sendikalara bırakılamaz. Bu görevi de işyeri veya direniş komiteleri üstlenmelidir ve direniş bittiğinden sonra da kalıcılaşmalıdır. Özellikle fabrika önlü direnişlerin, kazanımsız ve kendinden bitmesinde, uzun süreye yayılması, destek ve dayanışma eylemlerinin zayıflaması büyük bir etkendir.

Dolayısıyla örgütülük ve önderlik sorunu, sınıfın en ciddi sorunu olarak dursmaktadır. Buna karşın, devrimci ve komünistlerin sınıfı bağlarındaki zayıflık devam etmektedir. Faşizmin yoğun saldırıları, önemli direnişlerin yaşandığı fabrikaların dağıtıması, öncü işçilerin işten atılmaları gibi etkenler de, örgütlenme öünde çıkan diğer engeller olarak sıralanabilir.

Bütün bunlara rağmen, işçi sınıfı, patron baskısına, devlet terörüne göğüs gererek örgütlenme işrarını sürdürmektedir. Kendi içlerinde örgütlenip, ondan sonra sendikalara gitmeleri, bu konudaki yoğun isteği ve çabanın göstergesidir. Sendikal örgütlenmede sendikacıların bizzat gidip örgütledikleri işyeri yok de necek kadar azdır. İşçiler, ya kendi başlarına ya da devrimci taralardan örgütlenmiştir. Bu örgütlenmelerle sendikalara gitmişler, ancak o şekilde sendikal olabilmışlardır.

Sendikal örgütlenmenin Kürt illerine kadar yayılması, az sayıda da olsa taşeron işçilerin sendikalaşması, umut vericidir. Keza defalarca saldırıyla uğramalarına, aylara varan bekleyişlere rağmen direnişlerine devam etmesi, kısa süreli de olsa iş durdurma eylemleriley destek ve dayanışmanın artması, önemli gelişmelerdir.

Bir yıllık tabloya baklığımızda bile, yapılan eylem ve direnişlerin çokluğuna ve yaygınlığına rağmen henüz varolan durumun parçalanamadığı, dönemin yarıılıp aşılamadığı görülmektedir. İşçi sınıfı, yıllardır bırakılmış yeni bir hak elde etmemi, varolaları bir bir kaybediyor. Ufak-tefek kazanımlar da bu genel tablonun içinde kayboluyor.

Burada en önemli faktör, işbirlikçi sendika yöneticilerin tutumudur. Sendikacılar, direnişteki işçileri de kendi haline bırakmakta, dahası patronları İşbirliğine giderek eylem kırıcı rollerini sürdürmektedirler. Onun için işçi sınıfının taban örgütülüklerini kurmaları, sendikalar üzerinde basınç oluşturmaları, devrimci işçilerin anadolu etkinliklerine katılım-

Yunanistan'da genel grev

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), ülke çapında genel grev gerçekleştirdiler. Genel grev dolayısıyla toplam 54 İl ve ilçede gösteriler yapıldı.

Sosyal güzergâhı ve iş baktarı talepleri doğrultusunda yapılan genel greve onbinlerce işçi ve emekçi katıldı. Yapılan genel grev, kamu kuruluşlarında, belediye ve valiliklerde, eğitimde, ulaşımda, enerjide, telekomünikasyonda, sağlık sektöründe, bankalarda ve özel sektörde büyük bazı alanlarda etkili oldu. Sağlık emekçileri üç günlük genel grev ilan ettiler. İtmanlarında yükleme ve indirme işlerinde çalışan işçilerin genel grev ise sürüyor.

Sosyal güvenliğin tasfiyesi yasası Temmuz ayına ertelendi: Ertelemek yetmez; Çöpe atmak için mücadeleye!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesinden sonra ortada kaldı.

Emeklilikten sağlığa, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortalarına kadar sosyal güvenlikte büyük bir tasfiye gerçekleştirecek olan yasa, 1 Ocak 2007'de yürürlüğe girecekti. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur yasalarını yürürlükten kaldıracak olan yasa birçok alanda yeni düzenlemeler getiriyordu. Ancak, yeni yasanın getireceği düzenlemelere dönük hiçbir hazırlık yapılmadığı için 2007 yılında tüm işçi ve emekçileri büyük bir bilinmezi bekliyordu. Anayasa Mahkemesinin yasanın bazı maddelerini iptal etmesinden sonra ise bilinmezi tam bir kaosa dönüştü. Bütün bu karmaşayı çozemeyen hükümet, sosyal güvenliğin tasfiyesi yasasının yürürlük tarihini 2007'nin Temmuz ayına ertelemek zorunda kaldı.

Anayasa Mahkemesi sosyal güvenliğin tasfiyesi yasasının 28. Maddesi'nin 2. Fikrasını kamu çalışanları açısından iptal etti. Kamu çalışanlarının ayrıcalıkları olduğu gereklisiyle. Anayasa Mahkemesi, emeklilik yaşını kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşına, emeklilik için gereken prim gün sayısını 9 bine çıkaran maddenin kamu çalışanları yönünden uygulanamayaçına karar verdi. Ayrıca kamu çalışanları için aynı bir yasa çıkartılması gerekliliği söyledi.

Böylece Anayasa Mahkemesi sosyal güvenliğin tasfiyesini işçiler ve esnaf yönünden onaylamış oldu. Bu karar ile kamu çalışanlarının durumu tam bir kargaşa dönüştü. Çünkü yedi yasa 2007'de yürürlüğe girdikten sonra Emekli Sandığı yasasını iptal ediyor. Yeni yasanın maddeleri de iptal edilince, kamu çalışanlarını hangi düzenlemeye göre emekli edileceği belirsiz bir hal aldı.

IMF'nin yeni düzenleme için destek açıklamalarına rağmen düzenlemeyi yeterli bulan hükümet, yasanın yürürlük tarihini ertelemek zorunda kaldı. Çünkü sorun, sadece kamu çalışanlarının durumunu düzenlemek gibi basit bir sorun değildi. Yasa, sosyal güvenliği tek çatı altında toplamayı hedefliyordu. Anayasa Mahkemesi'nin karar ile iste bu çatı çıktı.

Şimdi yasanın Temmuz ayına ertelenmesi, işçi ve emekçilerde bir rahatlama yaratır. Ama yasada işçi ve Bağ-Kur'lular açısından Meclis, Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanarak kesinleşmiştir. Temmuz ayında bu açıdan bir değişiklik yapılmayacaktır. Kamu çalışanları açısından ise, değişeceğin fazla bir şey yoktur. Yasanın 28. Maddesi iptal edilse bile, '99 yılında çıkarılan "Mezarda Emeklilik Yasası" gereğince emeklilik yaşı zaten kademeli olarak artırılıyor. Ayrıca mevcut Emekli Sandığı Yasası'nda emeklilik için gereklili 25 yıl zaten 9 bin gün prime denk gelüyor. Yasanın getirdiği diğer bütün haklar ise Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmış durumda. Dolayısıyla işçi ve emekçiler için Temmuz ayında değişeceğin bir şey yok. Sosyal güvenliğin tasfiyesi paketi hala durduğu yerde duruyor.

Sosyal güvenliğin tasfiyesi yasasının ertelemesini, işçi ve emekçiler bir fırsat olarak değerlendirmeli ve eksikliklerini tamamlayarak yasanın tamamen geri çekilmesi için mücadele yükseltmelidir. Bu mücadele ise Temmuz ayına ertelenemez.

Sosyal Güvenliğin Tasfiyesi Yasasının getirdikleri

Emeklilik yaşı artırılıyor:

Emeklilik yaşı yasa yürürlüğe girdiği anda kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşına çıkarılıyor. 2036 yılından itibaren kademeli olarak artırılarak, 2048 yılında kadın ve erkekte 65 yaşa çıkarılıyor.

Emeklilik maaşı düşürüyor:

1) Aylık bağlama oranı düşürüyor. Mevcut sisteme SSK emeklisi çalışırken aldığı ücretin yüzde 65'ini, Emekli Sandığı'na bağlı kamu çalışanları ise maaşlarının yüzde 75'ini emekli maaşı olarak alıyor. Yeni sisteme bu oranlar başlangıçta SSK'lılarda yüzde 60'a, Emekli Sandığında yüzde 70'e düşecek. Emekli maaşı, daha sonra kademeli olarak çalışırken aldığı ücretin yansına kadar düşürülecek.

2) Mevcut sisteme emekli maaşı hesap edilirken, enflasyon rakamı ve ekonomik büyümeye oranı da ekleniyor. Yeni yasa ile ekonomik büyümeyen hesaplara katılımamasıyla emeklilik yaşı buradan da düşürülecek.

3) Mevcut sisteme emekli maaşının belli bir değerin altına düşmemesi için bir alt sınır uygulaması bulunuyor. Bu uygulamayı kaldırın yeni yasa emeklilik maaşı asgari ücretin altına bile düşebilecek.

4) Emeklilik maasından Genel Sağlık Sigortası primi de kesilecek. Bu da emeklilik maaşını düşürecek.

Emekli çalışanlara büyük darbe:

Bu ay itibarıyle, emekllerin yüzde 58'inin çalıştığı açıklandı. Emekli maaşının düşük olması nedeniyle çalışmaz zorunda olan emeklilere "kırk katır mı kırk satır mı" dayalması yapılmıyor. Yeni yasa emekli çalışanlara ya emeklilik maaşından vazgeçmeye ya da çalışmazken aldığı brut ücretin yüzde 33,5 ile yüzde 39'luk kesimini destek primi olarak ödemesini dayatıyor. Bu da net ücretinin yarısının kesilmesi anlamına geliyor.

Prim gün sayısı artırılıyor:

Mevcut sisteme SSK'lılar 7 bin gün prim ödeyerek emekli olabiliyor. Yeni yasa ile her yıl 100 gün artırılarak emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını 9 bine çıkarılıyor.

Malül emeklilik zorlaşıyor:

Mevcut sisteme göre, organının yüzde 66'sını kaybeden malül emekli onabiliyor. Yeni yasa bunu yeterli görmüyor. Organının yüzde 80'ini kayıp eden malül emekli olabilecek.

İş göremez aylığı düşürüyor:

Yürürlükteki yasaya göre, malül emekli olan bir işçi, çalışmazken aldığı ücretin yüzde 70'ini oranda iş göremez aylığı alıyor. Eğer birinin bakımı ile yaşamını sürdürdüyorsa yüzde 50 oranında artırılıyor. Yeni yasa ile bu yüzde 50 artırımlı kaldırılıyor.

Yeni sağlık vergileri getiriliyor:

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da tek kesinti ile hem emeklilik hizmetleri veniliyor hem de sağlık hizmetleri. Yeni yasa ile sağlık ve emeklilik birbirinden ayrıldığı için, sağlık primi adı altında yeni kesintiler getiriliyor. Emeklilerin maasından da Genel Sağlık Sigortası kesilecek.

Sağlık hizmetinin kapsamı daraltılıyor:

"Temel Teminat Paketi" adı altında sigortalının alabileceği sağlık hizmetinin kapsamı daraltılıyor. Bugün bütün tedavi hizmetleri sigortalının kapsamına giriyor. Yeniden yasa ile sigortalılar ancak, "Temel Teminat Paketi" kapsamına giren sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Bu paketin kapsamı her yıl yeniden belirlenecek. Bu da gitikçe kapsamının daha da daraltılacağını gösteriyor.

Katkı payı adı altında sağlık özelleştiriliyor:

Ayakta tedavi, doktor muayenesi, diş tedavileri, protez vb. sağlık hizmetlerinde şimdilik yüzde 10 ile yüzde 20 arasında katkı payı alınacak. Daha yasa yürürlüğe girmeden katkı payının artırılması gündeme geldi bile. Ayrıca devlet ve araştırma hastaneleri özelleştiriliyor. Birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları tasfiye edilerek bu hizmet de "Aile Hekimi" uygulamasıyla özelleştiriliyor. Özel hastanelerin bugün sigortalı hastalara verdiği hizmetlere karşılık allıklar milyarlarca katkı payı, yeni yasa emekçilere neler getireceğini gösteriyor.

Tekel işçileri eylemde

Özelleştirilen iki fabrikaları kapatıyor. Once MEY A.Ş.'ye verilen, ardından Amerikan Texas Pacific Group şirketine satılan iki fabrikaları, şimdi kapatılma durumuyla karşı karşıya kaldı. Amerikalı şirket, fabrikaları kapatmayı açıkladı. Bunun üzerine İzmir ve İstanbul'daki işçiler, kapatma ve işten atılmaları karşı işyerini işgal ettiler.

Gece gündüz fabrikadan ayrılmayan İzmir'deki işçiler, depodaki malların çıkışmasına izin vermiyorlar. Özelleştirme politikalarının acı futurasının kendilerine ödetilmeye çalışıldığını söyleyen işçiler, eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini belirttiler. Tek Gıda İş İzmir 6 numaralı şube başkanı, işçilerin haklarını almadan fabrikayı terk etmeyeceklerini ifade etti.

Diyarbakır işi fabrikasında çalışan 125 işçiden 85'inin akitlerinin feshedilmesi üzerine, orada da işgal eylemi başladı. Süresiz işyerini terk etmeye eylem yapan işçiler, karaman geri alınmasını istiyorlar.

Ote yandan Beykoz tekel işçilerinin fabrikadaki bekleyişleri devam ediyor. Kendilerine 5 yıl çalışma garantisini verilmesine rağmen böyle bir karar alındığını ifade eden işçiler, patron çözüm üretene kadar bayramda da yulvasında da fabrikayı terk etmeyeceklerini belirttiler.

İGSAŞ'ta işgal

2004 yılında özelleştirilerek Yıldız Entegre'nin sahibi Fehmi Yılmaz'a satılan İGSAŞ fabrikası, doğalgaz fıtavlarındaki artış gereğiyle kapatıldı ve 217 işçi isten atıldı.

Patronun fabrikayı kapatma kararını açıklaması üzerine, işçiler kapılan kilitleyerek fabrikayı işgal eylemine başladılar. İGSAŞ işçileri, "bizim mücadelelerimiz sadece fabrikamıza kapatmak 217 işçinin kapı önüne konulması değil, ülkenin tek gubre üreticisi durumundaki fabrikamızın kapatılanak ülkemizin dışa bağımlılığının artırılmasına karşı da mücadele ediyoruz" dediler.

Petrol-İş Kocaeli şubesinin başkanı A. Ufuk Yaşar, "2,5 yıl önce 'güzelleşecek' diyerek özelleştirilen, ama aynı İrak'ın özgürlüğü gibi maaşef 2,5 yıl sonunda çalışanların sokağa dökülen fabrikamız, ülkemizin tek gubre üreticisi fabrikasıdır. Kapatması ise, sadece çalışanların değil, çiftçi, köylüyü de mağdur edecektir" dedi.

İşçiler, fabrika yeniden üretmeye başlayıcaya kadar işgalini sürdürmelerini açıkladılar.

KESK'ten 'iş bırakma'

KESK, 14 Aralık günü, bir günlük iş bırakma eylemini yaptı. Grev, toplu sözleşme ve emekçiyi gözeten bütçe talepleriyle, bir gün hizmeti durdurarak sesini duyurmaya çalıştı. Eyleme, TMMOB'a bağlı odalar da destek verdi.

KESK'in toplu sözleşme, grev hakkı ve yaşayabilir ücret talepleriyle gerçekleştirilen bu eylemine, okullar ve vergi daireleri dahil, hastanelerin acil servisleri dışındaki tüm alanlarda hizmet durduruldu. Ülke genelinde yapılan eyleme katılan yüksek oldu. Kamu emekçileri her ilde belirlenen yerde toplanarak taleplerini içeren pankart, döviz açıp sloganlar atarak yürüyüse geçtiler. Bazı bölgelerde özellikle Kür illerinde polis, eylemi engellemeye çalıştı. Buralarda polis, biber gazı ve çöplük eyleme müdahale etti, birçok kişi gözaltına alındı.

Eylemlerde "İnsanca Yaşamak İstiyoruz", "Sadaka değil Toplusözlesme" sloganları atıldı.

Üniversitelerde saldırılar artıyor...

Direnış de...

Devlet ve idare destekli faşist saldırılar, öğrenci hareketinin değişmez gündemleri arasında dır. Ne zaman öğrenci hareketi biraz yükselme eğilimleri gösterse ya da o potansiyeli taşıdığını gösteren işaretler verse, sivil faşist saldırılar hem devreye sokulur. Devrimci öğrenciler, bu saldırıları ne zaman savunma pozisyonunda karşıladırsa, süreçten zayıflayarak çıktılar. Fakat ne zaman saldırırlara karşı cepheden bir duruş geliştirip karşı saldırıya geçtiler, sürecin galibi oldular.

Son yıllarda devrimci-demokrat-Kürt öğrencilere dönük faşist saldırılar, hemen hemen bütün üniversitelerde koordineli bir biçimde yükseltiliyor. Ancak son yıllarda genel tablo, antifaşist kesimlerin daha çok savunma pozisyonunda kalarak saldırımı püskürtme çabası şeklindeydi. Bu yıl ise, devrimci öğrenciler ve genel olarak antifaşistler, karşı saldırıları geliştiriyor. Geçen yıllarda, öğrenciler



hazırlıklarını yaparak saldırının gelmesini beklerlerdi. Bu yıl ise artık beklemiyor, faşist odaklı kantinleri dağıtmaya gidiyor, faşist öğrencilere pusu atıyorlar. Savaşların en önemli kuralını uyguluyor ve saldırı üstünlüğünü ele geçiriyorlar.

En başta bu gelişim, bir adım öne geçmek amacıyla geliyor. Faşistler artık rahat gezemez, pervasız davranışnamaz hale geliyorlar. İkincisi, öğrenciler içinde yaygın kitle çalışması ve teşhir faaliyeti yürütülüyor. Bunların sonucunda, öncekileri aşan bir kitleSELLİK yakalanıyor. Saldırılar söz konusu olduğunda gerçekleştirilen eylemlerdeki coşku ve kitleSELLİK artıyor, daha tedirgin duranların bile kendine güveni gelişiyor.

Geçmişte de faşist saldırıları durdurmak temel etken, bu tarzda bir karşı saldırıya geçilmesi olmuştu. Deneyimler bugüne de işık tutuyor ve yürümesi gereken yolu gösteriyor.

✓ 03.11.2006- Ankara Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsünde 20 kadar faşist silah ve satırları devrimci öğrencilere saldırdı. Saldırıda iki öğrenci ağır yaralandı. Yaralanan öğrencilerden birinin bacağına üç kurşun yarası olduğu öğrenildi. Yaralılar Gazi Hastanesine kaldırıldı. Saldırı sırasında çevreleri sanılan devrimci öğrencilerin okula girmek istedikleri, fakat özel güvenliklerin izin vermeyerek saldırına destek verdikleri öğrenildi.

✓ 9.11.2006- Akşam saatlerinde Gazi Üniversitesi'nden çıkmakta olan Ergin Surha saldırısı ugadı. Daha önce de Tunceli'li ve Kurt olduğu için sürekli tehdit edilen ve saldırıyla ugayan Surha, can güvenliğinin olmadığını okul yönetimine bildirmesine rağmen onlara öğrencinin gözü önünde kalmasına zincir vurularak ağır yaralandı.

✓ 10.11.2006- 9 Kasım günü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir öğrenci, 3 faşist tarafından saldırıyla ugadı. Başından darbe alan arkadaşımız faşistlerin elinden kurtularak uzaklaştı.

✓ 15.11.2006- Tokat'ta Niksar kavşağı yolu üzerinde 7 kişilik öğrenci grubuna 25-30 kişilik bir grup faşist önce sözlu ve küfürlü tacizde bulundu. Ardından faşistler 3 öğrenciye saldırarak ağır şekilde darp ederek yaraladı.

✓ 17.11.2006- İstanbul Halkalı Ticaret Lisesi'nde 17 ve 20 Kasım günleri faşist saldırılar yaşandı.

✓ 24.11.2006- Ankara Üniversitesinde bir faşist öğrenci dövündü.

✓ 28.11.2006- Mersin Üniversitesinde öğrenciler taş ve sopalarla kavga ettiler.

✓ 31.11.2006- Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde Haikvi Üyesi dört öğrenci bıçaklı saldırıyla ugadı. Üniversite Kampüsü içinde taksi ile öğrencilerin önünü kesen faşistler, bıçak ve satırlarla saldırıyla geçti. Saldırı sonucu iki öğrenci ağır yaralandı. Yaralanan öğrenciler, üniversite hastanesine kaldırılarak ameliyatı alındı.

✓ 01.12.2006- Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde 7 öğrenci akşam saatlerinde faşistlerin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Faşistler, bir gün önce de akşam saatlerinde yurttan kalan muhalif görüşlü altı öğrenciye saldırdı. Öğrenciler saldırının sonucunda çeşitli yerlerinden yaralandı.

✓ 05.12.2006- Cuma gecesi Ege Üniversitesi yurdunda devrimci, örgütlenme faaliyetleri sürdürmeye çalışan faşistlere müdahale etmiş ve anti faşist öğrenciler yurdunu oda oda dolaşarak faşistleri cezalandırmıştı. Faşistler yurttan sivil polis ve OGB korumasında çıktılar. Bu olay üzerine gece saat 24.00'de faşistler yurda qevik kuvvet ve panzer eşliğinde girdi. Aynı gece saat 12.30 sıralarında Bornova yolunda 4 öğrenciye faşistler saldırıldı. Faşist saldıruları protesto etmek için basın açıklaması yapmak isteyen devrimci öğrenciler yine faşistlerin saldırısına ugadı. Saldırıda çok sayıda öğrenci yaralandı.

✓ 05.12.2006- 4 Aralık akşamı Kurtuluş-Cebeci civarında yurtsever öğrenciler faşistlerin satırlı-bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucunda 4 öğrenci yaralandı. Yaralanan iki öğrenciden biri Başkent diğer ise İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı günün akşamında yaşananları protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasından sonra Kurtuluş civarında bir öğrenci tekrar saldırıyla ugadı.

✓ 08.12.2006- Cebeci Kampüsü karşısındaki bir kafede toplanan faşistlerle ilerici-demokrat öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında yanlarında getirdikleri silahları çıraran faşistler havaya 6-7 el ateş ettiğinden sonra kaçtılar.

✓ 08.12.2006- Gaziantep Üniversitesinde iki Kürt öğrenci faşistler tarafından dövündü.

✓ 13.12.2006- Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciler, 50 kişilik faşist grubun saldırısına ugadı.

✓ 13.12.2006- İstanbul Üniversitesinde faşistlerin yaptığı Türkçe Yaşam Kulübü basıldı, beş faşist cezalandırıldı.

DİL-TARIH'TE ve CEBECİ'DE FAŞİST SALDIRILAR SÖKMEDİ

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde başlayan artan faşist saldırıların DTCF'ye sıçramaması düşünülemezdi ve beklenen oldu.

Once birinci sınıf öğrencilerine okul dışında pusu kırarak saldırın faşistler, başarılı olamayınca, Kasım ayının sonunda yaklaşık 40-50 kişilik bir grupla yine aynı yerde saldırıldı. Akşam saatlerinde yapılan bu ikinci büyük saldırılardan da bir sonuç almadılar. Bu saldırı üzerine bütün devrimci-demokrat ilerici öğrenciler bir araya gelerek, saldırıyla ugayan arkadaşlarına sahip çıkmış ve saldırıyla ugayan öğrencileri tekrar okula geterek, okulda faşistlerin bulunabileceği mekanları kontrol ettiler, sonrasında okuldan toplu bir şekilde çıktılardı.

Okulda saldırımı güçlerinin yetmeyeceğini ve okul çıkışlarına pusu atarak bir sonuç alamayacağını anlayan faşistler, bu defa okulun dışında, arkadaşlarını evlerinin yoğun olduğu Kurtuluş semtinde, polis işbirliği ile pusu atarak, birkaç arkadaşımızı ağır yaraladılar. Hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızın bazıları ameliyatı aldı.

Polis bu olayda kimin tarafında olduğunu bir kere daha gösterdi; saldırılardan ikisini gözaltına alırken saldırıyla ugayan arkadaşlarımızın altısını gözaltına aldı. Gece 11'de yapılan bu saldırının ardından faşistler havanın karardığı saatlerde saldırılardan sürdürüdü. Bu saldırılara yanıt ise öncekilerden daha güçlü oldu. Okulun içinde bir faşisti yakalayan devrimci demokrat öğrenciler, onu cezalandıracak kafasını yaralar. Üstelik cezalandırmanın yapıldığı yerin, okuldaki bütün kameraların bulunduğu bir nokta olmasına rağmen.

İllerden gelenlerde de çeşitli yerlerde olaylara karışan faşistlerden ve onları destekleyen öğrencilerden hesap sorulmaya devam edildi. Hatta bir defasında bir faşistin arkasından giden bir grup öğrenciyi okulun OGB'si kameralardan tespit etmiş olacak ki, faşisti uyararak, onun etrafını sararak korumaya çalışılar. Aynı faşist o gün kurtulmuş olsa da daha sonra hukuki cezayı aldı.

Sürek göstermektedir ki bu saldırılar cevapsız kalmayacak ve okulumuzda barınmaları bugünden sonra daha zor olacaktır. Dil-Tarih, geleceği bunu kanıtlamaktadır.

8 Aralık'ta AÜ. Cebeci Kampüsü önünde toplanan bir grup faşisti farkeden Cebeci Anti-faşist Birlik öğrencileri toplanarak faşistlerin üzerine yürüdü. Çikan kısa çatışmada bir faşist aldığı darbeye yaralandı bunun üzerine faşistler paniğe kapılıp hava ateş açtı. Anti-faşist öğrenciler sloganları Cebeci Kampüsü'ne çekildikten sonra faşistler kaçtı. Kısa süre içinde toplanan yaklaşık 50 Anti-faşist öğrenci okulda beklemeye başladı. Olayın DTCF'ye sıçramasından endişe eden polis DTCF'ye girdi ve yaklaşık yarım saatlik bir beklemenin ardından okuldan çıktı. Olayın tepkinin büyüklüğü okul çıkışına yansındı ve Cebeci Kampüsü ile DTCF'den çıkan öğrencilerin buluşması, yaklaşık 300 kişiyi Kolej kavşağında bir araya getirdi. Kitle, "Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız" sloganıyla Yüksel Caddesine yürüyerek faşizme prim verilmeyeceğini açıkladı. Coşkunun yüksek olduğu yürüyüşten sonra, coşku basın açıklamasında da sürüdü.

Bu saldırıda görülen en geniş kitle olması bakımından, faşizme karşı tepkinin büyüklüğü gelecek günlerin gençliğin mücadeleşinin daha coşkulu ve militant geleceğiğini göstergesiydi. Ankara geçmiş olduğu gibi bu günde saldırılannın yanıtız kalmayacağını göstermiş oldu.

Son aylarda artan faşist saldırılar 21 Aralık'ta Kızılay'daki Sakarya Caddesinde protesto edildi. Aralarında Proletör Devrimci Gençliğin de bulunduğu Antifaşist öğrenciler Mithatpaşa Köprüsünde toplanarak Ziyagökçe Caddesinden Sakarya Meydanına yürüdü. Yürüyüş boyunca "Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız", "Yasasın Halkın Kardeşliği", "Faşizme Karşı Omuz", "Omuz", "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya hep Beraber Ya Hicbirimiz", "Biji Bıraklıya Gelan" sloganları atarak alana girdi. Alanda Halkevleri, DISK, KESK, TMMOB gibi çok kitle örgütü ile CHP, TKP, SDP gibi siyasi partiler de vardı. Basın açıklamasını DISK Dönem Sözcüsü okudu. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemede saldırılardan üniversitelerde yoğunluğu ve bunun sistemi olduğu vurgulandı.

Ankara Üniversitesinden bir PDD okuru

Şili halkı öfkeli Pinochet eceliyle öldü

10 Aralık'ta, tüm dünyada insan haklarının kutlandığı bir günde, şu tecelliye bakın ki, insan hakları ihlalinde, dünyada belki de en fazla bilinen isimlerden biri, diktatör Pinochet, kalındığı askeri hastanede öldü. Yapılan açıklamada, ölümün kalp yetmezliği sonucu olduğu bildirildi. Tam 91 yaşındaydı olsunda. Diğer kötüler gibi çok uzun yaşamıştı Pinochet de.

Şili, Güney Amerika'nın latışında ince uzun bir ülke. Ama bize o kadar yakın ki. Orada 11 Eylül günü bir askeri darbe gerçekleşti. Bizde 12 Eylül'de. Şili'deki darbenin arkasında ABD vardı. Türkiye'de de öyle. Şili'de cuntanın ekonomi politikasını yürüttenlere ABD'de "Chicago Boys" (Şikago oğlanları) deniyordu. Bizde de darbe olduğunda Washington, "bizim oğlanlar" diyerek sevinmişti.

70'li, 80'li yıllar boyunca Şili'de ve Türkiye'de ve daha birçok ülkede, onların "oğlanları" gerçekten darbeleri yapan, 11 Eylül sonrası Şili, katliamlar, işkenceler, kayıplar ülkesi olmuştu, tıpkı bizim 12 Eylül sonrasında yaşadığımız gibi. Ve bu vahşetin sorumluları, yargılanmaktan kurtulmak için gösterme-lik bir anayasa onaylamış, kendilerini 'dokunulmazlık' zırhına almışlardı. Ama buna rağmen yıllardır Şili halkı Pinochet'i yargılamak için uğraştı ve geç de olsa yargılatmayı başardı. Bizde bu bile gerçekleşmedi. Ama Şili halkıyla kurduğumuz "kader birliği", bizi Şili'ye hep yakın hissetti. Şili ile Türkiye arasında sürekli paralellik kurulmasını getirdi. Şimdi Pinochet'in ölümüyle birlikte 12 Eylül cunta şeflerini hatırlamamız, boşuna değil.

Şili'de askeri darbe ve arkasında ABD

Tüm dünya Pinochet ismini, 11 Eylül 1973 yılında Şili'de gerçekleştirdiği darbeyle duydular. Ama asıl ününü, darbe sonrası yaptığı vahşetle, işkence ve katliamlarla kazandı.

1970 yılında yapılan seçimlerde; devrimci, demokrat, ilericilerin ittifakından oluşan "Halk Birliği"nin (Unidad Popular) adayı olarak seçimleri kazanan Allende, "seçimle işbaşına gelen ilk sosyalist lider" olarak tarihe geçti. Allende, hükümeti kurar kurmaz, ilk iş olarak toprak reformu kararı aldı. ABD tekellerinin elinde olan bakır madenlerini devleteleştirirdi. Yine ABD'nin en ünlü telekomünikasyon şirketi olan ITT'nin Şili'deki malvarlığına el koydu. Küba, Çin, o dönemdeki Doğu Almanya gibi ülkelerle diplomatik ilişkiler kurdu. İşçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını düzeltten uygulamalar başlattı. vb...

Bütün bunlar, Küba devrimiyle sarsılan ve Latin Amerika'da artan gerilla hareketleriyle zor günler yaşayan ABD'yi fazlaıyla rahatsız eden gelişmelerdi. Seçim öncesi de Allende'nin kazanması için uğraşmış fakat başaramamıştı. Allende, ABD'nin tüm ekonomik ambargosuna, iç karışıklık yaratın provokasyonlarına rağmen Şili halkın destegini artırdı, seçimleri ikinci kez kazanınca, düğmeye basıldı. Bizzat ABD'nin eğittiği Şili ordusu içindeki komutanlar harekete geçirildi. Ve 11 Eylül 1973 yılında o sırada Genelkurmay Başkanı olan Pinochet'le askeri bir darbe gerçekleştirildi.

Darbenin arkasında dönemin ABD Dışişleri Bak-

Şili ile Türkiye arasında benzerlikler kadar, ayrılıklar da var. En başta Pinochet'e karşı büyük bir direniş sergilenmiştir. Bizdeki gibi direnişsiz bir yenilgi değildir. Sonrasında Pinochet'i yargılamayı başarmaları da bu direniş sayesinde olmuştur. Bizde ise Evren ve ekibi halen yargılanamamıştır.

Şili'li bir ozan'ın Pinochet döneminde söylediği kehanet gibi dizerler, elbet bir gün gerçek olacak, "Onların Eylül'leri üzerine, bizim Ekim'lerimiz düşecek"dir!

ni -şimdilerde Bush'un aklı hocası olan- Henry Kissinger vardı. Kissinger, sonraları, başkan Nixon'un kendisine Allende hükümetine karşı bir darbe örgütlemesi talimatını verdiği açıklayacaktı. Aynı Kissinger, Allende cumhurbaşkanı olmadan önce de, "kendi halkın sorumsuzluğu yüzünden bir ülkenin komünizme doğru gitmesine neden seyirci kalmanız gerektiğini anlamıyorum. Bu konular, Şili'lerin karar vermesine bırakmak için fazla önemlidir" demiştir. Ve darbe sonrasında, Allende örneğinin sadece Latin Amerika ülkeleri için değil, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri içinde "kötü örnek" oluşturacağı, o yüzden engellediklerini söyledi. Şili darbesinde ABD'nin üstlendiği rol, geçen yıllarda yayımlanan Amerikan hükümet belgelerinde de ortaya çıktı. CIA, darbenin örgütlenmesinde doğrudan yer almıştı, Amerikan tekeli ITT ise, bu darbeyi finanse etmiştir.

Diktatörün kanlı, kirli sıçrı

Pinochet, Şili'de 1973- 1990 yılları boyunca tam 17 yıl süren bir askeri diktatörlük dönemi yaşıttı.

Bu dönemde kaç bin kişinin tutuklandığı ve kaçının öldürülüğü halen tam olarak bilinmemiyor. Bilinenler: tutuklulardan 2095 kişinin öldürülüğü, 1102 kişinin ise kaybedildiği. 35 bin kişiye işkence yapıldığı, 200 bir kişili sürüldüğü ya da ülkesini terk etmek zorunda bırakıldığıdır. Buna karşın bir bütün olarak Şili halkı ve birçok sanatçı, sendikacı, kahramanca direndi. Onların içinde en fazla bilineni, protest şarkıcısı Victor Jara'nın, binlerce muhalifi toplantı stadyumda şarkı söylemeye devam etmesidir. Bunun üzerine Jara'nın önce dili, sonra ellerini keserler. Ünlü şair Pablo Neruda'nın bu vahşet karşısında evine çekildiği ve orada öldüğü bilinmektedir. Sonraki yıllarda 1974-78 arasında 400 kişinin işkenceyle öldürülüp askeri helikopterle denize atıldığı ortaya çıkmıştır.

Pinochet'in yaptığı vahşet, sıralamakla bitmez. Sadece o da değil. Pinochet dönemi, her faşist cuma döneminde olduğu gibi burjuvazının vurgun dönemidir aynı zamanda. IMF'nin, emperyalist finans kuruluşlarının ve tekellerinin kobayı, karlarına kat katıldığı bir ülke olmuştur Şili. Liberal ekonominin yıldızı Friedman, Şili ekonomisinde yarattığı "mucizeler" ile parlamıştır. Dış borçlanma ile finanse edilen döviz bolluguğun yarattığı ithalata dayalı büyümeye sonucunda Şili ekonomisi tarihinde görülmemiş oranda cari işlemler açığı vermiş, işsizlik artmış, ücretler ikiye erimisti. 1982 yılında yaşanan krizle birlikte, işsizlik oranı iki misline fırlar, Şili parası pul olur, ekonomisi tümden iflas eder. Bizdeki 24 Ocak Kararlarının 12 Eylül cuntası eliyle yürütülmesi gibidir. Şili'de yaşananlar.

Başına gelecekleri tahmin eden tüm diktatörler gibi Pinochet de sonrasında yargılanmamak için her türlü yasal düzenlemeyi yapmıştır. Ancak yoğun mücadeleler sonucunda bu ayrıcalığını kaybeder. Diktatörün son yılları, hakkında açılan davalarla gece-



cektir. 1998 yılında İngiltere ziyareti sırasında, İspanya'ya teslim edilmek üzere ev hapsine alınır ve 2000'e kadar süren mahkemesi sağılık gereğince lehine sonuçlanır. Ekim ayında da yaptığı işkence nedeniyle Şili'de ev hapsine alınmıştır ama Aralık ayı başında kefaletle serbest bırakılır.

Sadece insan hakları ihlalleri için değil, yolsuzlukları yüzünden de yargılanmaktadır Pinochet. 2004 yılında yurtdışındaki hesaplarında 27 milyon dolarlık kaynağı belirsiz bir servete sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu paranın önemli bir kısmının kokain ticaretinden kazandığı söylenmektedir. HSBC Bankasının Hong-Kong'taki şubesinde bin külçe (9 ton) altını olduğu, bu altınların değerinin ise 160 milyon dolar civarında olduğu, bir başka vakadır. Pinochet, vergi kaçakçılığından da yargılanmış, 2 milyondan fazla vergi borcunu, banka hesaplarındaki bu paralardan ödemiştir.

O, katil ve cani olduğu kadar hırsız ve riyakardır. Ölümünden önce her şeyi Şili için yaptığı söylemiştir ama yurtdışına kaçırdığı paralar, gizli hesapları açığa çıkırmıştır. Dahası, Şili için "burası Vietnam değil, bizden kimse ölmeli" diyecek kadar ABD ile özdüşleşmiş, gönüllü uşaklığın en uç örneklerini sunmuştur. Fakat her efendi-köle ilişkisinde olduğu gibi ABD, yine çıkarları gereği, Pinochet'i bir kenara fırlatmıştır. Ölümünün arkasından Washington'un açıklaması, "kalplerinin Pinochet kurbanları ve aileleri ile birlikte olduğu, Şili halkını demokrasiyi kurduğu için kullandığı" şeklindeki Pinochet'in ölümüne üzüldüğünü belirten tek kişi, "demirlady" lakaplı İngiliz eski başbakanı Thatcher olmuştur.

Bir diktatörün ardından

Şili halkı, Pinochet'in ölümünü sokaklara çıkararak kutladı. Tek üzüntüler, onu yargılamadan, eceliye ölüm olmuş olasıydı. Ölümünden sonra da Şili karıştı. Başkent Santiago'nun bazı bölgelerinde göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Diktatör için devlet töreni yapılmadı, sadece askeri bir törenle yetindi. Şili'de su andaki devlet başkanı Michelle Bachelet, Pinochet için devlet töreni düzenlenemeyeceğini, yas ilan edilmeyeceğini duyurdu. Bachelet, Pinochet döneminde annesiyle birlikte diktatörlüğün işkence tezgahlarından geçmişti. Babası da darbe sırasında hava kuvvetlerinde generalken, darbeye karşı çıktıığı için tutuklanmış ve cezaevinde hayatını kaybetmiştir.

Pinochet'in ailesi, mezarının tahrif edileceğinden korkutuları için cesedi yakıp küllerini dağıtmalarını söyledi. Yani diktatörün bir mezar taşı bile olmayacağı, işkence yapıp denize attığı binterce "kayıp" gibi.

Ölümünden sonra Allende'nin kızı yaptığı açıklamada: "Adaletin işini tamamlamadığını düşünüyorum. Halen aleyhinde açılan 400 dava var. Şili halkı için, tüm mağdurlar için davaların bitmesi çok önemlidir. Ne yazık ki öldü" dedi. Ve "hakimlerin işlerini yapmaya devam etmeleri gerektiğini" belirtti.

Uluslararası Af Örgütü de Pinochet'in ölümün dündakı tüm ülkeleri harekete geçirmesi gerektiğini, Pi-

nochet'le aynı konumda olan insanların ölmeden yargılanmalarını savundu. Pinochet'i yargılayan bir İspanyol yargıç ise, "Pinochet'e karşı davalar devam etmeli, çünkü tek sorumlu o değil" diye konuştu. İspanyol yargıcı hazırladığı rapor şu sorularla başlıyordu: "Bu insanların infazı için emirleri nasıl verdiniz? Eğer söyledığınız gibi onlarla savaşta idiyorsunuz ve kamusal askeri eylemler içeren bir savaş planını uyguluyor idiyorsunuz, neden Cenova Sözleşmesini uygulamadınız? Bu infazların gerçekleşmesi için emir verirken nasıl bir hiyerarşik yapıya başvurduğunuz? Bu olağan askeri hiyerarşik yapıyı, yoksa DINA, yanı gizli polisin yönlendirdiği yarı-askeri bir yapı mıydı? Ve DINA'yı ne zaman kurdunuz? Kimlerin kaçınıcağıını belirleyen komuta ilişkisi nasıl şekillendi?"

Bunlara ve daha sorulması gereken nice soruya yanıt alınmadı tabii. Sözde "Uluslararası Ceza Mahkemesi" vardı. 1998 yılında, 120 ülke tarafından Roma'da yeniden belirlenen tüzüğe göre, savaş suçlarının yargılanabilmesi için suçluğun yurttaş olduğu devletin onayı şart koşuluyordu. Böylece iktidarını kaybetmiş olsalar da, öncesinde yaptıkları anayasa ve hukuk sistemi ile -tipki bizdeki gibi- bu diktatörleri yakalamak ve uluslararası mahkemede yargılama imkansız hale getiriliyordu. Diktatörlerin ancak yükselen halk hareketiyle sanık sandalyesine oturtulabileceği Pinochet örneğinde bir kez daha görüldü. Şimdi Şili halkı, Pinochet'i yargılamadığı için üzgün ve öfkeli. Bu, Türkiye halkları için de uyarıcı olmalı.

Şili ile Türkiye arasında benzerlikler kadar, ayrılıklar da var tabii. En başta Pinochet'e karşı büyük bir direniş sergilendi. Bizdeki gibi direnişsiz birogeneity de değildir. Sonrasında Pinochet'i yargılamayı başarmaları da bu direniş sayesinde olmuştur. Bize ise Evren ve ekibi halen yargılanamamıştır.

Hükümetin başında Allende vardır. Bizdeki Ecevit, Demirel gibi sahte demokrasi havaları değil. Allende, darbeye karşı direnerek olmesini bilmisti. Ölümünden önce bir radyo istasyonuna bağlanarak şunları söylemiştir: "Olan bitenler karşısında işçilere tek bir şey söyleyebilirim: Teslim olmayacağım, sonuna dek savaşacağım... Onlar halkı zincire vurup köle yapabilirler, ama toplumdaki süreçler, zorbalıkla, cinayette durdurulamaz. Tarih bizimdir, tarihi yapan halktır. Şili'ye ve geleceğine inanıyorum. Yaşasın Şili halkı, Yaşasın İşçiler!"

Allende, kişi olarak onurlu bir davranış sergilemiştir. Fakat Allende'nin siyasi çizgisi, "barışçılık sosyalizm" hayalleri, Şili ile birlikte łyice tuzla buz olmuştur. Burjuvazi, dünyanın hiçbir yerinde, iktidarı seçmek yoluyla sosyalistlere vermemiştir çünkü. Devrim olmaksızın seçim yoluyla İşbaşına gelmenin ve düzen içi iyileştirmelerin sınırları bellidir. Şili örneği buru somut olarak ortaya koymuştur. Allende, atlığı tüm adımlarda yasal sınırlar içinde kalmağa özen gösterirken, emperyalistler ve işbirlikçileri, her tür yasa-disi uygulamayı devreye sokmuştur. Keza ABD ile belli bir ulaşmaya gitmek için diktatör Pinochet'in Genelkurmay Başkanlığına getirilen de yine Allende'dir. Bugün Latin Amerika ülkelerinde, Brezilya, Bolivya, Venezuela'da yaşayanları, Şili örneği üzerinden bakmak ve yerli yerine oturmak gereklidir.

Yazımızı, Şili'li bir ozanın Pinochet döneminde söylediğine ve bizim de çok severek kullandığımız kehanet gibi dizerileyip bitirelim: *Onların Eylül'leri üzerine, bizim Ekim'lerimiz düşecektir!*

Venceremos



Türkmenbaşı öldü

Rusya, Türkmenistan'ın en büyük gaz alıcısı ve buradan çok ucuz alındığı gazı, çok pahalı bir fiyatla başka ülkelere satıyor. Türkiye de bu ülkelere birisi. Rusya'dan Türkiye'ye uzanan Mavi Akım boru hattından, Rusya'nın Türkmenistan'dan aldığı gaz akıyor. Türkmenistan Rusya'ya bu bağımlılıktan kurtulabilmek için dönem kimi girişimlerde bulundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov öldü. Kendisini ömrü boyu lider ilan eden, soyadını değiştirmek 'Türkmenbaşı' ismini alan Niyazov'un ölümü, bölgedeki ilişkiler anlamında kritik bir dönemece gündeme geldi.

Türkmenbaşı'nın büyülü hastalığı

'85 yılında Türkmenistan Komünist Partisi'nin başkanı olan Saparmurat Niyazov, Ülkeyi 21 yıl boyunca yönetti. Bu yönetim merkezinde ise, öncelikle kendi benmerkezliği duruyordu. Bu nedenle öncelikle ismini değiştirmiştir. Ay'daki bir kratere, bir gezegene, Ülkenin en yüksek dağına kendi adını verdi. 1997'de geçirdiği bir kalp ameliyatından sonra, parklar dahil tüm kamusal alanlarda sigara içilmesini yasakladı. Doktorlara Hipokrat yemini değil, kendisine bağlılık yemini ettiriyordu. Aylara kendisi ve ailesinin isimlerini takmış, günlerin de isimlerini değiştirmiştir.

Bakanları kameralar önünde azletmekten zevk alan Türkmenbaşı, metroloji müdürü yanlış talmide bulundu diye maaşını kesmekten çekinmemiştir. On yıllık yaş dilimlerini değiştirdi, oniki yıllık dilimler yaratmış, ülkede ortalama yaşam süresi 60 yıl olmasına rağmen, insanların 'yaşlı' sayılabilmesi için 85 yaşını geçmesi koşulunu getirmiştir. Ülkenin tek opera ve balesini, 'halkın maneviyatını bozduğu' gerekçesiyle kapatmıştır. Başkent dışındaki hastaneleri kapatma gerekçesi ise 'hastalanınlar başkente gelsin' olmuştu.

Günlük yaşama ilişkin her şeyi kendi zevkleri, kendi kompleksleri ve tepkileri doğrultusunda değiştirmekte tam bir pervasızlıkla davranıyordu.

Doğalgaz kavgası: sertleşecek

Türkmenistan 20 trilyon metreküpü aşın rezervleriyle, dünyanın beşinci büyük doğalgaz kaynaklarına sahip ülkesi. Petrol ve doğalgaz zengini Hazar havzasında yer almazı onun stratejik önemini daha da artıran bir etken. Bağımsızlığını ilan etmesinin arkasından gaz üretimi 100 milyar metreküpden 15 milyar metreküpe kadar geriledi. Bu üretimin de yüzde 84'ü ihrac ediliyor.

Türkmen doğalgazı, dış dünyaya asıl olarak Rusya üzerinden geçen boru hatları sayesinde gerçekleştiriyor. AB, Ukrayna gibi ülkeler bu doğalgazı Rusya üzerinde alıyorlar.

Rusya, Türkmenistan'ın en büyük gaz alıcısı ve buradan çok ucuz alındığı gazı, çok pahalı bir fiyatla başka ülkelere satıyor. Türkiye de bu ülkelere birisi. Rusya'dan Türkiye'ye uzanan Mavi Akım boru hattından, Rusya'nın Türkmenistan'dan aldığı gaz akıyor.

Türkmenistan Rusya'ya bu bağımlılıktan kurtulabilmek için dönem kimi girişimlerde bulundu. Mesela 1999 yılında Türkiye ile imzalanan Transshazar doğalgaz boru hattı projesi, Türkmen gazını

Türkiye üzerinden Avrupa' ulaşmayı hedefliyordu. Keza son dönemde İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz göndermeye hedeflenen ya da Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan'a uzanan ve Çin'e gaz satmayı hedefleyen doğalgaz boru hattı projeleri üzerinde çalışıyordu. Ancak Türkmenbaşı bu projeleri gündeme getirmekle birlikte, bugüne kadar bu konularda hiçbir adım atmadi. Hatta tersine, yakın bir zaman önce Rusya ile yeni gaz anlaşmaları imzaladı.

Yeni dengeler

Türkmenistan 12 Aralık 1995 tarihinde BM Genel Kurulundaki oylandımda, 'dalma tarafsızlık' statüsünü kazandı. Bu statü, askeri açıdan Türkmenistan'ın herhangi bir askeri bloka girmekten muaf tuttuğu gibi, ülkesi üzerinde askeri üslerin kurulmasına, askeri birliklerin bulundurulmasına engeldi, bu yanıla da asıl olarak, bölge ülkeleri üzerindeki hegemonyasını korumak isteyen Rusya'ya karşı alınmış bir karar olma nitelğini taşıyordu. Diğer taraftan, Afganistan saldırısı sırasında koalisyon uçaklarına havasını açarak ABD'yi destekler bir konuma girmiştir.

Ancak Türkmenistan'ın genel olarak Rusya'ya daha fazla bağımlı olduğunu, doğalgaz satışından kaynaklanan ilişkilerin, diğer konularda da etkin olduğunu söylemek mümkün. Bugün ise, Türkmenbaşı'nın ölümü bu dengeleri değiştirebilir. Zaten Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak ayında Türkmenistan ziyareti gerçekleştirdikten sonra yeniden gaz anlaşmaları imzalayacağını açıkladı, bu konuda kaygılı olduğunu göstermiş oldu.

Türkmenbaşı'nın ölümünün hemen arkasından başlayan iktidar kavgası ise, Türkmenistan üzerindeki bütün hesapların hızlı bir biçimde devreye girdigini gösteriyor. Yasalara göre devlet başkanlığına vekalet etmesi gereken Parlamento Başkanı Ovezgeldi Atayev tutuklandı. Arkasından başka tutuklamalar geldi. Onun yerine Türkmenbaşı'nın akrabası ve doktoru, hükümette Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı olan Kurbankuli Berdimuhamedov, seçimlere kadar lider olarak atandı. Sürgündeki muhalefet mensupları da ülkeye geri dönmek üzere harekete geçti.

Bu durum, doğalgaz üzerindeki hegemonya kavgasının çok sert bir biçimde yaşanacağını gösteriyor.



Emperyalist çelişkiler keskinleşiyor AB Türkiye'ye kükrüyor

Kapitalizmin en yüksek aşamasında sistem kendini var etmek için olağanüstü bir çaba içinde. Emperyalist tekeller, 21. yüzyılın çok zor geleceği tespitini yapmıştır. 20. yüzyılın sonlarında yapılan bütün (açık-gizli) kurumsal toplantılarının ana gündemini bu oluşturdu. Ve tüm planlarını da, kartlarını güvençeye alacak şekilde kitle hareketlerini bastırma-ya dönük olarak yaptılar. Bütün ılgular, yeni bir emperyalist savaşın kaçınılmazlığını işaret ediyordu çünkü. Ve yüzyıllık tecrübeleri gösteriyor ki, emperyalist savaşlar devrimleri doğurur, halk demokrasisi ve sosyalist ülkeler savassız-sömürsüz bir dünya emsallini çıkarır ortaya... Dolayısıyla, yeni örgütlenme biçimleri, tüm hesaplar ve alınan bütün kararlar, emperyalist sistemin çürüyen temelinin reorganizasyonu ve ekonomi ve siyasetin yeniden dizayn edilmesi üzerine atutulmaya çalışıldı.

Örneğin AB... 1992 yılında bu adı almıştı. 2004 yılında da üye sayısını 25'e çıkararak ikinci katladı (AET iken 12 üyeden oluşuyordu). Daha- da, 2000'lerin hemen başında anayasasını ve askeri stratejisini de oluşturarak, 21. yüzyılda askeri bir güç olarak da kendisini ortaya koyduğunu ilan etti.

Örneğin NATO... Daha '97 yılında işlevini 21. yüzyıla uygun hale getirmekten söz etti. Yaklaşık 10 yıl sonra bugün, NATO'yı, günün "acil görevleri"ne göre örgütlenme konusunda somut adım da atıldı.

Örneğin ŞİÖ... '96'da kurulduğunda başı çeken Çin ve Rusya dahil 5 üye ülkeden oluşuyordu. 2004'ten sonra ise genişledi. 2000'li yıllarda askeri olarak da ifadesini bulan örgütlenmeler yaratmaktan geri kalmadı. ABD karşıtlığıyla etkili bir güç oldu.

Emperyalist paylaşımın odasında Hazar ve Orta- doğu petrollerinin geleceği, Afrika ve Asya zenginlikleri, Akdeniz'de egemenlik kurma mutlaka var ve as- lında bir bütün olarak dünyanın her köşesinin yeni- den paylaşımı söz konusu. Neresi, kimin egemenliği- ne geçecek? ABD, Irak'ı işgal ederken, AB'li ve Rus emperyalistlerinin hegemonyasında olan komşu ül- kelerle çevrili yapısını dikkate almıştı mesela. Irak'a girdiğinde (ilk günlerde işgali başarıyla yürüteceğinden çok emindi), bu alanda rakiplerini sıkıştırarak söz sahibi olacağını istahla hesap etmiş. Karşı taraf için ise, ABD'nin Ortadoğu'da güç olma hesabını bozmak vazgeçilmezdi.

Akdeniz'e geçirme meselesinde de de durum farklı değil. Dolayısıyla Kıbrıs'ın stratejik önemi orta- ya çıkıyor. Kıbrıs öyle bir yerde ki, sadece Akdeniz değil, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar gibi önemli bölgeleri kontrol altına almak Kıbrıs'a sahip olmakta geçiyor. Kıbrıs, gerek bu bölgelerin geçiş noktasında bulunması gereke de Balkanlar'dan Kafkaslar'a dek uzanan büyük bir alanı denetleyebilecek bir mevzi oluşturması nedeniyle, emperyalistler tarafından şiddetle arzulanın bir ülke. Öte yandan da petrol zengini. Ama özellikle su yönünden ilgi çekici. Yani Kıbrıs adası, sadece jeostratejik özelliklerden dolayı değil, petrol, doğalgaz, su gibi zenginlikleriyle de paylaşı- mayan köprü...

İste, tüm emperyalistlerin Türkiye ile tüm ilişkileri, dünya paylaşımında aralarındaki rekabetin şiddetine göre belirleniyor. Bunlar Hazar'da, Ortadoğu'da, Ak- deniz'de, orda-burda kapsıktıca "Türkiye'nin konu- mu" tartışması hepten kızışıyor.

Tüm emperyalistlerin Türkiye ile tüm ilişkileri, dünya paylaşımında aralarındaki rekabetin şiddetine göre belirleniyor. Bunlar Hazar'da, Ortadoğu'da, Akdeniz'de, orda-burda kapsıktıca "Türkiye'nin konumu" tartışması hepten kızışıyor.

AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu da aynı rota belirliyor. AB'nin temel amacı, Türkiye'nin tümüyle kendi egemenliğine girmesi. Bu nedenle üyelik sürecini uzattıkça uzatıyor.



AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu da aynı rota be- tıriliyor.

Türkiye'nin AB serüveni

2006 Aralık ayında Türkiye-AB müzakere süreci alevlendi. Önce AB Komisyonu kararına, sonra Diğerleri Bakanları toplantısına, ardından da "AB Liderler Zirvesi"ne kilitlendi Türkiye. Sonunda olan oldu ve sekiz başlıkta(1) müzakerelerin bekletilmesi karar çıktı. Türkiye egemenleri gerçek anlamda ecel terleri döktü. "Ateşi düşürülünce" de rahatlar gibi oldu.

Dolayısıyla AB emperyalistlerinin geleneksel tavri- nin değişmediği görüldü... Tartışmalar doruk nokta- sine çıkarmak, Türkiye'yi kuşatıp iyice bir hırpala- mak... Kızım sana söyleyorum Türkiye, gelinim sen anla ABD! Bush'un telefonları hiç susmadı elbette, AB'yi bölmek için akia karayı da seçti. Ve daha kim bılır(1) ne oyunlar döndü...

Müzakerelerin başlama tarihi olan 3 Ekim 2005'te, başlama şartı olarak, AB'nin istediği "Gümrük Birliği Protokolünü Güney Kıbrıs dahil tüm AB ülkelerine uygulaması" şartını, Türkiye kabul etmiş, ancak bu koşulda müzakere masasına oturabılmıştı. Buna gör- re, AB de karşılık olarak Kuzey Kıbrıs'a uygulanmakta olan izolasyonu kaldırmayı taahhüt etmişti. Bir yıl boyunca her iki taraf da anlaşmaya umayınca, 2006 Aralık görüşmeleri birbirlerini bunun üzerinden suçlamakla geçti. Türkiye, KKTC üzerindeki izolasyonun kalkması karşılığında bir liman, bir hava alanı açabileceğini söylediye de sonuç değişmedi ve her zaman olduğu gibi iç siyaset de karıştı.

Acaba "görünmeyen" yüzde ne vardı? Türkiye-AB ilişkilerine tarihsel olarak bir göz atmak bunu az- çok açığa çıkaracaktır.

İlişkilerin tarihsel kökleri çok eskidir, Osmanlı do- nemine dayanır, fakat üyelik serüveni '60'lı yıllarda başlar. 1963 yılında yapılan Ankara Anlaşması'ndan sonra başlayan süreç; ikinci Paylaşım Savaşı sonrası, savaş galiplerinden biri olan ABD'ye tümüyle açılan Türkiye kapıları nedeniyle zayıflayan ilişkilere, ivme kazandırmıştı. Tekrar sıkıştırılması ise, '70'lü yıldır buldu. Fakat, ABD hegemonyası güç kazandıktıca, Türkiye'nin "aday üye" statüsüne alınması 1999 yılına dek uzadı. Öncesinde ('95 yılında) Gümrük

Birliği Anlaşması'yla yoğunlaşan kö- lelik koşulları, "aday üye"likle birlikte önüne konulan ödevlerle pekiştirildi. AB, Türkiye'yi zorluyordu. Çünkü AB içerisinde Türkiye'yi sokmak için bü- yük gayret gösteren ABD'ydı.

'99 Helsinki Zirvesi'nden sonra kat- tilim ortaklısı belgeleri çerçevesinde epeyce çabalayan Türkiye, 2003

Kopenhag Zirvesi'ne çok fazla umut bağladı. AKP müzakere süreci başlasın diye yoğun faaliyet içi- ne girdi. ABD telefonlarıyla uyum içinde süren diploması trafiği; ancak yeni bir tarih alınmasına yaradı. 2004, Aralık...

Nihayet müzakerelerin başlaması ise 2005 yılı- ni buldu. Ve dosyalar açılıp kapanmaya başladı. Sağlık, eğitim, tarım, enerji, gıda güvenliği, balıkçılık, gümrük vs.'den oluşan 35 başlık için tarama süreci konuldu ve binlerce sayfadan oluşan AB mütkesebatı her gün incelemeye alınarak rapor edildi. "AB'ye uyum" için hükümet büyük bir he- vesle çalışıyordu ve onlarca yasayı geçirdi Mec- lis'ten.

Ancak AB'nin temel amacı Türkiye'nin tümüyle kendi egemenliğine girmesi. Bu nedenle üyelik sürecini uzattıkça uzatıyor.

Aslında, ekonomik açıdan, kimisi açıkta, kimisi kapalı olarak Avrupalı emperyalist tekellerle işbirlikçi yerli tekeller de süreçten son derece memnun görünüyordu. AB Komisyonu, 2006 Aralık görüşmesinde müzakere başlıklarının açılmadan kapatılması kararı alırken, aynı komisyonun "ekonomi ve para işle- ri"nden sorumlu Joaquín Almunia, Türk ekonomisinin AB'ye uyum gösterdiğiğini açıklıyordu. Ve şöyle diyor: "AB'ye aday ülkelerde aranan en önemli unsurlardan birisi olan ve ilk Kopenhag kriteri olarak da isimlendirilen işleyen piyasa ekonomisine Türkiye sa- hiptir."

Öte yandan, Rahmi Koç "Müzakerelere daha öncé başlasaydık keşke" diyecek kadar hoşnut görünüyor ve emperyalist sermayenin akması için müzake- relere devam etmekten yana olduğunu söylüyor. TÜ- SIAD Başkanı Ömer Sabancı da Koç'tan geri kalmıyor bu konuda. Hükümetin AB çalışmalarına tam destek veriyor ve ekonomik reformlara hız vermesini istiyor hükümetten. Ve devam ediyor, Türkiye'nin Ortadoğu-Kafkaslar-Balkanlar'daki rolüne atıfta bulunarak: "Bölgedeki konumumuz ve ilişkilerimiz ne kadar güçlü olursa AB'ye tam üye olma ve gelişmiş ülkeler arasında yer alma hedefimize o kadar kolay ulaş- rız."

Sabancı söylüyorsa bir bildiği vardır diyeceğiz ama gerek ABD emperyalistinin, gerekse de AB'li emperyalistlerinin, Türkiye'yi bölge ülkelerine "modern ülke" olarak gösterdikleri sırrı değil.

AB'nin vazgeçilmezi Kıbrıs. ABD'nin de...

AB de, ABD de Ortadoğu halklarını boyunduruk al- tına almak için Kıbrıs'a büyük önem bíyor. Kuşku- suz diğer emperyalist güçlerin de gözü Kıbrıs'ın üz- rinde.

Kıbrıs konusunda görünürde Yunanistan ve Türkiye çalışma halinde. (Elbette Kırmızılar oldukça cazip) Biri Güney Rumları, biri Kuzey Türkleri üzerinden yürütüyor bu çalışmaya. Halkları birbirine kırdıracak Kıbrıs'ı bölenler elbette emperyalistlerdi. Ve de Yunanistan ve Türkiye'nin arkasında her zaman AB-Rusya ile ABD'nin çatışan savaşı. İngiltere ve ABD'nin Ku-

zey Kıbrıs Türk kesiminde Yunanistan ve Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum kesiminde hem askeri üsleri hem radar istasyonları var. Emperyalistler adada, kurduları silah depolarını güvenceye almak için, düşmanlık tohumları ekerken kardeşçe yaşayan halkları birbirine kardırmaya çalıştırır.

ABD ve AB'nin emelleri uğruna Türkiye'nin egemen sınıfları da Kıbrıs'ı aynı amaçla kılflıyor. Adada farklı tekellerin çıkarları çatışınca Kıbrıs'la ilgili her gelişme aralarında şiddetli bir kışkırtma yol açıyor. "Kıbrıs bir Susurluktur" demek hiç yanlış olmaz. Kara para aklama, uyuşturucu-fuhuş-kumarhaneler merkezi; sivil faaliyetlerin her tür iş için mekan eylediği yer, "derin devlet" dedikleri gizli devlet teşkilatlarının tüm kirli işlerini akladıkları mekan, eğitim yeri ve silah yatağı...

Kıbrıs için Annan planı, 11 Kasım 2002'de devreye girmiştir. Annan planı da AB politikaları da Kıbrıs için aynı arılamı taşıyor: NATO, BM ve AB ordusunun kargahı... Emperyalist güçler, hangi adla olursa olsun, ister NATO isterse AB ordusu, Kıbrıs'a silah yığmak için kıyısıya bir rekabet içindeler. Hazar ve Ortadoğu'da tam bir hakimiyet kurabilmek buradan geçiyor çünkü. ABD, AB, Çin ve Rusya'nın arasında Hazar ve Ortadoğu için büyük bir meydan savaşı ko-pacağı kesin. Sadece kopacak savaşa hazırlanmak için değil, sonrasında hangi dengeler kurulacak, bunlar da ince ince hesaplanıyor.

Türkiye'nin AB üyeliği üzerine kopan fırtına, bu ince hesapların su yüzüne çıkmaya şiddetleniyor.

Ve tabii dünyanın dört köşeleri bile egemenlik yanında. Ek fırtınalar kopmasına yol açabiliyor. Ek fırtınalar başka bir yerde büyük fırtınalara dönüşebiliyor.

AB, Türkiye'ye ilişkin iperî nasıl elinde tutacağına dair yaşadığı ikilemden dolayı denge kurmakla karşı karşıya. Bir yandan kendisini Ortadoğu'ya taşıyacak stratejik önemi, enerji yollarının güvenliğini teslim edebileceğine ve büyük bir orduya sahip, üstelik ucuz işgücü cenneti Türkiye'yi kendi hegemonya emelleri için iştahla isterken; diğer yandan, ABD'nin hegemonik gücünü kıramadığı bir Türkiye'yi kendi içine alarak riske girmek istemiyor. Bir ipde iki cambaz oynar mı? Düzenbazlık bilmeyen cambazlar oynamamaz. Ama emperyalistlerde öyle oyuncular var ki! Bu oyuncuların her cesidini kullanıyor AB. Şantaj, tehdit, pohphlama, hauç-sopa, aşağılama, okşama... Politikanın özü, Türkiye'yi hem içine almama hem de ilişkilerini tümenden koparmama üzerine kurulunca bazen bir bahar havası bazen de tipi estiriyor... "Güneşli bir hava" seçeneği yok mu? Var, ama, şantaj... Okşama vs. gibi tüm düzenbazlıklarını bu hayatı yaratmak için yapıyor zaten.

2006 AB Zirvesi, AB müzakere sürecini zora sokacak kadar neden fazlaca gerginleştirdi ilişkiler? Başka etkenler bir yana her şeyden önce ABD'ye vereceği cevabı sert olması gerekiyordu çünkü. Örneğin, 2002 sonunda yapılan NATO Prag Zirvesi'nde, ABD'nin üyelik süreci başladığı 7 ülke, Baltık ve Doğu Avrupa ülkesi olduğu için ABD, Avrupa'nın ve Rusya'nın yanına yerleşmeyi hesap etmemiştir, ama AB, söz konusu ülkeleri yanına çekmek için buna karşılık vermede gecikmemiştir. Aynı 7 ülkeyi AB'nin genişleme süreci içine almak...

Şu anda AB, bir yandan ABD karşısına elini güçlendirmek için yoğun bir çaba içerisinde, diğer yandan yaşadığı iç sorunlar nedeniyle zayıflıkları artmaktadır. (Kittelerin re-

**AB, Türkiye'ye ilişkin iperî nasıl elinde tutacağına dair yaşadığını
ikilemden dolayı denge kurmakla karşı karşıya. Bir yandan kendisini
Ortadoğu'ya taşıyacak stratejik önemi, enerji yollarının güvenliğini
teslim edebileceğine ve büyük bir orduya sahip, üstelik ucuz işgücü
cenneti Türkiye'yi kendi hegemonya emelleri için iştahla isterken;
diğer yandan, ABD'nin hegemonik gücünü kıramadığı bir Türkiye'yi
kendi içine alarak riske girmek istemiyor.**

dettiği AB anayasasının kabul ettirilmesi bunların başında gelen sorunlardan bir tanesi). Güçlü olduğunu hissettirmek istediğiğinde kükrekerken, kimi zaman da geri çekilmekte... Bu durum, attığı adımları da çeşitlendirmekte... ABD Irak'ta çıkmaza girdikçe, AB, hegemonya alanlarını genişletmek için her yolu kullanıyor. Son yıllarda Kıbrıs konusunda daha zorluyıcı olma tutumu bu yollardan biri.

Annan Planı devreye girdiğinde, AB de bunun üzerinden yol almak istemişti örneğin... Denktaş-Talat düellosu, bir anlamda istediği düzeyi yakalamasına engel oldu. AB'lî emperyalistler (ABD'nin AB içindeki "Inva atı" İngiltere özellikle), Talat'ın arkasındaydı. Türk İşbirlikçi tekelci burjuvazinin arkasında olduğu Talat'ı AB yanısıra elit bir kesim ve reformistler de destekledi. Fakat Denktaş'ı "Kızıl Elmacılar" a çağlıyordu ve İşbirlikçi tekelci burjuvazının bu kahadı digerlerini oldukça zorlamıştı. Seçimleri Talat kazandı, ama hem plan gereği yapılacak paylaşımında Kıbrıs'ın en stratejik bölgeleri konusunda yaşadıkları sorunlar, hem de TSK'nın adadaki konumlanışında anlaşamamaları, AB'nin 2003 Zirvesi'nde sonuç alınmamasını belirleyen etkenler haline gelmiştir. Annan Planı, Kuzey'de kabul, Güney'de reddedilince, işler yeniden karışmıştı ve Mayıs 2004'te AB, genişleme sürecine dahil ettiği 10 ülke(2) içine Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni de almıştı. Böylece AB'lî emperyalistler, Güney Kıbrıs Rumları üzerinden Türkiye'ye daha güçlü baskılarda yapma şansını yakaladılar.

Ve 2006 Aralık Zirvesi'nde bu kozu iyi kullandılar.

Halkların ayak sesleri

Kölelik planlarını çığrıyor

Aralık 2006 Zirvesi'nde görüşülen ana konu, AB'nin genişleme süreciydi. AB'nin effendileri Almanya ve Fransa, AB anayasasını öne çıkardılar. "İç sorunları çözüme kavuşturanın dek genişlemeyi yavaşlatmak gereğini" savundular. Dolayısıyla, ana konu, aslında AB'nin iç sorunlarıydı. Sonuç bir basın toplantılarıyla açıklanırken, "AB'ye üyelik kriterlerinde daha hassas olacakları iç sorunları düzeltmeye çalışırken yeni üyelerin yeni sorunlar yaratmasını istemekleri ve bu nedenle kriterlerin eksiksiz olmasını isteyeceleri" söylendi. Dolayısıyla, Türkiye'ye elini cömert tutmazsa kapıların kolay kolay açılmayacağı mesajı verildi. Sürmekte olan 35 bağılığın 8'inin açılması karar resmi olarak da ilan edildi. Diğer başlıklar ise, Güney Kıbrıs'a hava ve deniz yollarının açılması şartıyla kapatılacak. Müzakere süreci bitti fakat aslında filen kilitlenmiş oldu böylece.

Zirveye AB anayasası damgasını vurdu. Merkel'in söylemiyle "Anaya raydan çıktı", öncelikle ele alınmalıdır. Ekonomik gücüne, askeri ve siyasal olarak da güç katmak buradan gececek cünkü. Fakat, anayasasının yürürlüğe girmesi için bütün üye ülkelerin kabul etmesi şartına rağmen 25 üyeden 18'inde kabul edildi. Başta Fransa olmak üzere kendi halkın kabul ettirememeyen ülkelerin varlığı, bu işi çoktanır öncelikler arasına sokmuştur zaten. 2007 Ocak ayında AB dönem sözcülüğü Almanya'ya geçeceği için, Brükse'e gitmeden önce ülkesinde yaptığı açıklamada Merkel de AB anayasası üzerinde durmuştur. Ama konuşmasının esas özünü, AB'nin neoliberal politikalara daha sıkı sanılaçağı yönünde yaptığı açıklamalar

oluşturuyordu.

Üzerinde önemle konuşulan zirvenin diğer bir konusu, Ortadoğu ve enerji sorunlarıydı. AB'nin etkisini güçlendirdiği Ortadoğu ile daha fazla ilgilenme kararı çıktı zirveden. Göç konusu da öncelikler arasına girdi ve "göçe mücadele" one çıktı. Tabi "kontrolden çıkan" Afganistan da önemle konuşuldu. Özcesi silahlanma ve dünya halklarını köteleştirmeye, zirvenin gündemini oluşturdu. Aynı zamanda Avrupa işçi ve emekçilerine saldırdılar hazırlamın zamanı oldu.

Ote yandan AB zirvesi ile yaklaşık aynı günlerde Riga'da yapılan NATO'nun 19. zirvesi, üç aşağı-beş yukarı aynı konular üzerinde durdu. (AB ve NATO toplarlarının ve genişleme süreçlerine ilişkin olarak dikkat çekici ama şaşırıcı olmayan bir şekilde çakışması olağanüstü zaten.) Örneğin Ortadoğu ve Afganistan, NATO'nun önemli gündem maddesi idi. 19. Zirve, Ortadoğu'nun yanı sıra Balkanlar-Kafkaslar-Asya'yı kapsamı içinde aldığı ilan etti ve Türkiye'ye "merkez karakol" rolü biçti. Dahası görev alanının salt askeri olmadığı ekonomik vs. olarak da genişlendiği karar altına alındı. NATO böylece ekonomik gerçeklerle de işgal gücü rolü üstlenebileceğini duyurmuş oldu.

Göründüğü gibi, emperyalistler, tümüyle dünya hegemonyasında ona nasıl bir rol çıktıklarına göre konuşuyorlar Türkiye'yi. T. Blair ayağının tozuyla Türkiye'ye geldi ve Ortadoğu turuna çıktı. Erdoğan da 18 Aralık'ta ABD'ye...

Bütün bunlar iç siyaseti sertleştirmeye yeten de artar bile! 2007 burjuvazının şiddetlenen çelişkilerine sahne olacak. Ekonomi de siyaset de kızışacak. Çünkü, emperyalistler karar alıyor, İşbirlikçiler ise bu kararlara göre kendini yeniden düzene sokuyor. Özelleştirme vs. burjuvaziyi kanlandıracak sömürge yasalarını ağırlaştırmak, emperyalist sermayeyi güvenceye almak, silahlanmak, baskı ve işkence mekanizmalarını güçlendirmek... Bütün bunlardan ne malanacak burjuvazının hangi kılıcı olacak? Doğrusu "İşleri" hiç koiay değil!

Ama emperyalistler asıl korkulan dünya halklarının yaygınlaşan direnişleri. Bütün yoğunlaşmış faklı yetkilere yön veren bu Zirvelerde alınan kararlar direnişleri bastırmaya, sömürgeye ağırlaştırmaya yönelik... Sistemin derinleşerek büyüğün kırzından en az zararla çıkışa hesapları...

Ekonominin ve siyasi yönden yaşadıkları sıkışmalar ve halkın yükselen direnişleriyle boğazlarına sarılması: Burjuvazi soluk almaya çalışıyor...

İşçi ve emekçilerin uyanışları azımsanmayacak boyutta. Irak, Lübnan, Filistin halkları ayakta. ABD için Irak'ta bataklık haline çevirmeyi başardı Irak direnişçileri. Nasıl çıkacak bu bataklıktan, ABD boğuşuyor. Lübnan ve Filistin direnişleri halkın yüregine naksoldu. Latinler koca bir kitayı sallıyor. Sadece Ortadoğu, Asya, Latin Amerika halkları değil, dünyanın dört bir yanında işçi ve emekçilerin direnişi yükseliyor. Ülkemiz işçi ve emekçileri de geri durmuyor. Biriken ökesini irili-ufaklı eylemleriyle dışa vuruyor, güç biriktiriyor alttan alta.

Emperyalist burjuvazı ve İşbirlikçileri istedikleri kadar masa başı planlar yapsınlar, birbirini yırtıp atmak zorunda kalıyorlar. Sosyalizmin düş değil gerçek olduğu gösterildiğinde, yalnız planları çiğnenmeyecek, savaş da sömürge de tarihin çöplüğüne attıracak.

Dipnotlar

(1) Malların serbet dolaşımı-hizmet kurma ve sağlama hakkı-mali hizmetler-tarım ve kalkınma-balıkçılık-ülâstırma-gümruk birliği-ülâstırma ilişkilerinden oluşan seviz başlık.

(2) Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Malta, Slovakya, Güney Kıbrıs 2004 yılında AB üyesi oldular.



2006'da yeniden öne çıkan bir mücadele biçimi;

BARİKAT SAV

2006 yılı, "barikat savaşları"nı yeniden öne çıkardı. "Kentsel Proje" adı altında bir süreler İstanbul'da süren gecekondu yıkımılarına karşı kuruldu ilk barikatlar. Ve devletin kolluk güçlerine, barikatlar karşısında çaresizliği yaşattılar. Newroz'un hemen ardından bu kez Kurt halkı ayağa kalktı. Özellikle Diyarbakır, üç gün süren barikat savaşlarıyla öne çıktı. Yılın son ayında ise, İstanbul'un emekçi semtleri bir kez daha barikat savaşlarına sahne oldu. Okmeydanı, Gazi, Gülsuyu, Ümraniye vb. emekçi semtlerde, faşizmin kolluk gücüyle iki-üç gün süren barikat savaşları yaşandı. Gazi'den sonra, İstanbul bir kez daha barikat savaşlarıyla sarsıldı, onun onurunu ve zaferini yaşadı.

"Barikat savaşları", silahlı mücadele biçiminden bin olarak, yüzyıllardır suren sınıf savasında, sömürülen ve ezilen kesimlerin en önemli savunma biçimidir. O yüzden de sınıf mücadelesinin, halk hareketinin, yükseliği hemen her dönemde, sıkça kullanıldığığini görüyoruz.

İşçi hareketi içinde de "barikat savaşları"nın aynı bir yeti var. İlk proletarya devleti, "Paris Komünü", barikat savaşlarıyla ünlüdür örneğin. Keza, Lyon, Hamburg, Madrid, Moskova, barikat savaşlarının tarihinde en çok bilinen örneklerdir.

Türkiye'de ise, '80 öncesi çeşitli semtlerde anti-faşist mücadelede ve Tarsus gibi büyük işçi direnişlerinde barikat savaşları verilmiştir. Hafızalardaki en yakın barikat savaşı ise, '95'teki Gazi anti-faşist halk direnişidir. 3 gün süren bu büyük direnişte, onlarca şehit paşasına faşist saldırının püskürtülmüş, devrimci öfke sokakları zaptetmiştir.

Şimdi, yeniden "barikat savaşları" gündemde. Son olarak HOC ve kurumlarına yönelik saldırının ardından İstanbul'un çeşitli bölgelerinde barikatlar kuruldu ve sokaklar yeniden savaş alanına döndü.

Eşasında 2006 yılı, "barikat savaşları" yılı oldu diyebiliriz. "Kentsel Proje" adı altında bir süreler İstanbul'da süren gecekondu yıkımılarına karşı kuruldu ilk barikatlar. Ve devletin kolluk güçleri, yıkımı girdiği hemen her semtte barikatlarla karşılaştı. Barikatların arkasındaki halkla çatıştı. Bu yılın Mart ayında Derbent'te kurulan

barikatlar ise, hem saldırıyı durdurması, hem de yanibaşlarında duvarlara çevriliş, orta-buruva kesimlerin oturduğu "yüksek güvenlikli" site'lere kitleden saldırısıyla, diğerlerinden daha ileri özellikler taşıdı.

Newroz'un hemen ardından bu kez Kurt halkı ayağa kalktı ve yeniden barikatlarını kurdu. Diyarbakır'da, Batman'da, Hakkârlı'da Kurt halkı, gerillaların kimyasal silahları katledilmesi ve cenaze zelerin allelen verilmemesi üzerine sokaklara dökündü.

Sonrasında gerçekleşen cenaze törenleri, serildi. Özellikle Diyarbakır, dört gün süren barikat savaşıyla öne çıktı. İçeride çocuk ve kadınların bulunduğu 9 kişi katledildi. Faşizmin azgin saldıruları, savaşa daha da alevlendirdi. Halk bir yandan barikatlarını oluşturup devletin kolluk güçlerini molotol, taş ve sopalarla karşılarken, bir yandarı da bankalara, karakollara, devlet dairelerine saldırmaya geçti. Bu, Kurt hareketinde bir ikti ve önemli bir dönemeçti.

Yılın son ayında ise, İstanbul'un emekçi semtleri bir kez daha barikat savaşlarına sahne oldu. Okmeydanı, Gazi, Gülsuyu, 1 Mayıs gibi emekçi semtlerde, faşizmin kolluk gücüyle iki-üç gün süren barikat savaşları yaşandı. '95'teki Gazi halk direnişinden sonra, İstanbul bir kez daha barikat savaşlarıyla sarsıldı, onun onurunu ve zaferini yaşadı.

Bu yıl içinde başta İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere belli başlı yerlerde "barikat savaşları"nın yeniden öne çıkması, mücadelenin giderek sertleştiğinin ve şiddetliliğinin göstergelerinden biridir. Bunun 2007 dahil önümüzdeki yıllarda, daha da zenginleşerek yayılacağı söylemek, kehanet olmasa gerekir.

Emperyalist savaşın hüküm sürdürdüğü bölgemizde, artan faşist ve şovenist saldırılarda birlikte düşünüldüğünde, savaşa ve faşizme karşı mücadele daha da büyüyecek ve ona uygun mücadele biçimleri daha fazla ön plana çıkaracaktır. Barikat savaşları gibi silahlı mücadele biçimleri, gerilla savaş taktikleriyle de birleşerek daha kitleşik ve yaygın bir şekilde gündeme gelebilecektir. O yüzden "barikat savaşları" üzerinde daha fazla durulmalı, bu mücadele biçimini etkin bir şekilde kullanma yöntemleri öğrenilmeli, tarihteki dersler ışığında daha donanımlı ve hazırlıklı girilmelidir yeni kavga yılına...

19. yüzyıl boyunca, vahşi kapitalizmin ağır sömürü koşulları, dayanılmaz bir hal alan ahlak ve sefalet, işçileri, patronlara ve despotizme karşı çok sayıda isyana sürüklendi. Bu isyanlarda barikatlar, karşısındaki savaşa başvurulan en son ve en önemli aracı. Askerlerin cesaretini, sabrını, dayanma gücünü sarıtmak için bulunan bir çareydi. Eğer barikatlar, askerler çözülünceye kadar tutunmayı başararsa, zafer elde ediliyordu. Tutunamazsa, yenilgi kaçınılmazdı.

İlk olarak Fransa'nın Lyon şehrinde görüldü barikatlar. Sınıf mücadeleisinin önemli bir biçimini olarak yerini aldı sonra.

Lyon dokuma işçileri, günde 18 saat çalışıyor, ama yine de aç kalyordu. Sabit bir ücret baremiyi istekle. Ama emperyalistler, askerlerini bir kez daha işçilerin üzerine yolladılar.

İşçiler silahsızdı. Ayaklarının altındaki caddelerden kopardıkları taşları atıyor, cıplak elleriyle, sopalarla dövüşüyorlardı. Ölüler arkadaşlarına barikat oldu. Evden

çocuklar ve kadınlar yardıma koştu. Meydandaki silah dükkanının camlarını kırırlar; tabanca, tüfek, kılıç taşırlar... Ölen düşman askerlerinin silahlarını alıp dağıtlar... Stratejik yerlerdeki evleri boşaltırlar. Çatılarda insan yerleştirilir, pencere içere askerlerin elinden alınan topalar... Çocuklar, işçi grupları arasında bağlantı kuruyor, bilgi toplamak için şehrin her deligine girip çıkarıyorlar...

Her bahçe, her ev, her karış toprak için savaşılır. Her mezar taşı için... Kurşuna, top atışına, barut kokusuna bana misin demeden... Ucuz bir zafer değil bu! Yüzlerce işçi öldü...

Ve Paris... Barikat şehri Paris...

Lyon'dan 8 yıl sonra 1839 yılında bu kez Paris, bir ayaklanmaya, barikat savaşına sahne oldu. Doğrudan Vallée'e, Emniyet binanın üzerine yürüdü. Fakat geniş kitleler peşinden sürükləmeye başaramayan bu ayaklanma kısa sürede bastırıldı. Ve günde yine yüzlerce şehit biraktı.

"Devrim adına amasız kurbanlar ve yenilgiler yoktur. Savaşta savaş kuralları işler. Bugün yenilik, yarın biz yeneceğiz" diyorlu bir savaşçı. Ve zaferde olan inancını şöyle hikayiyo: "Lyon'da biz ücret baremi için savaşıyoruz. Çoktuk, yüzbinler ceydik. Yenik düştük. 12 Mayıs'ta Paris'te bir avuç insanık. Ama iktidar için, işçilerin Fransa'sı için savaşıyoruz. Ve yine yenilik... Eğer Paris'te yüz bin olsaydık ne olacaktı? Eğer 'da sadece ücret baremi için değil, iktidar için savaşsaydık ne olacaktı? Zafer! İşte o zaman zafer bizim olacaktır."



Savaş barika

Diren barikat

Ayağa kalk b

Paris'in şarkı

Dalgalan kızı

Havalan men

Kızıl kanın ve

Savaş barika

Boyun eğme

Zafer mutlaklı

Kehanet gerçek oldu. 1871 yılının Mart ayında yine Paris'te kuruldu barikatlar. Bu kez, Fransa'nın yenik düşüğü ve teslim olduğu Bismarck ordusu na karşı kurulmuştu.

Fransa'nın Prusya ile işbirliği yapan "Ulusal İhanet Hükümeti", Bismarck ordusunu da arkasına alarak Paris'e saldırdı. Paris, onlar için sadece bir "mülk"ti. Mülk sahipleri, devlet adamları, ona sahip olmak için aralında savaşırlar, ancak onu "aşağı" sınıflara bırakmazlardı. Paris'i komünarların elinden kurtarmakta birleştiler. Defalarca bombalayıp Paris'i yakan, yerle bir eden, yine onlardı.

Savaşın bütün yükü halkın sırtına binmişti. Ağır vergiler ve ahlak Fransa'nın yenilgisile birlikte kritika döndü. halkın kaybedecek bir şeyi yoktu. Sayıca ve silahça kendilerinden kat kat üstün ordulara karşı sokak sokak, ev ev direndiler. Ne orduların birleşmesi, ne günlerce süren kuşatma, onları teslim alabildi.

Şehrin savunmasında önemli noktaları ateşe vermek için, ellerinde gaz bidonlarıyla dolaşan "petrolcu kadınlar"ın Komün direnişinde aynı bir yeri vardır. Kadınlar, barikatta son nefes, idam mangasına gülerek gi-



Mart '95'te gerçekleşen Gazi antifaşist halk direnişi

AŞLARI

den savaşçıları oldu. Komün'ün kısa bir süre de olsa onlara verdiği özgürlük için, ölümü seve seve kucakladılar. Oyle ki, savaş sonrasında Alman generali, "eğer Fransız ordusunun tümü kadınlarından oluşsaydı, onları yenmek çok zor olacaktı" demiştir.

25 binin aşısının kadın, erkek, çocuk, duvar döplerinde öldürdü. Sen Nehri, komünarların kanyonla kızılı kesti. Komün, bir efsane halini aldı.

Tam 72 gün boyunca direnen bu ilk işçi devleti olsun, ondan önceki işyanlar olsun, hepsi bilimsel sosyalizmin yol göstericiliğinden yoksundu. Ya kendiliğinden patlıyor, ya da küçük-burjuva anarşistlerin önderliğinde gerçekleştiriliyor. Ote yandan zamanın proleter devrimlerin koşulları henüz yeterince olgunlaşmış da değildi. Paris Komünü bile burjuvazinin ihanesiyle erken doğuma zorlanan bir devrindi. Bütün bunlar birleştiğinde ayaklanması doğdu. Ancak dövüşerek alınan her yenilgiye olduğu gibi bu deneyimler, proletarya'nın bilincini ve savaş gücünü artıran, onu ileriye taşıyan basamaklar oldu.

Barikatlar zamanla eski etkinliğini yitirdi. İşçi sınıfı ideolojisinin kurucularından Engels, barikat savaşları için koşulların neden ve nasıl daha elverişiz hale geldiğini 1895 yılında ortaya koydu. Burjuvazi, kentleri artık uzun, düz ve geniş caddeler üzerine kuruyordu. Ordular sayıca büyümüşü ve eskisinden on kat daha etkili ve çabuk ateş eden silahlara, toplara sahipti. Ote yandan subaylar, barikat savaşlarının taktik biçimlerini öğrenmişlerdi. Eskisi gibi doğrudan üzerlerine yürümüyordu, onu yanlardan ve arkadan kuşatıyorlardı. Asıl

önemli de barikatı güçlü kılan halkın birlesik duruşunun, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte parçalanmaya uğramasıydı. Orta sınıflar burjuvazının çeperinde, gerici partiler etrafında toplanmaya başladı. Proletarya çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmadığı sürece de onun arkasından gelmeyeceklerdi.

Barikat savaşının aleyhine gelişen bu olgulara rağmen Engels, "Bu demek midir ki, gelecekte sokak savaşları hiçbir rol oynamayacaktır? Hiç de değil!" diyor. Ortaya çıkan elverişsiz durum, başka etmenlerle giderildiği takdirde, barikat savaşlarının gününün yeniden geleceğini özellikle vurguluyordu.

Gelişmeler Engels'i doğruladı. 1905 Moskova Ayaklanması, tam da Engels'in sözünü ettiği yeni etmenlerle ve farklı taktiklerle birleşerek yeni bir barikat savaşları dönemini başlattı.

Daha 1831 Lyon yenilgisi yaşanırken, şehri düşmanın etliyle teslim etmeye kendine yedirememenin acısıyla kıvrılan bir işçi isyan ediyordu: "Ne zaman işçilerin de bir öğretmeni olacak ve onlara nasıl savaşmaları gerek-

tigini öğretecek? Kazandıkları durumlarda bile niye hala zavallı köleler olarak yaşamak zorunda kaldıklarını anlatacak?"

İşte proletarya devriminin gerçekleştiği ilk Ülke olan Rusya'da o "öğretmen" çıktı, o Lenin'di. Sınıfa bizzat önderlik ederek yepeni bir çağ, proleter devrimler çağını açtı.

1905 yılında tüm Rusya politik grevlerle sarsıldı. Politik grevler gösterilere dönüştü ve kayga ileşti. Askerler, grev ve gösterilere saldırdığında kendiliğinden kurulan ilk barikatlar, zayıf ve cılızdı. Barikatlara ve halka ateş açılınca, bu kez daha geniş kesimler tarafından, daha bilinci ve daha görkemli olarak yükseldi barikatlar. Çarlığa karşı çarpışmak için kurulan silahlı işçi mütrefzeleri devreye girdi ve çetin bir gerilla savaşını başlattı. Bir milyona yakın işçiinin politik grev ve gösterilerinin üzerinde yükselen ve saldırlı taktikleriyle birleşen Moskova Ayaklanması, yeni bir barikat savaşını anlayışı yarattı. Artık barikat savaşları, sadece "savunma savaşları" olmaktan çıktı. Saldırlı taktiğiyle de birleşerek ayaklanmanın güçlü bir kaldırıcı halini alıyordu.

Her büyük eylem ve sığramada görüldüğü gibi Moskova Ayaklanması'nda da oportünizm ve devrimci çizgi akıa kara gibi birbirlerinden ayrıldı. Oportünistler, "silahı sarılmamalıydı" diyerek sizlendi. Bolşevikler ise Moskova Ayaklanması'ndan çıkardıkları birinci ders, "silahı daha sıkı sarılmalıdır" oldu. Seri hareket edebilen ve üç-beş kişiden oluşan "silahlı işçi mütrefzeleri"nin hem sayica, hem de silah ve teknik yönünden geliştinmesi, bomba ve silah yapımını hemen öğrenmeleri kararını aldılar. Moskova, "ayaklanmanın bir sanat, başlica kuralının da korkunç cesur ve geri dönmeyecek derecede kararlı bir taarruz" olduğunu bir kez daha doğruladı.

Paris Komünü'nün 124. yıldönümünde, 1995 yılının Mart ayında bu kez İstanbul'dan barikatlar yükseldi. Gazi ve Umranıye'de, birer komünar gibi savaştı. Taş, sopa ve molotoflarla.

Paris, Lyon, Hamburg, Madrid, Moskova barikatlarında olduğu gibi kadın-erkek, genç-iytiyar aktılar sokaklardan... Elleriley söktüler barikat malzemelerini. Somyalar, eski koltuklar çıktı evlerden. Odunları, kütükleri taşıdıklarını gengler. Telefon kulübeleri, otobüs durakları, direkler, ele geçen her şey barikat malzemesi oldu.

Her kurulan barikat, sadece bir sokağı, bir semti ayırmıyor, iki ayrı kent, iki ayrı dünya yaratıyordu: Barikatın arkası ve karşı taraf. Barikatın karşısı ölüm ve kan kusuyordu. Tam bir kargaşa, korku ve panik yaşanıyordu her yanda. Tutsak taraf, esir taraf, burasıydı.

Barikatın arkası ise özgürlük!.. Türküler, marşlar söyleyip direnişçiler yanın ateşin etrafında. Rengarenk pankartlar, duvar yazıları süslüyor evleri. Orada din, mezhep, ulus farklı yok. Tek bir yürek hepsi. Sömürulenlerin, ezilenlerin dünyası. Orada her şey ortak. Birlikte kuruluyor barikatlar, birlikte dövüşülüyor, birlikte paylaşılmıyor acı ve ölüm...

Türkiye'de bugüne dek irili ufaklı birçok barikat ve sokak savaşları yaşandı. Bunların içinde Gazi, kitleseliği, militanlığı ve uzun süreli savasımıyla öne çıktı. Tabii ki, yaşanan diğer barikat savaşları gibi Gazi de tarihe malolu. Ve o günden sonra da birçok barikat sa-



Her kurulan barikat, sadece bir sokağı, bir semti ayırmıyor, iki ayrı kent, iki ayrı dünya yaratıyor: Barikatın tarafı ve karşı taraf! Barikatın karşısı ölüm ve kan kusuyor. Tam bir kargaşa, korku ve panik yaşanıyor her yanda. Tutsak taraf, esir taraf, burası... Barikatın diğer tarafı ise özgürlük!.. Türküler, marşlar söyleyip direnişçiler yanın ateşin etrafında. Rengarenk pankartlar, duvar yazıları süslüyor evleri. Orada din, mezhep, ulus farklı yok. Tek bir yürek hepsi. Sömürulenlerin, ezilenlerin dünyası. Orada her şey ortak. Birlikte kuruluyor barikatlar, birlikte dövüşülüyor, birlikte paylaşılmıyor acı ve ölüm...

vaşı verildi. Ama özellikle bu yıl, barikatlar yeniden etkinliğini artırdı, diğer mücadele biçimlerinin arasından sıyrılarak ön plana geçti.

Derbent, Diyarbakır, Gazi, Okmeydanı, Gülsu... Kimi günlerce, kimi saatlerce sırse de her biri ayrı bir deneyim, aynı derslerde dolu... Önemli olan, Lenin'in Moskova Ayaklanması'ndan çıkardığı dersler gibi, bu her bir deneyimi inceleyerek eksikliklerimizi tamamlamaktır.

Faşizm, bu yıl içinde kurulan barikatlar karşısında çoğu kez garesiz kaldı. Özellikle yılın son ayında, devrimci kurumlara saldırılara ve tecride karşı kurulan barikatlar ve sokak savaşları, faşizmin son dönem artırdığı baskılara karşı iyi bir yanıt oldu.

Şimdi, eksiklerimizi görme ve kendimizi daha büyük kaygalara hazırlama zamanıdır. Barikat savaşını, gerilla taktikleriyle birleştirip, aktif savunmayı, saldırıyla birleştirmek gerekmektedir. Çeşitli manevralarla kolluk güçleri yanılmak, yanlardan ve arkasından çembere almak ve kuşatmak mümkündür. Barikat savaşlarının üstünlüğü: barikatın arkasında olanların, bölgenin insanı olması, dolayısıyla bölgenin her sokağını, her evini, her kırının karış karış bilmesidir. Daha da önemli, bölge halkın desteği arkasına alması, halkın birlikte hareket etmesidir.

Bu iki temel üstünlük iyi değerlendirildiğinde, faşizmin saldırmasını sadece püskürtmeye kalmaz, ağır kayıplar da verdirilir. Fakat bunun için önce bilincerde bir dönüşüm olması, protestoculuktan çıkış, kopancı, hak elde edici bir düzeye sıçramak gerekmektedir. Savaşın önce kafalarda kazanılacağı asla unutulmamalıdır.

2007, yeni barikat savaşlarına gebedir. Faşizm, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da barikatlara ve halkın kurşun yağdırıcaktır. Başka da yapabileceğim bir şey yoktur. Ama bizim yapacağımız daha pek çok şey vardır. Eksiklerimizi tespit eder ve on hazırlıklarımızı bugünden yaparsak, öncekileri aşan bir direniş sergilememiz isten değildir. İşte o zaman saldırının püskürtmeye kalmaz, yeni mevziler kazanarak faşizmin üstüne üstüne yürüruz. Ve ancak bu şekilde yeni zaferlerle, devrim ve sosyalizm kavgamızı yükseltebiliriz.

Savaşalım, öğrenelim, savaşalım! Her muharebe den dersler çıkararak, kendimizi her yönden yeniden tâkim ederek daha büyük savaşlara hazırlanalım! Zafer kaçınılmazdır!

NATO: AB ve ABD'nin savaş alanı

28-29 Kasım 2006'da Letonya'nın başkenti Riga'da NATO Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvesi'nin ardından NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Zirve'nin çok başarılı geçtiğini, ileriye doğru iki adım daha attıklarını duyurdu. Buna karşılık Zirve öncesi kopan fırtınadan tek kelimeyle söz etmediği gibi, ileriye atılan adımların hangileri olduğunu da söylemedi.

Oysa son NATO Zirvesi'nin bir tek gündemi vardı: Afganistan bataklığından nasıl kurtuluruz? Durum öylesine vahimdi ki, NATO Genel Sekreteri bile "Afganistan'daki misyon yerine getirilemeyecek bir misyon" diyerek Zirve'ye katılan NATO üyelerinin karamsarlıklarını: Üzerlerinden atmalarını ve umutlu olmalarını istiyordu. NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen NATO Parlamentler toplantısında kopan fırtınadan sonra ve bu fırtınaya rağmen dayatılan kararların alınmaması, zaten ellerinde 'umut etmekten' başka bir şey olmadığını da gösteriyordu.

Afganistan konusunda kopanı fırınaya geceden önce kısaca NATO Zirve'sinin diğer konularını özetleyelim.

Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği için "kapımız hala açık" dendi. Balkan ülkelerinin NATO üyeliğine alınma tartışmaları ise, gelecek sene ve 2008 Bahar aylarında yapılacak NATO Zirvesi'ne bırakıldı. NATO üyesi olmayıp da NATO kapsamında savaş bölgelerine asker gönderen, özellikle Avustralya, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelerle görüşmeler devam edecek. NATO'nun yeniden yapılması da daha sonraki toplantırlarda ele alınacak.

Afganistan dışında Zirve'nin somut tek sonucu olarak, NATO Acil Müdahale Birlikleri'nin (NATO Response Force) artık 21 bin askerle de (asker sayısının 25 bin olması gerekiyor) hazır konuma getirildiği oldu. Zirve öncesi belirsizliğini koruyan bu konu, alelacele masaya yatırıldı.

Dünyaya Zirve'nin sonunda verilen mesaj; artık NATO'nun sadece 5 gün içinde istediği bölgeyi işgal edebilecek güce eristiği oldu. Bu konu, özellikle NATO aracılığıyla dünyaya meydan okuyan ABD emperyalizmi için önemliydi. Çünkü son günlerde girdiği bataklıktan kurtulmak için böyle bir güç gösterisine ihtiyacı vardı.

"Afganistan elden giderse

Avrupalılar da rahat uyuyamayacak"

"Almanlar öldürmeyi öğrenmek zorunda!" Bu sözler, NATO Zirvesi öncesi Kanada'da da yapılan NATO Parlamentler toplantısında, ABD'nin NATO temsilcileri tarafından Almanya'ya söylendi. Konu, Afganistan'dı ve 11 Eylül'den sonra, 2002'de Prag ve 2004'te İstanbul'da yapılan iki toplantısının, ardından 28-29 Kasım'da Riga'da yapılacak üçüncü toplantısının en önemli maddesiydı.

ABD, İngiltere ve Kanada, Almanya şahsında tüm Avrupa Birliği üyelerine böyle seslendi. Bu sözler Almanya'ya ve diğer AB ülkelerine bomba gibi düştü.

NATO Parlamentler Toplantısı'nda AB'den, özellikle de Almanya'dan talep edilenlerin söyleye sıralanabilir: ABD, Afganistan'daki durumun üstesində

"Almanlar öldürmeyi öğrenmek zorunda!" Bu sözler, NATO Zirvesi öncesi Kanada'da da yapılan NATO Parlamentler toplantısında, ABD'nin NATO temsilcileri tarafından Almanya'ya söylendi. Konu, Afganistan'dı ve 28-29 Kasım'da Riga'da yapılacak üçüncü toplantısının en önemli maddesiydı. ABD, İngiltere ve Kanada, Almanya şahsında tüm Avrupa Birliği üyelerine böyle seslendi. Bu sözler Almanya'ya ve diğer AB ülkelerine bomba gibi düştü.

den gelebilmek için, bölgede şu an 37 ülkeden 32 bin askerin yetmediği, daha fazla asker gönderilmesini; bu askeri birliklerin de AB ülkeleri tarafından verilmesini talep etti.

İkinci, özellikle çatışmaların yoğun olduğu ve Taliban'ın Kandahar'da dahil ele geçirmek için harekete geçtiği Güney bölgésine, Kuzey'de olan Alman ordusu güçlerinin sevk edilmesiydi. Bush, NATO Zirvesi'nde yalnız bırakıldıklarının altını çizmek ve AB ülkelerini köşeye sıkıştırmak için, "NATO'nun temel maddesi, bir NATO ülkesine açılan savaşa hepsine açılmış sayılır, bu Afganistan'daki durum için de geçerli. Biz Güney'de saidin allındayız, sizlerin de anlaşma gereği oraya asker vermeniz gerekiyor" dedi.

Üçüncü, Afganistan Polis Teşkilatı'nın eğitimiinin sadece Almanya değil, tüm AB ülkeleri tarafından üstlenilmesiydi.

Dördüncü ise, ISAF Komutanlığı'nın yetkililerinin artırılarak işlevselleşmesi oldu. Bunun anlamı şuydu: Afganistan'a NATO kapsamında her ülkenin gönderdiği askeri birlik, o ülkenin koyduğu şartlar altında orada bulunuyor. Örneğin Güney'de Taliban saldırıcı ve bu bölgede daha fazla askere ihtiyaç duyulduğu halde, diğer bölgedeki askeri birlikler bu bölgeye sevk edilemedi. Almanya, "benim askerim benim belirlediğim sınırlar içinde hareket edebilir ancak" dedi ve Güney'e asker göndermedi. ABD, bu durumun kökten değişimini talep etti. Yani NATO'nun Ankarargahı Mons'daki Stratejik Hareket Merkezi'nin işlevlik kazanması, tüm ülkelerin birliklerini merkezi olarak yönetebilmesi.

Beşinci ve son talep de, AB'nin daha fazla askeri malzeme olanağı sunması, Bush'un sözleriyle ifade edersek "yük"ün paylaşılması şeklindeydi.

Böylece ABD, bu toplantıda bir kez daha dile getirdiği isteklerle, dünya üzerinde "tek başına" belirleyici olamayacağını, girdiği bataklıktan çıkamayacağını ortaya serdi.

Afganistan'daki direniş, İşgalciler zorluyor

İşgalci emperyalistler, Afganistan'da bataklığa saplandılarını bir süredir daha açıktan ifade ediyorlar. Beş yıldır süren işgalin ardından Taliban, daha önce de kalesi olan Kandahar şehrini tekrar kontrol altına almak için harekete geçecek kadar güçlenmiş durumda. Girilen çalışmada Taliban, binlerce NATO askeriyle çatışmış ve 500 kişi kayıp verdiği halde, sadece geri çekilmiş ve uygun anı beklemeye geçmiş. Afganistan'daki NATO yetkilileri, çatışmaların yoğunlaşacağından hareketle ve NATO'nun Taliban karşısında yeniliğe ugrayabileceği korkusuya, özellikle AB ülkeleri üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. ABD'lerin AB'yi daha fazla savaşın içine çekmek için kullandıkları en vurucu sözleri: "Afganistan elden giderse, Avrupalılar da rahat uyuyamayacak!" oldu.

ABD, Kanada ve İngiltere, Afganistan'ın Güney'ine, yani çatışmaların yoğun olduğu bölgeye, diğer AB ülkelerini, özellikle de çatışmaların az olduğu Kuzey'de konumlanan Almanya'yi çekmek istiyor. Bunun Afganistan için iki nedeni var: Birincisi ve en önemli, Almanya'nın bir yandan Afganistan'a asker göndererek NATO'ya karşı görevini yapmayı görünmesi, ancak Afganistan'ın Kuzey'de konumlanarak bir "yardım kuruluşu" gibi çalışması ile dünya kamuoyunda, daha da önemli kendi kamuoyunda yüksek bir prestije sahip olması. Almanya da yapılan kamuoyu yoklamasında, Alman Ordusu "en güvenilir kurum" olarak çıktı. Yani hükümetin "biz oraya demokrasi için, oradaki attıyanın tekrar kurulması için gidiyoruz" sözlerinin tersini gösteren bir olay yaşamamış durumda. Dolayısıyla Alman kamuoyunun gözünde, Afganistan'daki işgalci güçler, ABD ve İngiltere, Alman ordusu ise halka hizmet götürüyor!

Yine kamuoyu yoklamasında, "Afganistan'ın Güney'ine Almanya'nın asker göndermesi" sorusuna yüzde 82'si hayır cevabı verirken; "Almanya'nın güvenliği gereği Afganistan'da savaş yürütmek gerekiyor mu" sorusuna ise yüzde 68'i hayır diyor. Son dönemde, Alman askerlerinin kuru kafalarla çekirdiği fotoğraflar, durumun pek de oyle olmadığını gözlere önüne serse de, Başbakan Merkel'in işi hemen ele alması ile ortalık çabuk sakinleşti. Suçlu askerler bulundu, hasta İlhan edildi, görevden alındı ve dosya şimdilik kapandı. Görülen o ki Alman kamuoyu hala geçmiş Schröder hükümetinin Irak işgaline karşı çıkışının sürecinde kalmış, ona inanmış durumda. Yani Almanya değil, ABD işgalci güç. Böylece savaş karşılığı ve hükümete karşı tepkiler yok denecek kadar az. Burada tabii en önemli nokta, Almanya'nın bugüne kadar verdiği asker kaybının 18 olması. Bunlar içinde sadece 51 çatışmadada ölmüş. Bu, ABD için 300, Kanada ve İngiltere için 40 civarında.

Böylece Almanya'nın hem kendi kamuoyunda, hem de dünya kamuoyunda prestiji korunuyor. Almanya ve AB "barış gücü" olarak görülrürken, işgalci devletler olarak ABD ve İngiltere öne çıkmıyor ve halkın nefretini onlar üzerine çekiyor.



Afganistan'da yoksulluk artıyor, direniş büyüyor

ABD 11 Eylül sonrası Afganistan'ı işgal ederken, AB'siz de bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyordu. Bugün ise, girdiği her köye Afganların direnişi ile karşı karşıya. Demokrasi yalanına inanan kimse kalmadı.

Dünyanın en fakir 5 ülkesinden biri olan Afganistan'da yıkımın daha da ağırlamasından başka bir şey yok. Talibanla savaş adı altında kurduğu kukla hükümet ve onun içinde yer alan eli kanlı katiller, kimseye gelecek umudu vermiyor.

Köylüler akın akın Taliban'a umut olarak sarılmaya başladı. ABD tam bir yenilgiyle karşı karşıya. Buna Bush hükümetinin son seçimlerde aldığı hezimetli de eklersek, ABD hem içe hem dışta köşeye sıkışmış durumda, şimdiki "yükü", AB emperyalistleri ile paylaşmak istiyor.

Riga'da yapılacak toplantılarının içeriğini de bu belirledi. ABD, Kanada ve İngiltere'yi de yanına alarak AB ülkelerinin savaşın sıcak olduğu Güney'de yeni askeri birlikler göndermesini istedi. İngiltereli yetkili 'Almanlar bira içiyor biz savaşıyoruz' diyecek özelikle Almanları köşeye sıkıştırıyor.

Ancak Alman emperyalizminin köşeye sıkışmaya ihtiyacı yok. Resmi açıklamalarda, Alman İç İşleri Bakanı, "biz parlamentodan aldığıımız görev dışında bir şey yapmayız" dedi. Ancak Riga'da durumu kurtarmak için 6 tane Tornado Jeti ve 250 asker daha göndermeye düşünüyor Afganistan'a, tabii ki Afganistan'ın Kuzey'ine. Asıl tartışmayı ise 2008'in bahar aylarında yapılacak NATO toplantısına bırakıyor. Bunun önemli bir nedeni, AB'nin NATO içinde ABD karşısında çıkarlarının ne olacağının görülmek istenmesi.

Elbette NATO, Afganistan'da Taliban karşısında yenilirse, bunun sonuçlarının ne olacağını emperyalistlerin hepsi korkuyor. Aslında Afganistan'da savaş halinin böyle devam edeceğini tespit ederek, durumun Pakistan'a sıçramaması için çırpmayırlar. Yine AB'li emperyalistler, ABD'nin Afganistan'a daha fazla asker yiğarak bu işin altından kalkamaya cağına düşünüyorum. Artık sadece Taliban'la değil Afgan halkıyla karşı karşıya kaldıklarını, Afganlılar karşısında tüm inandırıcılıklarını kaybettiklerini, Afganistan'ın yeniden yapılandırılması için şimdide kadar sıkı tutulan kesenin ağzının açılması gerektiğini ve en önemlisi de Taliban'ı hükümete dahil etmenin yollarının aranması gerektiğini söyleyiyorlar. ABD ise, şimdilik daha fazla askeri birliğin sorunu çözüleceğinde ısrar ediyor. Diğer yandan, savaşın bu aşamasını "kalpleri ve kafaları kazanma savaşı" ilan ederek girdiği her köye halk toplantıları yapıp, onların şikayetlerini dinleyip, sadece öldürdüğü Taliban sayısını vermek yerine, temelini attığı hastane sayısını anlatmaya çalışiyor. Ancak boşuna! "Jırka" denilen bu halk toplantılarında, kendilerinin de diğerlerinden farklı olmadıkları dışında bir ses gelmiyor.

Afganistan ABD'nin 5 yıllık işgalinden sonra tam bir kan gölü. Köylüler, aynen üretmeye devam ediyor ve dünyaya dağıtımın yüzde 92'sini elinde tutuyor. Afganistan'da uyuşturucu üretilimi işgalden bu yana yüzde 49 artmış durumda. Üretecek başka bir şey bırakılmamış çünkü. Uyuşturucu gelirleri tabii ki ABD'nin desteklediği savaş tacirlerinden, hükümet ve ordudan Taliban'a kadar, her kesime akiyor. Ancak ikinci bir gelir kaynağı daha çıkmış görünüyor dünyanın en yoksul köylülerine. Para ile adam öldürmek! Taliban'ın, yeni Afgan ordusundan birini öldürme 2 bin Euro, işgalci güçlerden birini

İşgalcilere en iyi cevabı, ABD'nin Afgan halkın güvenini kazanmak için yaptığı Jırka denilen halk toplantılarında bir köylü veriyor: "Siz dış güçler, bize yıkım getirdiniz, ülkemizi terk edin! Taliban, sizin ve kukla hükümetiniz sayesinde güçleniyor. Taliban ne kadar zalim ise siz de o kadar zalimsiniz. Hiçbirini istemiyoruz!" Afgan köylüsünün bu korkusuz cevabı, Afganistan'da suskunluk döneminin artık bittiğinin en açık göstergesi.

oldurene de 3 bin Euro verdiği söylüyor. Bu da ABD'nin içindi. Afganistan'ı işgal ettiklerinde, kendi askerlerine pis işleri yapmak istemeyen ABD, özellikle Kuzey'de bulunan ve ezelden beri Taliban'la sorunu olan çetelere, ölü her bir Taliban için para vermiş ve vermeye devam ediyor. Zaten Guantanamo'ya kaçırılan insanları da tek tek çetelerden paraya satın aldıklarını tüm dünya öğrendi.

Tüm burlara en iyi cevabı, ABD'nin Afgan halkın güvenini kazanmak için yaptığı Jırka denilen halk toplantılarında bir köylü veriyor: "Siz dış güçler, bize yıkım getirdiniz, ülkemizi terk edin! Taliban, sizin ve kukla hükümetiniz sayesinde güçleniyor. Taliban ne kadar zalim ise siz de o kadar zalimsiniz. Hiçbirini istemiyoruz!" Afgan köylüsünün bu korkusuz cevabı, Afganistan'da suskunluk döneminin artık bittiğinin en açık göstergesi.

Chirac: "NATO, Avrupa'nın sesini ciddiye almalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın NATO Zirvesi'nden kısa süre önce ve Zirve'de basına verdiği demeçler, NATO'da yaşanan hegemonya savaşını ve ABD'nin yenilgisini ortaya serdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Chirac; özellikle emperyalist savaş konusunda ABD'den farklı düşünmediklerini, ancak ABD'nin bundan böyle AB'yi karşısında eşit bir güç olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Chirac, AB'nin, gerek Lübnan'da gereksiz de Balkanlar'da en önemli askeri gücü sahip olduğunu, "dünya barışını ve güvenliğini" sağlayan en önemli unsuru olduğunu, bu görevlerin "başarıyla" yerine getirilmesi için, ABD ve AB'nin eşit ortaklık çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini altını çizdi. AB ülkelerine seslenerek, AB'nin silahlanması ve ordusunun daha hızla ilerletilmesini talep etti. Soğuk savaşın bitiminden bu yana dünyada dengelerin değiştiğini, Rusya ile barış ve ortaklık içinde bir AB'nin var olduğunu, Ukrayna'nın NATO üyeliği ile birlikte Avrupa'nın gücünün ve etkinliğinin büyüğünü, NATO'nun konseptinin ve varlık nedeninin bunlar dikkate alınarak belirlenmesinin zorunlu olduğunu söylediğinden sonra, Birleşmiş Milletler esas aldıklarını ancak BM Güvenlik Konseyi'nde de bu güç değişimi oranında bir değişikliğin de şart olduğunu söyledi.

Chirac, AB'nin gücünü ve önemini uzun uzadıya anlattıktan sonra, Afganistan için de somut şartları ortaya koydu: Afganistan'da siyasi kararların bir 'Kontak Grubu' tarafından verilmesi



gerektiğini, NATO'nun da artık asıl görevi olan savaş yürütmesi gerektiğini vurguladı. Devamında, 'Kontak Grubu'nun kimlerden oluşması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, sınırları olan önemli devletler, yerel hükümet

vb. Almanya bu önerisi üzerine, hemen kendisinin Afganistan'da üçüncü büyük askeri birliği sağladığını ve en çok 'aiddat' ödediği için, bu 'Kontak Grubu'nda yer almazı gerektiğini söyledi.

Zirve den sonra yapılan açıklamada, "Kontak Grubu'nun mümkün olup olmadığı gözden geçirilecek" dendi. Ancak görünen o ki ABD'nin oyun alanı iyice daralmış durumda:

Sonuç olarak AB, Chirac'ın ağızından ABD'ye, ya kararlar alınırken eşit muamele görürüz, ya da Afganistan ve Irak'ta yalnız kalırsın mesajını verdi. Bush'un karşı mesajı ise, "NATO kaybederse Avrupalılar da kaybeder" olduya da, ABD bir taktik değişikliği gitmek zorunda kalacaktır.

Hem NATO, hem BM'de, AB ve ABD arasında süregelen it dalaşı, önemizdeki dönem de devam edecektir. NATO'nun yeniden yapılanmasının tartışmalarının 2008'de yapılacak NATO toplantılarında da süreceği, yıllardır NATO'nun filen bir "Savunma Örgütü" görüntüsünden çıktı ve sadece kağıda dökülmüş gerçekliği açık. Çekişme; emperyalist savaşa kimin kimle ve hangi çıkarlar uğruna bu savaş örgütünü kullanacağına dükümleniyor.

NATO Zirvesi ABD için tam bir flyasko!

NATO Zirvesi'nde ABD'nin Afganistan'la ilgili redeye tüm talepleri, AB ülkeleri tarafından garanti edildi. Almanya: "biz daha fazla askeri birlik göndermemiz, Afganistan'ın Güney'inde acil bir durum olursa, 2005 NATO toplantılarında da belirttiğimiz gibi, duruma göre hareket ederiz. Afganistan Polis Teşkilatı'ni zaten eğitiyoruz, AB'nin bu süreçte dahil olmasını gereklidir" dedi. Ve ABD'ye darbeysi şunları verdi: "Afganistan'a daha fazla askeri birlik değil, politika değişikliği gereklidir, aksi halde kaybederiz." İtalya ve Fransa da, "asker göndermemiz" dediler.

Kısaçısı NATO Parlamente Toplantısı'nda ve Riga'da yapılan NATO Zirvesi'nde, Afganistan'la ilgili talep edilen hiçbir madde geçmedi. Zirve sonrası, NATO üyelerinin kameralar karşısına 'birlik ve beraberlik' görüntülerinin, "Afganistan için önemli kararlar aldık" sözlerinin gerçek yüzü budur.

NATO Zirvesi'nde, Afganistan'a NATO'ya üye olmayıp da askeri birlik gönderen, özellikle Uzak Doğu ülkeleri ile kurulmuş olan 'Barış İçin Ortaklık' grubunun, Brüksel'de ayda bir NATO karargahında toplanmasını yemediği, bunlarla 'ortaklığın' daha da geliştirilmesi gerektiğini karar alındı. Bu ve yukarıda sıralanan gelişmeler, emperyalistlerin kendi cephelarını kimle kime karşı kurmaya sağlamıştır. Çalışıklarını göstermektedir.

NATO Zirvesi'nin sonuçlarını, Chirac'ın sözlerini, özellikle Avrupa kamuoyuna taşımak gerekiyor. ABD, Afganistan ve Orta Doğu'da ne kadar işgalci güç ise, Avrupa da bir o kadar savaşın içinde ve işgalci bir güç olarak bulunuyor. Avrupalıların "biz her tarafa demokrasî taşıyoruz" yalanını, tipki ABD'ni gibi su yüzüne çıkarmak gerekiyor.

NATO Zirvesi'nden, kitlelere taşımamız gereken daha önemli bir gerçek var. Bugün Chirac'ın, ABD karşısında bu kadar rahat taleplerini sıralamasını ve NATO'ya bunlar olmadan karar aldırmamasını sağlayan gerçek. Bu, halkların emperyalizm karşısındaki direnişinin gücüdür. Dünyanın en fakir ülkesinin halklarının, dünyanın en zengin ve tepeden tırnağa kadar silahlansın başkaldırısının gücü. Emperyalizmi korkutan, Afganistan'daki silahlı Taliban'ın gücü değil, Afgan halkın artık başına kaldırılmıştır. Dünyanın süper gücünü dize getiren ve diğer rakipleri karşısında bu duruma düşüren gerçek güç, işte budur.

Bir yılın ardından KÜRT SORUNU

Bir yılı geride bıraktıken, emperyalist savaşın durumunu, işbirlikçi burjuvazinin yöneliklerini, işçi-emekçi hareketini değerlendirdiğimiz gibi, Kürt ulusal hareketinin de bir yılını değerlendirmek;ümüzdeki yılların sınıf ve halk hareketinin gelişimini görebilmek açısından büyük bir önem arz ediyor. Çünkü Kürt sorunu, hem giderek artan uluslararası boyutu, hem de egemen sınıfların en önemli baş ağrısı olması nedeniyle, önemli bir yere sahip. Ama daha önemlisi; devrimizin ulusal-demokratik karakteri açısından, işçi ve emekçilerin şoven-milliyetçi demagogilerle zehirlenmesini önlemek ve proletер entemasyonalist bir bakış geliştirmek açısından ulusal sorun, özellikle Kürt sorunu belirleyici niteliktedir.

Bütün bu yönleriyle Kürt hareketinin bir yılın kuşbakışı göz atmak, emperyalizmin ve işbirlikçiliğin Kürt politikalarını irdelemek ve geleceğe dair ipuçlarını ortaya koymak; bölge ve ülkenin yeni dönemdeki şıklığını öngörebilmek için bir zorunluluktur. Bunların üzerinden 2007'de ne gibi sorunlarla karşılaşacağımızı ve bunları nasıl aşabileceğimizi ortaya koyabilir, sınıf ve halk hareketinin olası gelişimini çıkarabiliz.

Genel hatlarıyla Kürt hareketinin bir yılı

İlk başta hemen belirtmek gerekiyor ki, Türk egemen sınıflarının artan şoven propagandalarına ve ona eşlik eden vahşetine, katliamlarına, linc girmişlerine; hatta "doğal afet" olarak adlandırılan deprem, çığ ve sel gibi kapitalist cinayetlere rağmen, Kürt halkın serhildanları, direnişleri, 2006 yılında da durmadı. Ve yıla damgasını vuran bu direnişler, serhildanlar oldu.

Şemdinli'de suçüstü yakalanan kontrgerilla ve ardından hazırlanan iddianame, yılın en önemli olaylarından biriydi diyebiliriz. Keza, yıllar sonra Diyarbakır'da tam üç güç süren serhildan, Kürt halkın mücadelesi açısından bir dönemeç niteliğindeydi. Yıl boyunca Kürt halkı, çok değerli evlatlarını, ille de çocukların yitirdi. Çocuk katliamının ve istismarının en boyutusu, Kürt halkı üzerinde yapıldı. Buna rağmen çocuklar, Diyarbakır serhildanıyla birlikte, Filistin'in 'taş generalleri' gibi en önde dövüştüler, eski mücadele dolu günlerine yeniden döndüler.

Kürt halkı, yıl boyunca gerçekleşen her saldırının olayda, mücadele dinamiklerini kaybetmediğini ortaya koydu. Hatta Diyarbakır serhildanı gibi büyük direnişlerde, reformist önderlerini de aştı. Buna karşın Kürt ulusal hareketinde halen etkisini koruyan PKK'nın zızkaları, emperyalistlerden ve işbirlikçilerden medet uman, kah oraya, kah buraya salıran politikaları devam etti. Ve 2006'nın 1 Ekim'inde yeniden tek taraflı ateşkes ilan edildi. Bu, 'siyasal-diplomatik çözüm' kılvanma girdiğinden bu yana PKK'nın 5. kez ilan ettiği tek taraflı ateşkes'ti.

Eşasında yaklaşık son on yılina damgasını vuran tasfiye-teslimiyetçi çizgisile PKK'nın ateşkes ilan ettiği zamanlarda da, ateşkesi bozduğu dönemlerde de değişen bir şey yoktu. Çünkü politik çizgisi, reformizme kaymıştır, silaha hükmeden bu bakişacısıydı. Aynı şekilde Türk egemenlerinin de inkar ve imha politikasında değişen bir şey olmadı. Her ne kadar

Türk egemen sınıflarının artan şoven propagandalarına ve ona eşlik eden vahşetine, katliamlarına, linc girmişlerine; hatta "doğal afet" olarak adlandırılan deprem, çığ ve sel gibi kapitalist cinayetlere rağmen, Kürt halkın serhildanları, direnişleri, 2006 yılında da durmadı. Ve yıla damgasını vuran bu direnişler, serhildanlar oldu. Şemdinli'de suçüstü yakalanan kontrgerilla ve ardından hazırlanan iddianame, yılın en önemli olaylarından biriydi diyebiliriz. Keza, yıllar sonra Diyarbakır'da tam üç güç süren serhildan, Kürt halkın mücadelesi açısından bir dönemeç niteliğindeydi.



yıl boyunca alt kimlik-üst kimlik ve Türkiyelilik kavramları yine tartışma konusu oldusada, şoven saldırılardan hızından bir şey kaybetmedi.

Ateşkes sonrası devletin operasyonları daha da arttı, her gün asker ve gerilla cenazeleri gelmeye devam etti. Fakat daha önceki yıllarda farklı olarak, geniça cesetlerine ıskenceler arttı, cenazeler, ailelerine teslim edilmemeye başladı. Buna karşın asker cenazelerinde, ailelerin devlete öfkesi gizlenmemeyecek boyutlara ulaştı. "Vatan sağolsun demiyoruz", "bu neyin savaşı?", "devlet büyüklerinin çocukları savaşın feryatları artmaya başladı. Bu feryatlar, egemen sınıfları fazlaıyla telaşlandırdı. Başbakan Erdoğan gibi kimileri, aileleri azarlamaya kalkarken, Mehmet Ağar gibi kimi tescilli faşistler de, anlayışlı görünmeye çalışarak, geçmiş kirli sicilini akıma ve yeni siyasetine malzeme yapmaya kalktı.

PKK'nın ateşkes ilanından sonra, Mehmet Ağar'ın "dağda silahlı dolaşacaklarına, düz ovada siyaset yapısınlar" açıklaması, egemen sınıfların Kürt sorunundaki çelişkilerini yeniden su yüzüne vurdu. ABD emperyalizminin Kürt sorununa yaklaşımına yakın duran Ağar, bu sorunu çözümüne aday olduğunu ilan etti. Böylece 2007'de yapılacak seçimler için AKP-DYP koalisyonunun sinyallerini de vermiş oldu.

En genel hatlarıyla özetediğimiz bu tablonun öne çıkan belli başlı olaylarına merkezi tutarsak: 2006 yılı boyunca gündeme oturan olayların arkasındaki planını veümüzdeki yıldaki olası seyrini daha net görebiliyoruz.

Yıla damgasını vuran İlçe: Şemdinli

2005 yılının sonunda pıllak veren Şemdinli olayları, 2006 yılına da taşındı ve yıla damgasını vurdu.

Bir kitapçının bombalanması üzerine, Kürt halkın ayaklanması ve katillerin üzerine yürümesiyle ağıza çıkartılan kontra ekibi, yıl boyunca siyasi gelişmeleri belirleyen bir özellik taşıdı. Halkın İş Üzerin-

de yakaladıkları kontra elemanlarına sahip çıkan şimdiki Genelkurmay Başkanı Yaşa Büyükanıt, onlar için "tanıyorum, iyi çocuklardır" demiş ve ordunun kontra eylemleriyle ilişkisini ağıza vurmuştu. Buradan hareketle iddianameyi hazırlayan Van Savcısı ise, iddianamede Büyükanıt'ın ismini geçirince, dananın kuyruğu kopmuştu. Ordu ile hükümet arasındaki çelişkinin en şiddetli anının yaşandığı bu dönemde, Van savcısı 'günah keçisi' oldu ve görevinden alındı.

Şemdinli, egemen sınıflar arasındaki çatışmaları su yüzüne vuran bir olay olmanın ötesinde, devletin yargı sisteminin ne denli çürüdüğünü ve ne kadar 'bağımsız' olduğunu olanca çıplaklıyla ortaya koydu. Bombalama eylemini yapanlardan önce, bu katilleri yakalayıp devlete teslim edenler cezalandırıldı. Şemdinli halkından onlarca hakkında dava açıldı. Sonra, bombalama eylemine maruz kalan Umut Kitapevi sahibi Sefer Yılmaz tutuklandı ve halen tutuklu bulunuyor. Cetin'inbaşı olan ve "iyi çocuk" Ali Kaya ise, hastalık bahanesiyle Ankara-Gülhane Askeri Hastanesinde tedaviye alındı.

Katilleri yakalayıp devlete teslim eden Kürt halkı, kontra eylemlerini bu şekilde durduramayacaklarını, devletin bu çeteleri yargılamayacağını, Şemdinli olaylarının akabinde çok daha iyi gördü, anladı. Ve Şemdinli'den 5 ay sonra pıllak veren Diyarbakır serhildanında, bu kez kendi gücünde dayanarak harekete geçti.

Esasında Şemdinli'de de olayın hemen ardından, çalışanlar işe, öğrenciler okula gitmemiş, esnaf kepenklerini kapatmıştı. İlçe çapında genel grev ve direniş yaşandı. Şemdinli'ye gelen parti başkanları, milletvekilleri ve bakanlar, kitlelerin protestolarıyla karşılaşıyor, "Dağlara Çıkacağız, Hesap Soracağız" pankartları açılıyordu. Ne var ki, DTP'li yöneticiler ve belediye başkanları, hem de Kurtçe konuşarak kitleyi yataştırdı; 'durumun adalete intikal etti', 'sağduyu davranmak gerekti' üzerine vaazlar verdi. Bir kez daha yükselen yangını söndürmeye giden İtfaiyeci rolünü oynadılar. Ve başta Hakkari Valisi olmak üzere devletin yetkili kişilerince takdirle karşılandılar. Daha önce Kurtçe konuştukları için davalar açılırken, bu kez teşvik edildiler. Ancak her zaman olduğu gibi her şey, eylemin bastırılmasına kadardı. Sonrasında DTP yöneticilerle ilgili soruşturmalara, tutuklamalar devam etti.

Reformist Kürt önderlerinin geri çekme çabalarına karşın, Kürt halkın Şemdinli'de gösterdiği direniş, yeni bir sürecin başladığının da işaretiydi. Katillerin üzerine yürüyen ve belgeleriyle birlikte onları suçsuz yakalayan Kürt halkı, Genelkurmayın sahip çıkışmasına rağmen, onları tutuklatmayı ve başbakan dahil üst düzey yetkilileri ayağına kadar getirmeyi başarmıştı. Başbakan Erdoğan, Şemdinli'de bir kez daha Kürt sorunundan bahsediyor, Türkiyelilik kavramını kullanıyor, "işin ucu nereye varrsa, oraya kadar gideceklerini" söyleyordu. Fakat sonraki aylarda Genelkurmayın sert çıkışlarıyla yelkenleri indirecek, Şemdinli iddianamesini hazırlayan savcayı görevden alacaktı.

Kürt halkı, Şemdinli ile birlikte kendine güvenini yeniden kazandı. Diyarbakır serhildanı, işte bu gü-

venin ve taşan sabrin üzerinden yükseldi.

Kurt halk hareketinde bir dönenec:

Diyarbakır(Amed) serhildanı

Diyarbakır serhildanı, Şemdinli'nin üzerinden gelişti fakat Şemdinliyi de astı. Kurt hareketi açısından Şemdinli, bir kilometre taşı ise, Diyarbakır, bir dönemeç oldu. O güne dek en kitle sel gösteri olan Vedat Aydin'ın cenazesini bile geride bırakmış, barikat başında ve her anı çatışmaya geçen tam 4 günü haik, sokaklarda geçirmiştir. Uzun bir süredir sessizliğe bürünmüştü, bu yüzden Kurt basınında hayli eleştiriye maruz kalmış Amed, "suskunluğu"nu bu şekilde bozuyordu.

Kimyasal silahlarla katledilen cenazelerin Diyarbakır'a getirilmesiyle başladı her şey. Esasında son yıllarda "mükadele ayı" olarak öne çıkan Mart'a yaklaşan günlerde devlet, yoğun bir psikolojik savaş başlatmıştır. İlk olarak 8 Mart kutlamasının fiilen yapılmasını engellemeye çalıştı. Fakat komünist ve devrimciler, artan bir kitleSELLİK Beşyazıt'a yürüdüler ve 8 Martı devrimci tarzda kutlamayı başardılar. Ardından Gazi direnişinin yıl dönümü, geçen yılların üzerinde bir kitleSELLİK gerçekleşti. Ve Newroz yaklaştıkça devletin saldırısına da arttı. Aynı günlerde "Şemdinli idianamesi" üzerinden kopartılan fırtına ile ortam terörize edildi. Genelkurmayın muhtıra niteliğindeki açıklaması, saadece AKP hükümetine değil, tüm muhalif kesimlere gözdağıydı. Fakat Newroz, buna rağmen kitleSEL, yaygın ve militant bir tarzda kutlandı. Böylece karşıdevrim bir bütün olarak Mart ayını kaybetti. Devrim cephesi ise moral ve güç kazandı. Devlet, adeta Mart ayının rövanşını almak ve 1 Mayıs'a doğru ilerleyen süreci durdurmak için saldırdı. Başta Kurt halkı olmak üzere tüm halk üzerinde büyük bir teror estirdi.

Amed serhildanını başlatan süreç, işte bu dönemde, Muş'un Şenayla bölgesinde 14 gerillanın kimyasal silahlarla katledilmesiyle başladı. Gerillalarına sahip çıkan halk, Diyarbakır, Sırt, Batman, Adıyaman, Adana gibi illerde şehitlerini zılgıtlarla, sloganlarla karşıladı. Amed ise bir serhildana dönüştü. Saadece günlerce sürmesi ve kitleSELLİK ile değil, hedeflerinin isabetliliği ile de diğerlerinden farklı bir serhildandi bu. Halk, sermayeyi ve faizi temsil eden kurumlara yönelik, oraları yerle bir etmişti. Bu yönleriyle yeniden yükselen Kurt hareketinde ulusal karakterin yanı sıra sınıfsal yönün de öne çıktığını soñut olarak gösteriyordu. Bugüne dek Kurt hareketinin kitle tabanını oluşturan köylülerin yerini, şehrin varoşlarına sürülen emekçiler almıştı. Özellikle Kurt gençleri ve çocukların devlete karşı ne denli büyük bir öfke ve kin biriktirdiği, dört gün boyunca süren eylemlerde görüldü. Öyle ki, Şemdinli'de yaptıkları gibi ateşi söndürmeye giden Diyarbakır Belediye Başkanını yuhaladılar, onun telkinlerine rağmen gösterilerine devam ettiler.

Kurt burjuvaları ve onun siyasal temsilcileri sürekli olarak kitleyi sağduyuya, sakın olmaya çağrıldılar. Özellikle de göstericilerin bankaları, işyerlerini yakıp yıkmasına karşı olduklarını belirttiler. Bunun bölgeye gelen sermayeyi kaçıracığı, bölgeyi geri bırakacağı, AB sürecini baltalayacağrı, vb. bildik görüşleri tekrarladılar.

Türk egemen sınıflarının tepkileri de öncesinden daha şiddetliydi. Olayların devam ettiği günlerde Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Kurt halkını kastederek "babaların yanına, Barzani'ye gitse" diyordu. Şoven yaklaşımıyla bilinen Aygün'ün '80 öncesinin faşist sloganı "Komünistler Moskova'ya" çağrılarından bir şekilde "Kurtler, Kuzey Irak'a" demesi, Kürtlere karşı oluşan şoven duyu-

Emperyalistlerin planları bir yana, Kurt halkın bitmek bilmeyen is- yani, Türk egemenlerinin 2007 yılında da kabusu olacak. Geçmişimiz yıllarda Kurt reformistlerine rağmen Şemdinli ve Amed gibi büyük direnişleri yaratınan Kurt halkı, önümüzdeki yılların daha büyük direnişlere gebe olduğunu gösterdi. Kurt halkı, emperyalizmin ve İşbirlikçiliğinin oyunları kadar, her tür ulaşıcı yaklaşımı da aşacak güçte olduğunu ortaya koydu. Egemenler için en büyük tehlike, halkın bu zapet dedilemez direnişidir. Bütün mesele, Kurt halkın bu direnişlerini Türkiye cephesinden işçi ve emekçi hareketiyle birleştirebilmektir.



nun en açık dışavurumuydu. Diyarbakır serhildanı sonrası Terörle Mücadele Yasası'nı alevləce çıkarımları, 12 Eylül yıllarındaki yasaları devreye sokmaları, yaşadıkları korkuyu ortaya koyuyordu. Hemen ardından son yılların en büyük operasyonunu başlattılar. Yüzbinlerce asker, Irak sınırına yığınak yaptı.

Fakat Şemdinli'den sonra Amed serhildanı çok net biçimde gösterdi ki, Kurt halkına cellatlık da papazlık da söküyordu artık. Düzen sınırları içinde sorunlarına çözüm bulamayacağım, kendi gücüne güvenmekten başka yolu olmadığını, sezgileri ve mücadele deneyimleriyle çıkarmayı başardı. Harekete geçmesi için bir olayın, bir gelişmenin patlak vermesi yetiyordu. Bu bazen bir kontrgerilla cinayeti, bazen cenaze gösterileri, bazen de deprem, sel gibi "doğal felaketler" karşısında devletin ilgisizliğine duyulan tepki oluyordu. Hızla refiks gösteriyor, devlet dairelerine yürüyor, yolları kesiyor, barikatlarını kuruyordu. Amed ise, hiç kuşkusuz sadece son yılların değil, Kurt halk hareketinin bugüne dek geliştirdiği en büyük serhildan olarak tarihteki yerini aldı.

En çok çocuklar öldü.

Yıl boyunca belki de en çok Kurt çocuklar öldü.

Babalarının yanında katledilen çocuklar, gösteri ve yürüyüşlerde vurulan çocuklar, patlayan bombalarla, mayınlarda, kolu bacağı kopan çocuklar, kuş gibi gibi salgın hastalıklarda, sel ve deprem gibi "doğal afet"lerde ve sonrasında yayılan hastalıklarda ölen çocuklar...

Faşizm, bir kez daha çocuklara düşman yüzünü kustu. Yaraladı, zehirledi, çürütü, öldürdü... Amed serhildanı sırasında Başbakan, "kadın, çocuk da olsa fark etmez gereken neye yapılr" demiştir. Ve gerken yapıldı: 7, 9, 12 yaşlarında üç çocuk, polis kurşunlarıyla yaşama veda etti. Onlarca yaralandı, gözaltına alındı, işkence gördü, tutuklandı.

Geçmişimiz yıl babasıyla birlikte katledilen Uğur Kaymaz'ın ardından yine Mardin'de babasının yanında bir kız çocuğu cesedi bulundu; Rozen'in adı. Ardından Diyarbakır'a giden yol üzerinde bir araca açılan ateş sonucu 10 yaşındaki Mizgin katledildi. Ve 12 Eylül günü Diyarbakır'da bir parkta patlayan bomba, üç çocuk 10 kişinin ölümüne neden oldu. Elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan ve oradan ölüsü çıkan Şerafettin, bu yıl içinde katledilen son Kurt çocuğuydu.

Kurt çocuklarına reva görülen ya ölüm oldu, ya da

ölümde de beter bir yaşam... Hırsızlık, yankesicilik, fuhuş, uyuşturucu vb. Kurt çocukları üzerinde deneniyor, çeteler Kurt çocuklarından oluşturuluyordu. Başta Diyarbakır olmak üzere metropol, Kurt köylerinden göç etmek zorunda kalan ailelerin çocukların dolup taşıyordu. Onlar, sokaklarda, sımit, selpak satarak boyacılık yaparak geçinmeye çalışan çocukların vardı. Sözde "Çocuk Esirgeme Kurumu" olan ve devletin koruması altında bulunan bu çocuklardan, 34'ünün "kayıp" olduğu açığa çıktı sonra. Ardından kayıpların yüzlerce olduğu anlaşıldı. Ve bu çocukların kimisi fuhuş battığında, kimisi uyuşturucu-hırsızlık çetelerinde bulundu, kimisi de bu suçlardan dolayı cezaevlerinde.

Kurt hareketinin yükselişe geçtiği dönemlerde, gerilla olan büyüklerine öykünen, Newroz gösterilerinde, serhildanlıarda, zafer işaretleriyle en önde yürüyen bu çocuklar, şimdimafya örgütlerinin potansiyeli durumundaydı. Şoven-milliyetçi hor görününen de malzemesi olmuşlardır. Faşist propaganda göre, hırsızlık, yankesicilik, fuhuş, uyuşturucu gibi her tür kötülik Kurtlerde görülmüyordu. Dahası, namus adı altında "töre cinayetleri" de Kurtlere mahsustu. Kurtler, aşıret düzeni içinde yaşadıkları ve geri kaldıkları için aşağılanıyordu. Sanki Kurt halkın bu duruma düşürülmesinin birinci derece müsebbibi kendileri değilmiş gibi...

Ama Kurt çocukların, Şemdinli ile Diyarbakır ile yeniden direnişin sembolü oldular. Eski günlerdeki itibarlarını yeniden kazandılar. "Sizin tecridiniz varsa, bizim de dağlarımız var" dierek meydan okudular. Öldüler, yaraladılar, tutsak düştüler ama başlarını dik tuttular. Zafer işaretleri ve sloganlarıyla barikat başlarında mutluydular. Direniş; çocukların da canlandırmış, eski günlerdeki hallerine döndürmüştü.

Güney Kurdistan gerçeği ve artan şovenizm

Yıl boyunca şoven saldırılarının ardı arkası kesilmedi. Sadece gerilla, direnen Kurtlere değil, Kurt olan herkese karşı düşmanlık yayıldı. 12 Eylül önceşinin TİT gibi sivil faşist para-militär örgütleri, bu kez Kurt katliamı için piyasaya sürüldü. Bazen Kurdistan bölgesinde sağ-sola bomba koyarak icra ettilder eyləmlerini, bəzən de Türk bölgelerinde şovenizmi körükle yerek linç girişimlerini örgütleyerek.

İzmir, Manisa, Bolu, Antalya gibi belli başlı şehirlerde, sadece Kurt kimliği taşıdıkları için insanlar vuруldu, öldürdü, göce zorlandı. Mevsimlik işçi olarak hasat zamanlarında "ucuz işgücü" olarak kullanılan Kurt emekçiler, en fazla faşist saldırılara maruz kaldılar. Buntara, kırı savaştan dolayı çeşitli metro-pollere göç etmek zorunda kalan ve oralarla yerleşen Kurt ailelere dönük linç girişimleri eklandı. Bu aileler, faşist elebaşların kişikirtmasıyla kitleSEL karışı karşıya kaldılar, işinden, evinden, hatta ilçelerinden kovuldular. Özcesi, Kurt-Türk çelişkisi, sadece kitlelerin bilincini zehirlemekle kalmayıp, birbirini boğazlayacak boyutlara ulaştı. Faşist propaganda, televizyon dizilerine, sinema filmlerine kadar uzandı.

Bunun önemli bir ayağını, Kuzey Irak'ta (Güney Kurdistan) kurulan Kurt devleti oluşturuyordu. Türkiye, ABD'nin Irak işgaliley birlikte fiilen kurulmuş olan Kurdistan'ın adım adım resmiyet kazanmasını, bir türlü hazmedemedi ve her fırsatı ona karşı kınınlı kustu. "Aşıret reisi" olarak kümçümseyip aşağıladıkları Kurt İşbirlikçileri Talabani ve Barzani'nın, yeni kurulan Irak'ta "devlet başkanı", "Kurt bölgesi başkanı" gibi sıfatlar almasını sindiremediklerini her vesileyle ortaya koydular. Örneğin Cumhurbaşkanı Sezer, Irak Devlet Başkanı sıfatıyla Talabani'yi ülkeye davet etmekten özellikle kaçındı.

Son yıllarda gerginleşen Türkiye-ABD ilişkilerinin

en önemli nedeni Kürt meselesi idi. Türkiye, bir Kürt devletinin varlığını "kırmızı çizgi" olarak duymuştu. Her ne kadar aradan geçen yıllarda, bu çizgiler paspas edildiye de Türkiye'nin Kürt düşmanlığı ve Kürt devletini engellemeye çabaları hiç bitmedi. PKK'nın varlığını bâne ederek, Kuzey Irak'a operasyon yapabileceğini sürekli gündemde tuttu. Son olarak İsrail'in Lübnan'a saldırmasının üzerine "Kandil'e çıkışım" sesleri yeniden yükseldi. İsrail'in "kendini savunma hakkı" olarak Lübnan'a saldırısı, Türk egemenlerini de hareketlendirmiştir. PKK'nın eylemlerinden dolayı "kendini savunma hakkı"nın doğduğu, bunun meşru olduğu propagandası artmıştı. Sınırlına yüz binlerce askeri yığınak yapıldı, yer yer "sınırlı operasyon"lar gerçekleşti.

Böylece bir yandan halktaki ABD karşılığını, Kürt düşmanlığına hâvale etmeye, bir yandan da emperyalist paylaşımında masaya oturmaya, pay elde etmeye çalışı. Kerkük Üzerindeki iddialarını halen sürdürmeleri, bunun başında geliyor. Irak'ın yeni anayasasına göre 2007 yılında yapılacak bir referandumla hangi bölgeye ait olduğu kesinleşecek olan Kerkük'ün Kürt bölgesinde kalmasına için tüm koza oynuyor. Bugünkü Kürt yoğunluğunu bildiği için Kerkük'ün demografik yapıyla oynamadığı ileri sürüyor ve 1950'lerdeki seçimlerin esas alınmasını istiyor. O yüzden de referandumun geciktirilmesi için elinden geleni yapıyor.

Bu yıl gerçekleşen ABD seçimlerini "Demokratlar"ın kazanması ve ardından yeni Irak politikası: üzerine tartışmaların yoğunlaşması, Türkiye'yi daha da cesaretlendirdi. Onceki yıllarda Türkmenler üzerinden Irak'ın iç işlerine yaptığı müdahaleyi, şimdî Sünni kesimler yapmaya kalkışıyor. Aralık ayının başında, Irak'ın bütünlüğünü savunan ve Kürt devletine karşı olan Irak'taki Sünni gruplar, Ankara'da toplandı. İşbirlikçi Irak hükümetinin tüm itirazlarına rağmen, böyle bir adım atıldı.

Şimdî Türkiye, ABD'nin yeni Irak politikasında daha aktif rol üstlenmeye çalışıyor. ABD'nin Kürtler ve Şiller yerine Sünnilere ağırlık vermesini istiyor. Bu yönde yükselen her sesi destekliyor. ABD'de önemizdeki dönem, "Demokratlar"ın işbaşına geleceğinden hareketle, onlarla ilişkilen geliştirmeye ve giderek artan bir tonda Bush'un Kürtlerle işbirliğine dayanan Irak politikasını eleştiriyor.

Uluslararası bir sorun olarak Kürt sorunu

ABD'nin "Yeni Ortadoğu Projesi"nde, Kürtlerin aynı bir yeri olduğu biliniyor. Her ne kadar Irak direnişi, bu planın şimdilik dondurusa da, ABD'nin Ortadoğu'da hegemonya savaşını bitmeyecek. Bunun ABD'nin partileriüstü bir devlet politikası olduğu: farklılıkların, plana değil, yürütülüş biçimine karşı olduğu da açık bir şekilde görüldü. Elbette emperyalizm, çıkarları gereği, birçok ulus ve mezhebi kullanır ve yine bir gün çıkarları gereği yüzüstü bırakıp gider. Kürtler için de böyle bir olasılık her zaman vardır. Fakat somut durumda ABD'nin sadece Irak'ta değil, tüm bölgede hegemonyasını kurmak için, Kürtlere duyduğu ihtiyaç ortadan kalkmış değildir. Ote yandan '90'lardan başımdan itibaren filen bir devlet gibi işleyen Güney Kürdistan'ı ortadan kaldırılmak da kolay değil. Gerek kurumsallaşma, gerekse halkın desteği yönünden çok önemli mesafeler almıştır çünkü. Kürt devletinin ABD'nin desteğiyle kurulmuş olması, bu gerçekleri değiştirmez. Keza ABD'nin Irak'ın bütünlüğünü hâkimiyeti sağlayamadığı durumda çekileceği tek güvenli yer, hala Güney Kürdistan'dır. Dolayısıyla ABD'nin "yeni Irak politikası"nda Kürtleri devre dışı bırakması, en azından şimdilik mümkün görünmemektedir.

Ote yandan Irak işgalîyle birlikte daha fazla uluslararası bir karakter kazanan Kürt sorunu, Türkiye'nin bir "uç meselesi" olmaktan çoktan çıkışmış durumdadır. Türkiye'nin Kürt politikası da, zorlulu olarak emperyalizmin bu yöndeki adımlarıyla bağlantılı bir şekilde belirlenecektir. Ve emperyalistler, Türkiye'nin bu "yumuşak karı"nı çok iyi bildiklerinden vuruşlarını hep o yöne yapmaktadır. Sadece ABD ve AB emperyalistleri değil, Rusya ve Çin bile, çıkarlarıyla çelişen Türkiye'nin harçlığını, Kürtlerin hatırlatarak dizginlemektedir. Bu yönüyle Kürt sorunu, önemizdeki yılda da giderek daha karışık bir hal alarak Türkiye'nin en önemli sorunu olmaya devam edecektir.

ABD, 2006 yılında bu konuda oldukça önemli adımlar attı. PKK ile mücadele için "özel koordinatör" ataması, PKK'ye silah bırakma çağrısı yapması, Irak anayasasında PKK'lı mültecilere yer verilmesi vb... Bir yandan Türkiye'nin Kürt sorununa da müdahale olduğunu resmîleştiriken, bir yandan da Türkiye'de artan anti-ABD potansiyeli yumatma hesapları içine girdi. Türkiye'nin Lübnan'a asker göndemesi karşılığında PKK ile mücadelede daha etkin olacağına dair kimi vaatler de sundu. Ancak bugüne dek o vaatlerini yerine getirmediği gibi, Türkiye'nin hem Lübnan'a asker göndemesini sağladı, hem de Güney Kürdistan'a olaşı operasyonların önüne geçti.

Bugün ABD'nin ve onunla bağlı bir şekilde Kürt İşbirlikçilerinin ağırlığı daha fazla artmış durumda. Son dönemde Avni Özgürel, Mehmet Ağar gibi faşist kimlikle bilinen kişilerden farklı sesler çıkması ve iç politika da artan çelişkiler, bu durumla doğrudan bağlantılıdır. PKK de bu yöndeki gelişmeleri olumlu bulmakta, desteklemektedir. Son ateşkes kararında, bir kez daha genel aî ve kültürel haklar konusunda atılacak adımlarla silahlıları bırakacaklarını belirtmişlerdir.

2007'de de Kürt sorunu başat olacak

2007 yılı Türkiye'de seçim yılı. Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı, en geç Kasım ayında da genel seçimler yapılacak. Seçimlerde de Kürt sorunu başat bir rol oynayacak. Hem egemen sınıflar arasında iyice su yüzüne çıkan Kürt sorununa farklı çözüm önerileriyle, hem de seçim barajı ve Kürt kökenli milletvekilerinin meclise girmesi yönüyle... Öcalan, 1 Ekim'de PKK'nın ilan ettiği ateşkes için, son sürenin Mayıs ayı olacağını açıkça ilan etti. PKK, hem emperyalistlerin hem de egemen sınıfların iç çelişkilerine oynamaya devam ediyor. Bu yönüyle Mayıs ayı, Türkiye açısından gerçekten kritik bir ay olacak.

ABD'nin Irak'taki durumu da, Kürt sorunun bu yıl nasıl şekilleneceğinde önemli bir faktör. Devletleşme yönünde büyük adımlar atan Güney Kürdistan, 2007'de gerçekleşecek Kerkük referandumu ile bir adım daha atmak istiyor. Irak'ın petrol gelirlerinden hak iddia ediyor ve bunu Irak anayasasına geçirmeye çalışıyor. 2006 yılında, kendisi sınırları içinde Irak bayrağı yerine kendi bayrağını çekken ve bunu ABD'ye de kabul ettiren Güney Kürdistan, Kerkük'le sadece genişleyen yüzölçümüyle değil, ekonomik olarak da güçlenmeye hedefliyor. Bu sorun, yıl boyunca Türkiye-ABD ve Türk-Kürt ilişkilerini belirleyen bir sorun olacak.

Geçtiğimiz yıl, ABD'nin çizdiği "yeni Ortadoğu haritası"nda Kürdistan sınırlarının Türkiye topraklarına kadar uzanması ve bu haritanın birçok yerde karşısına çıkması, Türk egemenlerini fazlasıyla kızdırmış. Her ne kadar son ABD seçimleriyle ve ortalıkta dolaşan "yeni Irak politikaları" ile umutsuzsa da, "Büyük Kürdistan" korkusu, Türkiye'nin üzerinde bir hayalet gibi dolaşmaya devam edecek.

Emperyalistlerin planları bir yana, Kürt halkın bitmek bilmeyen isyanı, Türk egemenlerinin 2007 yılında da kabusu olacak. Geçtiğimiz yıllarda Kürt reformistlerine rağmen Şemdinli ve Amed gibi büyük direnişleri yaranan Kürt halkı, önemizdeki yılların daha büyük direnişlere gebe olduğunu gösterdi. Kürt halkı, emperyalizmin ve İşbirlikçilerinin oyuncuları kadar, her tür uzlaşıcı yaklaşımı da aşacak güçte olduğunu ortaya koydu. Egemenler için en büyük tehdîde, halkın bu zaptedilemez direnişidir.

Bütün mesele Kürt halkın bu direnişlerini Türkiye cephesinden işçi ve emekçi hareketiyle birleştirebilmektedir. Burjuvazının tüm şoven propagandasına, linc girişimlerine rağmen Kürt-Türk kardeşliğini koruyabilmek ve güçlendirmektedir. Son dönemde asker cenazelerinde devlete karşı yükselen sesleri coğaltmak, ortak mücadeleyi yükseltebilmektedir. Bu başarısında, Türkiye halkının, ulusal ve sosyal kurtuluşunun devrim ve sosyalizmle olduğu gerçeği daha net görülecek ve ortak düşmana karşı doğru hedeflerle savaşılmaktır.

2007, bu yönde adımlar atıldığı bir yıl olmalıdır! İşte o zaman 2007 bizim olacak; Türk-Kürt tüm işçi ve emekçiler kazanacaktır. Başta komünist ve devrimciler olmak üzere, emekten yana olan tüm güçlerin üzerine düşen görev budur.

1 Ocak 1959

Küba devrimi

Amerikanlı Batista rejiminin baskısı altında yaşamak zorunda kalan Küba halkı, gerilla savaşı vererek Fidel Castro ve Che Guevera önderliğinde devrimi gerçekleştirdi.

Fidel Castro, Batista rejimine karşı koymak ve devrimi gerçekleştirmek için bir gerilla birliği kurar. Bu gerilla birliği 1957'te bir askeri kuşaya baskın düzenler. Ancak baskın sonucu gerillaların büyük bölümünü imha edilir. Fidel Castro da dahil olmak üzere diğerlerinin hepsi tutsak düşer. Fidel Castro mahkemedede, daha sonra devrimin stratejisini oluşturacak olan savunmalarını yapar ve halkın sempatisini kazanır. 15 yaşındaki mahkum olur, ancak Küba halkının artan eylemlerinde Batista diktatör, siyasi tutsakları serbest bırakmak zorunda kahr.

Castro çıkışmadan önceki devrimci hareketi yataşmaya gizlir, bu dönemde Che ile tanışır. 26 Temmuz 1953'da Moncada baskını gerçekleştirir ve hareket 26 Temmuz Hareketi adını alır. Çok kısa bir süre içinde, tüm devrimci örgütleri kendi bünyesinde birleşti ve kitlelerin büyük desteğini alan Hareket, Küba'da 1 Ocak 1959'da devrimi gerçekleştirir.

Devrimin önderlerinden **Che Guevera**, Küba'da bir süre bakanlık yaptıktan sonra, Bolivya devrimine katılmak üzere oraya gitmektedir. Bu büyük enternasyonalist devrimci, kısa bir süre sonra Amerikan destekli Bolivya ordusunu tarafından katledilir.

Küba, devrimden sonra ABD emperyalizminin yoğun baskılarını maruz kalmıştır. Ancak bu küçük ülke, uygulanan ambargolarla baskıları rağmen, geni adımla atmak ve devrimine sahip çıkar.

Bugün başta Venezuela olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde arka arkaya işbu gelen sol hükümetlerin en fazla destek aldığı ülke Fidel Castro. Özellikle gelişkin olduğu sağlık alanında bu ülkelette önemli yardımlarda bulunmaktadır. Ne var ki Küba, kendine özgü koşullarda gerçekleştirdiği devrimini, sosyalizme taşıyamamış, böyle bir geçiş yapamamıştır.

Son günlerde Fidel Castro'nun sağlığının bozulması, başta ABD olmak üzere emperyalistlerin yeniden heveslendirmektedir. Ancak Küba halkın devrimini sahiplenmesi devam etmektedir. Her şey Küba halkın bu sahiplenisine ve devrimi daha ileriye taşımasına bağlıdır.





★ 4 Ocak 1991-

Zonguldak maden işçilerinin Ankara Yürüyüşü.

48 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede anlaşma sağlanmadı, on binlerce maden işçi, tarihi Zonguldak-Ankara yürüyüşünü başlattı. 3 Ocak genel grevinin ardından başlayan madenci yürüyüşü, Bolu'nun Mengen ilçesinde kurulan barikatla durdurulabildi ancak. İşçiler bu barikatı aşacak güçtedi fakat önderindeki asıl barikat, sendikacılardır ve işçiler, bu barikatı aşamadılar. Fakat tarihe malolan büyük bir direniş gerçekleştirdiler, '89 Bahar eylemleriyle başlayan sürecin zirvesini oluşturdular.

★ 5 Ocak 1996-

Ümraniye cezaevinde katliam

Faşist diktatörlüğün azgınca saldırıldığı devrimci tutusklar barikatlar kurarak direndiler. Devrimci tutusklardan DHKP-Cli Rıza Boybaş, Abdülmejid Seçkin, Orlan Özgen cezaevinde, Gültkin Beyhan da hastanede şehit düştü.

★ 22 Ocak 1980-

Tariş Direnişi

Tariş fabrikasında devletin devrimci işçileri işten çıkararak faşist kadrolaşmaya gitmesi karşısında eylemlilik sürecine başlayan işçilere polis saldırdı. Bunun üzerine işçiler fabrikayı işgal etti, halk direnişe geçti.

★ 28 Ocak 1963-

Kavel Direnişi

Patronun uyguladığı halkın gasplarına karşı işçiler, fabrikayı işgal ettiler. Polisin düzenlediği saldırıyı bütün İstinye halkı da arkalarına alarak püskürttü.

★ 31 Ocak 1906-

Bolşevik işçi önderlerinden Babuşkin Çarlık tarafından kurşuna dizildi.

2000'de başlayan Ölüm Orucu'nda

sehit düşenler

Ali Çamyar 2 Ocak 2002

Zeynel Karataş 5 Ocak 2002

Lale Çolak 8 Ocak 2002

Ozlem Türk 11 Ocak 2003

★ 28-29 Ocak 1921-

Mustafa Suphi ve yoldaşları katledildi



Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Hilmi Hakkı, Nazım İbrahim, Topçu İsmail Hakkı, MK ajitörleri Maksut, Bahattin ve Hayrettin'in içinde olduğu toplam 15

komünist, 28-29 Ocak 1921'de Sovyetler'den Türkiye'ye gelmek üzere yaptıkları yolculukta, Kemalist burjuazinin ajanları tarafından denizin ortasında katledildiler. Tarihçi M. Kutay'ın sözleriyle "Onları Ankara'ya sokmak, Yunan'ı denize dökmek kadar önemliydi."

**KALBİM YINE ÇARPIYOR
KALBİM YINE ÇARPACAK!**

Göğsümde 15 yara var!..

Saplandı göğsüme

15 kara saplı bıçak!

Kalbim yine çarpıyor,

Kalbim yine çarpacak!!!

Göğsümde 15 yara var!

Sarıldı 15 yarama

Kara kaygan yılanlar gibi

karanlık sular!

Karadeniz boğmak istiyor beni,

Boğmak istiyor beni

Kanlı karanlık sular!!!

Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak

Kalbim yine çarpıyor,

Kalbim yine çarpacak!..

Göğsümde 15 yara var!

Deldiler göğsümü 15 yerinden,

Sandılar ki, türmaz artık kalbim

kederinden.

Kalbim yine çarpıyor,

Kalbim yine çarpacak!!!

Yandı 15 yaramdan 15 alev,

Kırıldı göğsümde

15 kara saplı bıçak...
Kalbim

Kanlı kırmızı bir bayrak gibi çarpıyor,

Çar-pa-cak!

Nazım Hikmet

**Rosa ve Karl,
işçi ve emekçilerin yüreğinde**

15 Ocak 1919'da Alman devriminin iki önemli önderi Rosa Luxemburg ve Karl Liebnecht, Berlin'de katledildiler.

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'ndan yenilgiyle çıkan Almanya'da, işçi ve emekçilerin yaşam koşulları gün geçtikçe kötüleşiyordu. Savaşın yıkımı ekonomik yıkımla birleşince, artacak hoşnutsuzluğa karşı, sosyal demokratlar devreye sokulmuştu. I. Enternasyonal'ın dönüklerinin başında gelen Alman sosyal demokratları, Alman emperyalizminin savaşına destek verdiler, onların yolunu düzleyecek her şeyi büyük bir hızla yerine getirdiler. Savaşın ardından da Alman burjuazisinin yardımına koşup hükümete girdiler. Hükümete gelir gelmez ilk yaptıkları iş ise, işçi sınıfının önderlerine azgınca saldırmaktı. Çünkü onlar da çok iyi farkındaydı ki, yaşam koşulları kötüleşikçe devrim yaklaşacaktır. 1919'da yükselen devrimci dalgalanın önüne geçebilmek için her yolu denediler.

Rosa ve Karl işte böyle bir sürecin ardından katledildi.

Yılların birikimini taşıyan her iki önder de, gerek emperyalist savaş öncesi, gerek emperyalist savaş sırasında Alman sosyal demokratlarının izlediği politika-ları şiddetle eleştirek savaşa karşı oldukları açıklamışlardır. Savaşın her anında işçi ve emekçileri, burjuaziye ve sosyal demokrat hainlere karşı uyanık olmaya ve harekete geçmeye çağrılmışlardır. O dönemde, sadece emperyalizme ve kendi burjuavalara karşı mücadele etmek değil, uluslararası devrimci hareket içinde önemli bir yeri olan Kaustky, Plehanov gibi eski marksistlerin yaydığı

sosyal-şoven zehre karşı durabilmek, onlara karşı da bayrak açabilmek çok önemliydi. Geçmişin saygınlı marksistleri, savaş ortamında kendi burjuazisinin safına geçmiş, işçi sınıfına en büyük ihaneti yapmışlardır. Savaş gibi devrimler için en elverişli ortamda, burjuaziye sundukları hizmet, paha biçilmezdi. Sovyet devriminin gerçekleştiği o koşullarda Alman emperyalizminin de devrimle yı-

kılmasından, tüm dünya işçi ve emekçilerine yepyeni umutlar açacak. Sovyetler Birliği'nin dünya gericiliği karşısında tek kalmasını da önlemiştir. Ancak, Alman devrimi yenilgiyle sonuçlandı ve sosyal demokrat hainler, Hitler'e iktidarı teslim ederek faşizmin Almanya ve dünya üzerinde azgın bir terör estirmesine zemin hazırladılar.

"Meselenin özü şu ki,-diyordu Lenin- korkunç emperyalist savaş zamanında gerçek enternasyonalist olmak kolay değildir. Bu tür insanlar çok az, ama sosyalizmin geleceği sadece onlardır...Bütün dünyadaki sosyalistler arasında bir bölünme var; bazıları bakanlık koltuklarında, bazıları hapishanede." diye çok çarpıcı bir biçimde o dönemci ve o dönemki devrimci hareketin durumunu tanımlıyordu. 'Almanya'da istisnasız bütün sosyalistler savaştan yana; yalnızca Liebnecht savaşa karşı.' diyenlere ise, "Buna derim ki: bu tek adam, Liebnecht, işçi sınıfını temsil ediyor. Herkesin umudu yalnız onda, onu destekleyenlerde..."

karşılığını veriyordu. Roza içinse, "o bir kartaldı" demiştir.

Bugün Almanya'da özleme anılan devrimci önderlerin başında Rosa ve Karl gelmektedir. Her yıl yüzbinlerce kişi onları özleme, sevgiyle anıyor. Sosyal demokrat hainler ise halkın nefretini kazanarak tarihteki yerlerini aldılar.

Rosa, 1869 yılında Varsova'da doğdu. Kız lisesini bitirdikten sonra devrimci mücadeleye başladı. Özellikle II. Enternasyonal'de sosyal demokrat gerici önderlere koyduğu tavırlarından dolayı "Kızıl Rosa" lakabını aldı. İşçiler ve emekçilerle çok yakın ilişkileri vardı. Öldürülenе kadar bu ilişkilerini canlı tuttu. Karl da Rosa'yla aynı yaşlardaydı. 1900'lere politikaya atıldı ve Alman meclisinde milletvekilliği de dahil olmak üzere aday olduğu her şeyi başardı. Alman Sosyal-Demokrat Partisi'nden ayrılarak Spartakistler'i kurdu, gelecekteki Almanya Komünist Partisi'nin nüvesini oluşturdu, onun kurucusu oldu. Spartakistler, kimi yanlış görüşler banndırmasına rağmen devrimci ve enternasyonallisti.

Emperyalist savaş sırasında, burjuaziye ve 'vatan savunması' adı altında ona yedeklenen sosyal-şovenizme karşı bayrak açan bu yürekli iki devrimci önderi, ölümlerinin yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

"Berlin'de düzen hükm sürüyor! / Sizi budala zaplıyeler! / Kum üzerine kurulu 'düzeniniz' / Devrim daha yarın olmadan / Zincir şakırtısı içinde, yine doğrulacaktır! / Ve sizleri dehşet içinde bırakıp / Trampet sesleri arasında şunu bildiricektir! / Vardım, varım, varolacağım!"

(Spartakistler Nı İstiyor'dan....)



Yeni emperyalist savasta

GEÇEN YILIN BİLANÇOSU-I

Geride bıraktığımız yıl, yeni emperyalist savaşta önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu.

2006 yılında, emperyalizme karşı direniş büydü ve yaygınlaştı. Irak ve Afganistan'da yaşanan savaşta, kitlelerin ışgale karşı direnişleri, bir önceki yıla göre daha da güçlendi. ABD Başkanı Bush bile, Irak'ın artık Vietnam savaşısı gibi ABD açısından büyük bir bataklığa dönüştüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Irak'ın arkasından Afganistan'da da büyümeye başlayan direniş, emperyalistleri daha da sıkıştırdı. Emperyalizm en büyük yenilgiyi ise, Lübnan'da aldı. ABD'nin piyonu olarak ve Iran savaşının provasını yapmak amacıyla Lübnan'a saldıran İsrail, burada aldığı büyük yenilgiyle önemli bir güç ve prestij kaybına uğradı.

2006'da bir başka önemli gelişme, Latin ülkelerinde yaşanan halkın hareketleri oldu. 2005'te başlayan halkın liderleri seçme ve halkın hükümetleri işbaşına getirme dalğası, 2006'da artarak sürdü. Kitlelerin, ekonomik ve siyasi baskılara karşı tepkileri, ABD ikuklaşı, IMF piyonu hükümetlerin sonunu getirmeye devam ediyor.

Geride bıraktığımız yıl, emperyalistler arası rekabet ve paylaşım savaşı daha da keskinleşti. 'Son imparator' ABD, elindeki pazar alanlarını kaybetmemek için büyük bir çaba sarfetti. Ancak, bir taraftan el attığı her alanda çok büyük bir kitle direnişile karşılaşıyor; bir taraftan da kendi ülkesindeki kitlelerin savaşa karşı tepkileri ve inançsızlıklarını büyütüyor. ABD ekonomisinin giderek daha kırılgan hale gelmesi, bugüne kadar ABD'ye kar getiren ekonomik manevraların, bugün artık ABD'nin ekonomisini çöküşün eşigine taşımaması bir başka handikap olarak ABD'yi sıkıştırıyor, buna bağlıyor.

2006, ABD emperyalizmin Irak bataklığındaki yenilgisini itiraf etmek zorunda kaldığı bir yıl oldu. Direniş, özellikle Ekim ayından itibaren dala da büyük bir hız kazandı. Direnişçiler, daha önce kullanmadıkları kimi yöntemleri de kullanmaya başladı. Kasım ayı içinde Yüksek Öğrenim Bakanlığı'na basan ve İşlerine Bakanlığı'na bağlı askerlerin kullandığı uniformalar giymiş olan direnişçilerin 150 kamu görevlisini rehin alması bunlardan biriydi. Yine Kasım ayında, Sünni direnişçilerin Bağdat'ın belli bölgelerini kuşatmaları ve buradada geçici bir süre de olsa hakimiyyeti ele geçirmeleri, direnişin gücünü gösteren bir başka gelişmeydi. Ama 2006'ya ilişkin olarak hafızalara kazanan en çarpıcı görüntü, keskin nişancıların tek tek avladığı Amerikan askerlerinin görüntüsü oldu.

Savaş pek çok açıdan ABD için zararlı hale gelmeye başladı. Savaşın malyeti, 50-60 milyar dolar olarak öngörülmüştü, ancak 3. yılın sonunda bu rakam 500 milyar doları aştı. Dabası, ekonomistler, savaşın malyetini 2 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördüklerini açıkladılar.

Çin ise, ABD'nin etki alanındaki neredeyse bütün alanlara dahil oluyor, buralardaki faaliyetlerini artırıyor. Ekonomik ve siyasi olarak hemen her cephede ABD'nin karşısına çıkıyor. Çin ekonomisi, mithiş bir üretkenlikle büyüyor. Geçmişte ucuz ve kalitesiz olduğu için eleştirilen Çin malları, daha ucuz, daha kaliteli hale getiriliyor ve her sektörde Çin'in rekabet gücü artıyor. Bu ekonomik üstünlik, siyasi üstünliği de beraberinde getiriyor. Askeri konular da Çin'in hızla büyödüğünü alanlardan biri. Böylece, ABD'nin imparatorluk tahtını altından çekme gücüne sahip tek emperyalist güç olarak Çin, daha fazla ortaya çıkarıyor.

Emperyalist paylaşım savaşı ve rekabet keskinleşirken, emperyalistler arası ilişkilerde yeni sınıflamalar da oluşuyor. Savaş ABD'nin müttefiki olarak başlamış olan İtalya ve İngiltere yönetimi, kendi ülkelerinde savaş karşılık kitlelerin tepkilerinin sıkışmışlığını yaşıyor. Bu nedenle savaşa ilişkin kararları eskisi kadar rahat alamıyor. Diğer taraftan, savaşın başlarında ABD'nin karşısında yer alan Almanya ve Fransa gibi ülkeler saf değiştiriyor. Bu ülkeler Çin'in ne getireceği belirsiz bir ülke olduğunu düşünüyor, üstelik Latin Amerika'daki 'solcu' rüzgarlarının destekçisi olmasından ürküyorlar. ABD emperyalizmine karşı geçmişten gelen tepkileri ve tedirginlikleri önlemek birlikte, 'belirsiz' bir ülke ile dostluk kurmaktansa, 'tanıdık bir düşman'la ittifak kurmayı tercih etmeye yönelik durumlardır. Bu durum, savaşın başlangıçındaki dengeyi oldukça değiştiriyor.

Irak direnişinde boğulmak

2006, ABD emperyalizmin Irak bataklığındaki yenilgisini itiraf etmek zo-

runda kaldığı bir yıl oldu. ABD, Irak halkı üzerinde estirdiği bütün teröre, yaptığı işkencelere, Ebu Garip ve Guantanamo hapishanelerindeki insanlık dışı uygulamaları; özel ve gizli CIA hapishanelerine; insan 'avlama', sorgulamak ve öldürmek için özel olarak eğitilmiş ölüm mangalarına; direnişin önderlerini ve 650 bin Irak'lıyı katletmesine; gelişkin istihbarat raporlarına ve işbirlikçilerine; bugüne kadar harcadığı 500 milyar dolarlık bütçeye (ki bu miktarın paraya tüm dünyada yokşulluk sorunu bütünüyle ortadan kaldırılabilir) rağmen, Irak'taki yenilgisini durduramadı.

ABD'nin Felluce başta olmak üzere birçok kente düzenlediği bombardımanlar sırasında kimyasal silahlar kullanıldığı ortaya çıktı; Irak'ın çeşitli bölgelerinde, hemen her hafta eleri arkadan kelepçeli, 'ölüm mangalan'ından işkence görmüş ve öldürülmiş direnişçilerin yanına yatar vazette bulunması; ABD askerleri başı olmak üzere bütün işgalci askerlerin, sivil halka dönük sayısız tecavüz ve öldürme olayının artık gözlerden gizlenemez hale gelmesi gibi etkenler, Iraklıların kinini bileyen bir etki yaratı sadece.

Direniş, özellikle Ekim ayından itibaren daha da büyük bir hız kazandı. Direnişçiler, daha önce kullanmadıkları kimi yöntemleri de kullanmaya başladı. Kasım ayı içinde Yüksek Öğrenim Bakanlığı'na basan ve İşlerine Bakanlığı'na bağlı askerlerin kullandığı uniformalar giymiş olan direnişçilerin 150 kamu görevlisini rehin alması bunlardan biriydi. Yine Kasım ayında, Sünni direnişçilerin Bağdat'ın belli bölgelerini kuşatmaları ve buradada geçici bir süre de olsa hakimiyyeti ele geçirmeleri, direnişin gücünü gösteren bir başka gelişmeydi. Ama 2006'ya ilişkin olarak hafızalara kazanan en çarpıcı görüntü, keskin nişancıların tek tek avladığı Amerikan askerlerinin görüntüsü oldu.

Savaş pek çok açıdan ABD için zararlı hale gelmeye başladı. Mesela işgal öncesinde günde ortalama 2,4 milyon varil petrol üreten Irak, işgal sonrası ancak 1,3 milyon varil petrol üretecek duruma düştü. Petrol boru hattlarına düzenlenen sabotajlar nedeniyle petrol sevkyatının da doğrudan yapılamaması, Irak'taki ABD askerlerinin petrol ihtiyacının bile, başka ülkelerden gerçekleşen sevkıyla karşılanması neden oldu. Bu oldukça büyük bir zarar anmasına geliyordu. Keza savaşın maliyeti, 50-60 milyar dolar olarak öngörülüyordu, ancak 3. yılın sonunda bu rakam 500 milyar doları aştı. Daha da ekonomistler, savaşın maliyetinin 2 trilyon doları ulaşabileceğini öngördüklerini açıkladılar. Savaş boyunca pek çok ABD'li tek silahsız vurgunlar vurmuşlardı, ancak yine de ekonomik olarak savaş, ABD açısından ciddi bir zarar haline gelmeye başladı.

Bir başka etken, ölen ve kaçak ABD askerlerinin durumu oldu. ABD ölen askerlerinin rakamlarını doğru

olarak açıklamıyor ve bunun yaklaşık 3 bin olduğunu söylüyor. Ancak sonuça binlerce askerin ölmüş, binlercesinin de kaçmış olduğu gerçeği gözlerden gizlenemiyor.

Saddam'ın 1982 yılında Duceil kasabasında düzenlediği ve 148 Şii'nin öldürüldüğü katliamdan dolayı yargılanması da ABD'nin istediği etkiye yaratmadı. Mahkemenin her aşamasında Saddam'ın direniçi bir çizgi izlemesi ve mahkemeyi yargılayan tutumu, Iraklılar, özellikle de Sünnilere üzerinde önemli bir etki yarattı. Saddam'ın, binlerce Kürtü kimyasal silahla öldürdüğü Halepçe katliamı için değil, daha küçük bir katliamdan dolayı yargılanarak idam cezası alması da ABD'nin olumsuzlukları hanesine yazıldı. Çünkü Saddam Halepçe katliamı yüzünden yargılanacak olsa, kimyasal silahları ABD ve Almanya'dan satın aldığı açığa çıkacaktı. Keza Şiilerle ilgili bir konudan dolayı Saddam'ın yargılanması, Şii-Sünni saflaşmasını da pekiştiren bir etki yapıyordu. Bütünden baktığımızda, Saddam'ın yargılanması, ABD'nin prestijini değil, zayıflığını ortaya çıkardı. 2006'nın son gününde ve bayram arifesinde apar topar idam edilmesi ise, Irak'ta direnişi ateşleyecek bir başka etken olacaktı.

'Demokrasi getirmek' için Irak'a gitliğini iddia eden ABD emperyalizminin, 2006 yılında da 'demokrasi'si sırtına devam etti. 2005'te Irak halkı, iki seçim ve bir de referandum olmak üzere üç kez sandık başına gitmişti. 2006 yılı, hükümet kurma konusunda ortaya çıkan handikaplarla başladı. Seçim sonuçlarına göre değil, siyasi dengelere, etnik aymalarla göre kurulacak hükümet. ABD'nin orta yolu bulması, kendisine en uygun hükümeti oluşturmazı aylar sürdü. Sonuça Şiilerin ağırlığında, Kürtlerin de etkin olduğu bir hükümet kuruldu. Sünnilerin payına küçük bir bölüm düşmüştü. Bu paylaşım, ABD'nin provakasyonlarının etkili olmasına uygun bir zemin yaratmış ve mezhep çatışmalarını körkledi.

Irak'ta direniçi örgütler daha çok dinci bir temele sahip olduğu için, mezhepsel farklılıklar başından beri vardı. Ancak işgal onları birleştirmiş, ortak düşman ABD'ye karşı savaşmalarını getirmiştir. Öyle ki, ABD'nin Şii ya da Sünni kesimlerden birisine dönük saldırısı, diğer mezhepten direniçi örgütler tarafından protesto ediliyordu. Mesela Sünni eylerinde Şii lider Sadr'ın posterinin taşınması, bu dayanışmayı gösteren bir görüntüydü. Oysa ABD, işgale başlarken etnik ayrımlardan yararlanacağını planlamıştı. Hesaplarına göre, Sünni baskısından bunalan Şiiler kendisini çekicilerle karşılaşacakları, İşgalin bu kesimleri birlesirmesi, ABD'nin hegemonyası için en büyük tehditkeydi. Bu nedenle, geriye düşmüş olan mezhepsel çelişkileri kıskırtmaya başladı. Şubat ayında Samarra'da Şii türbesine yönelik dinamitli saldırının, Şiilerle Sünnilere arasındaki çatışmanın başlamasına neden olan ilk provokasyondu.

Başlangıçta her iki kesim de bunun provakasyon olduğunu ve birbirleriyle bir sorunlarının olmadığını açıkladılar. Ancak Şii camilerinde ve özel Şii günlerinde patlayan bombalar ve ölen yüzler-

ce insan, işleri çırılçıplak bırakıp gerekten mezhepsel ayrımlara dayalı iç savaşı tırmadı. 'Balkanlaşdırma' olarak literatüre giren ve Balkan ülkelerinin parçalanması döneminde kullanılan bu politika, halkın birbirine düşman hale getirerek çatışmayı, sonrasında emperyalistlerin müdahalesini meşrulaştırmayı ifade ediyor. Irak'ta da bu politika izlenmeye başlandı.

Hükümetin mezhepsel ayrımlara göre oluşturulması ilk adımdı. İkinci adım ise, Irak meclisinin ülkenin parçalanması anlamına gelecek olan, geniş özerklikli bölgeler kurulmasına yönelik federalizmi kabul etmesiydi. Irak'ın üçe bölünmesinin hazırlığı anlamına gelen bu adım, Şiilerin ve Kürtlerin talebini yansıtıyordu. Petrolsüz ve verimsiz topraklar üzerinde kalan Sünnilere ise, bu paylaşımından rahatsızlıktı.

ABD bir süredir Irak'ın üçe bölünmesinin hazırlıklarını yapıyordu. Kürtlerin açık işbirlikçi tutumunu nedeniyle, güçlerini asıl olarak oraya göndertmek düşünüyordu. Daha önce Kürt bölgесine bir askeri havaalani inşa eden ABD, şimdi de Süleymaniye'de Ortadoğu'nun en büyük askeri üssünün inşaatına başladı. İncirlik'teki teknik araç ve gereçlerin önemli bir bölümünü de Kürt bölgese taşıdı. Keza Türkiye-Irak sınırının güvenliğini Kürt yönetimine devretme kararı aldı. Kürt bölgесinin talebi, başından itibaren kendi bağımsız devletini ilan etmekte zaten. Ancak ABD, hem denize kıyısı olmayan ve düşman komşularla çevrili bir Kürt bölgese sığışmak istemediği için, hem de Irak'ın bütününde bir hegemonya kurmak istediği için bunu geçiktirdi.

ABD'de Kongre seçimlerinde Demokrat Partinin çoğunluğu ele geçirmesinin arkasından hazırlanan ve Aralık ayında açıklanan 'Irak Çalışma Grubu' (ICG) raporu, en başta Kürtlerin bu beklenmeye darbe vurdu. Rapor, Irak'ın üçe bölünmesinin, Türkiye başta olmak üzere komşular üzerinde olumsuz etkilerini, hem de ülke içinde yaratacağı karışıklıkları ortaya koymak, bölünmenin olmasına gerektiğini savunuyordu. Ayrıca, Irak'ta yeni bir tartışmayı alevlendirmek açısından, Kerkük'ün geleceğile ilgili 2007 yılında yapılması planlanan referandumun ertelenmesini öngörüyor.

Rapor, bunun yanında ABD'nin Irak'tan çekilmesini tavsiye eder gibi göstermekle birlikte, gerçekle askeri etkinliğini daha da artırmayı, Irak ordusunun eğitimini üstlenecek özel birliklerin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyordu. ABD'nin 'işgalci' bir ülke olmaktan, 'Irak ordusuna yardım eden' bir ülke olmaya geçmesi bunun en önemli ayağıydı. Keza bölgede giderek güçlenmeye olan Şii etkisine karşı Sünni bir blok oluşturma ihtiyacı da ortaya koyuyor, 'büyük Sünni Müslüman ülke' olarak tanımladığı Türkiye'nin, bu yanıyla önemli bir konumda olduğunu da belirtiyordu.

Bu rapor doğrultusunda ABD'nin yeni stratejisinin ne olacağı yeni yılda açıklanacak. Ancak bugünden Sünni bir blok oluşturma konusunda Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin çeşitli girişimlerde bulunduğu görülmek mümkün. ABD, bu yılın

başlarında kadar Sünnileri dışlayan ve Şii'lerle Kürtleri öne çıkarın bir çizgi izlemiştir. Ancak bu politikası, onu vuran bir silaha dönüştü. Şiiler İran'a yaşanmaya başladılar ve İran'ın Iraklı Şiiler üzerindeki etkisi büydü. Keza Lübnan savaşında Hizbullah'ı destekleyen İran, buradan da güçlü çıktı. Son dönemde Iraklı Şii militanların Lübnan Hizbullah'ından askeri eğitim almaya başladığı yolundaki haberler de artmaya başladı.

ABD emperyalizminin, Ortadoğu'da asıl olarak İran'ı hedef aldığı biliniyor. Ancak ABD'nin, Irak'ın işgali ve Lübnan savaşa başta olmak üzere Ortadoğu'da attığı her adım, İran'ın güçlenmesine yol açtı; İran bölgelerde en güçlü ülke oldu. Yılın başlarında bu tablonun farkına varmaya başlayan ABD, bu konuda çeşitli önlemler almaya başladı. Sünni direnişçilerle gizli görüşmeler gerçekleştirmesi, onlara silah yardım yapması, bu çabalarnın ürünlüdü. Ancak bu konuda istediği biçimde yol alamadı. Bunun üzerine, İran'ın ve Şii etkisinin büyümesinden rahatsız olan Suudi Arabistan'ı devreye sokmaya başladı. Suudi Arabistan üzerinden, Sünni bloku güçlendirmeye çalıştı. Son hazırlanan rapor da bu yöndeki çalışmaların daha sistemli bir biçimde sürdürülmesini gösteriyor. Benzer biçimde, başta Türkiye olmak üzere komşuların tepkisini çekmemek için Kürtlerin bağımsız devlet planlarını erteliyor. Ancak bu durum, ABD'nin en yakın işbirlikçisi Kürtlerin tepkilerine neden oluyor. Mesut Barzani'nin oğlu açıkça 'Kürtler bir kere daha satılıyorum' diyerek bu tepkisini ifade etti. Barzani ise, Kürtlerin çatışanın gözetilmediği koşulda aynı mak gibi seçenekleri gündeme getireceklerini söyledi.

Yeni rapor, Irak'a 'demokrasi' getirme hedefini açıkça bir kenara bırakıyor. Raporla göre, Irak'ta 'istikrar'ın sağlanması ve direnişin bitirilmesi, demokrasiden daha önemli bir hedef. ABD, bugüne kadar İran ve Suriye'yi hedef tahtasına çakan, tehdit eden bir çizgi izledi. ICG'nin raporu, bu ülkelerle ilmlî ilişkiler kurmak gerektiğini söyleyiştir. Ancak böyle bir ilişki, bölgelerde Rusya ve Çin'in söz hakimiyetini artıracak bir etki yaratacaktır.

ABD emperyalizminin Irak'a attığı her adım, kendi ayağına dolanan bir engeldir. Yeni rapor da bu durumu değiştirmeyecektir.

Afganistan'da da direniş büyüyor

2006'nın ikinci yarısında birlikte, Afganistan'dan da emperyalistleri ürküten haberler gelmeye başladı. 2001 yılında işgale uğrayan ve Taliban'ın hızla geri çekilmesine sahne olan Afganistan'da, Taliban yeniden ve daha güçlü örgütlenmeye başladı. Bunda Irak'taki savaşın büyük bir etkisi var. En başta, ABD'nin Irak'ta yaşadığı yeniliği, Afgan direnişlerini cesaretlendirdi. Dünyanın her taraflında olduğu gibi, Afganistan'da da ABD emperyalizminin yeniliğe uğratılabileceği yönündeki kanı güçlendi.

Diğer taraftan, her iki ülkede de, İslami temelde örgütlenen direniçi örgütlerin dayanışması, Afgan direnişini de güç-

lendiriyor. Irak'tan gelen militanların katılıyla, Taliban artık çok daha güçlü ve karmaşık askeri operasyonlar düzenleyebiliyor. İşbirlikçi yönetimim ve NATO güçlerinin halka dönük baskılannın artması, yolsuzluk ve savaş rantlığını güçlendirme, verilen sözlerin tutulmaması ve kitlelerin yaşam koşullarının sürekli kötüleşmesi gibi etkenler de Taliban'ın yeniden güçlenmesine neden oluyor. Bugün asıl olarak ülkenin güneyi ve güneydoğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ancak gün geçtikçe savaş, başkente biraz daha yaklaşıyor.

Eylül ayı içinde Taliban güçlerinin İngiliz ordusuna ait bir uçağı düşürmesi ve içindeki 14 askerin ömesi, İngiltere cephesinde tartışmaları alevlendirmiştir. İngiliz ordusunun Falkland Savaşı'dan bu yana en büyük kaybı verdiğiini söyleyen ordu yetkilileri, ellerindeki donanımın yazın 50 derecenin üzerine çikan sığa ve kuşan sert koşullarına uygun olmadığını, buna rağmen İngiliz ordusunun uzun bir süredir Afganistan'da üzerine düşen fazlasını yerine getirdiğini ifade ederek, askerin çekimlesi tartışmaları başlatırlar. Taliban güçleriyle göğüs göğüse çarpışmalar yaşadıklarını anlatan Afganistan'daki İngiliz komutanlar, "gündük olarak bakıldığından, çatışmanın yoğunluğu ve vahşeti Irak'tan çok daha fazla" diyerek direnişin boyutunu ortaya koydular.

NATO'nun Kasım ayında Riga'da düzenlenen zirvede de gündeme geldiği gibi, NATO kuvvetleri Afgan direnişini bitirmek bir yana, direnişçilerle başetmeye zorlanıyor. Zirvede, NATO'nun Afganistan'da mutlaka başarıya ulaşması gerektiğini, bunun yaşamsal önemde olduğunu ortaya koydu. Ve bu doğrultuda, NATO üyesi Ülkelerin Afganistan'a daha fazla asker göndermesi istendi. Ancak ABD'nin bu konudaki tüm dayatmalarına karşın, Türkiye dahil pek çok ülke, fazla asker göndermeye karşı çıktı. Öte yandan Afganistan'a giden ülkelerin büyük çoğunluğu, kendi görev bölgesini başkent Kabil ve kuzey bölgelerle sınırlıyordu. Çatışmanın serlesmesi olduğu, NATO kuvvetteine saldırlanın düzenlendiği güney bölgelerinde kimse görev yapmak istemiyordu. ABD'nin bu yöndeki israfı da orada kaldı ve zirve yine fiyasko ile sonuçlandı.

Buna karşın yaşanan direnişin büyükliği ve şiddeti, başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeleri fazlaıyla kaygılandırıyor. Çünkü buradaki direnişin başarıya ulaşmasının etkilerinin, sadece Afganistan'ın kaybedilmesileyi sınırlayamayacağını iyi biliyorlar. Taliban'ın karşısında savaşan güç NATO olduğu için, bu tek bir emperyalist ülkenin işgalinin başarısızlığının ötesinde, emperyalist askeri blokun başarısızlığı olarak tarihe kazınacak. Ve bu da NATO'nun varlık nedenini ortadan kaldırın, belki de sonunu getiren bir gelişime olacak. O yüzden Afganistan, emperyalistler açısından büyük bir önem taşıyor.

Diğer tarafın işgalin bütün yıkıcı etkilerini doğrudan yaşayan kitleler, her geçen gün direnişçilere daha fazla destek veriyorlar ve direnişçilere gücü artı-

yor.

İsrail-Palestine cephesi

2005 yılı İsrail açısından Filistin sorununda önemli hamlelerin yapıldığı bir yıl olmuştu. "Arafat'lı Filistin" sloganı hayatı geçmiş, böylece İsrail'in lehine bir süreç başlamıştı. Bu koşullarda Gazze'nin bir hükümlünü göstermelik olarak boşaltmaya başlayan İsrail, bir tarafından ördüğü duvarla Filistinlileri kendi topnaklarında hapsetmeye yönelmişti. 2005 yılı, bu adımlarla ve 'kasap' Sharon'un Kadima adlı yeni partisini kurmasıyla kapandı. 2006 yılı ise İsrail-Palestine sorununda önemli bir dönemece girildiğini gösteren bir tabloya başladı. Yılın hemi başında Sharon kalp krizi geçirecek biriksel hayatı girdi ve siyaset yaşamı bitti; Filistin'de ise Ocak ayında yapılan seçimler Hamas kazandı ve Hamas'ın "terörist örgütler" listesinde tutan ABD ile İsrail'in çalkalayan bir tartışma sürecini başlattı.

Ne ABD'nin El Fetih'e parasal desteği, ne İsrail'in El Fetih listesinden aday olan Barguti'ye cezavinden propaganda izni vermesi, ne de denetimi altındaki Doğu Kudüs'te Hamas'ın seçimlere katılmamasını yasaklaması, Hamas'ın çıkışını engelleyebildi. 25 Ocak'ta yapılan seçimlerde Hamas 132 üyeli parlamentoda 76 sandalyeyi kazandı. Böylece Hamas 40 yıllık El Fetih iktidarına son verdi.

Hamas, 1987 intifadasından doğan bir örgütü. İsmi 'İslami Direniş Hareketi' nin kısaltmasıydı. Kısa sürede hızlı bir yükseliş gösterdi. El Fetih'in İsrail ile ullaşlığı, ABD'nin dayatmasıyla geri adımlar attığı dönemlerde, Hamas direnişi hiç bitmedi; düzenlediği intihar eylemleri, İsrail'in korkulu rüyası oldu. Bu nedenle önerileri de her dönem İsrail'in hedefinde yer aldı. 2005 yılında Hamas'ın kuruluşu olan Şeyh Ahmed Yasin, İsrail tarafından öldürülüdü, altı ay sonra da onun yerine seçilen Hamas lideri de.

Filistin halkı ise, Hamas'ın direnişçi çizgisinden, bunun yanında eğitim, sağlık, sosyal yardımına vb konularda hayatı geçirdiği adımlardan etkilendi. Hamas'ın desteği arttı. Diğer tarafın Arafat sonrasında El Fetih içinde açığa çıkan iktidar mücadelesi, ayyuka çıkan yolsuzluk söylemleri ve onyılardır kitlelerin yaşamında bir düzeline gerçekleştirmemesi, işsizlik ve yokluğun artması, kitleleri El Fetih'ten uzaklaştırmıştı. Bunun üstünde, Hamas'ı durdurmak ve seçimleri kazanmak için ABD'nin El Fetih'e parasal yardım yaptığına açığa çıkması, kitlelerin Hamas'a yönelmesini hızlandırdı. Bu koşullarda yapılan seçimler Hamas'ın zaferiyle sonuçlandı. Ancak Filistin açısından da önemli ve zorlu bir dönemi başlattı.

Filistin, Hamas'ın seçim zaferinin ardından, İsrail ve ABD'nin başlangıç bir uluslararası tecrit politikasıyla karşı karşıya kaldı. 'Oslo silreci' olarak tanımlanan, FKO'nun emperyalistlerle işbirliği süreci başladığından beri, Filistin yönetimi ve FKO, Avrupa ve Arap ülkelerinden mali yardımlar alıyordu. Arafat ölümden ve Mahmud Abbas başa geldikten sonra ABD de Filistin yönetimine yardım yapmaya başlamıştı. Mesela 2005 yılında

ABD'nin yaptığı yardım 380 milyon dolardı. Ancak seçimlerin arkasından Hamas'ın Özcrinde malî bir baskı oluşturuldu. Toplanan gümruk ve vergi gelirleri ile fonlar kesildi. ABD başta olmak üzere pek çok ülke yardımlarını durdurdu. Para toplamak üzere çeşitli ülkelere giden hükümet yetkilileri ise çeşitli sorunlarla karşılaşlardır. Mesela bir hükümet görevlisi, toplantıda yardımını bir otel odasında çaldırdı! Keza yıl sonunda, Filistin Başbakanı İsmail Hanıye, İran'dan aldığı iddia edilen 35 milyon dolardan fazla para ile ülkesine dönerken, İsrail tarafından durduruldu ve parayı içeri sokması engellendi.

Böylece Filistin, başta 165 bin kamu görevlisinin maaşını ödememek olmak üzere çok ciddi ekonomik sıkımlar yaşamaya başladı. Yıl boyunca memurlar bu nedenle çeşitli eylemler gerçekleştirtiler, zaman zaman El Fetih polis memurları ile Hamas arasında çatışmalar çıktı. İçişleri Bakanının Hamas militanlarından oluşan yeni bir güvenlik güçü kurma kararı ise, Hamas ile El Fetih üyelerini karşı karşıya getiren fitili ateşledi.

İsrail'in Hamas'ın seçimlerini kazanmasına arkasından uyguladığı ambargo, sadece ekonomik boyutla sınırlı kalmadı. Gazze Şeridi'ni kuzeyden ve güneyden dünyaya bağlayan sınırları kapatarak Hamas hükümetini adeta küçük bir kara parçası üzerine hapsedi. Hamas'a silahlı birakması ve İsrail'i tanımazı konusunda baskı yaptı ve bu baskıyı bütün ülkelerin de göstermesini istediler. Zaten ABD, her zamanki gibi İsrail'in yanındaydı. Mesela Hamas lideri Halil Meşal'in seçimlerin hemen arkasından Türkiye'yi ziyarete gelmesi, hem ABD hem de İsrail tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Ancak Çin ve Rusya, Hamas'a ağırlık destek veren tutumlarından taviz vermediler.

25 Haziran'da, Hamas'a bağlı militanlar İsrail sınımlarında kazdıkları bir tünelden içeri girerek bir İsrailî askeri kaçırması, Ortadoğu'da büyük bir ateşi tutuştu. İsrail, kaçırılan eri kurtarmak adına Gazze'ye saldırma geçti. Gazze'nin elektrik, su ve ulaşım altyapısı neredeyse yokoldu. Filistinli 8 bakan ve 21 milletvekili ile birlikte sayısız Hamas militanını tutukladı. İsrail Başbakanı Olmert "Tek bir Filistinlinin bile geceleri uyumasını istemiyorum" diyordu. Arkasından İsrail uçakları, Suriye'ye gerek, Esad'ın sarayının üzerinden alçak uçuşlar yaptı.

Hemen ardından Lübnan'daki Hizbul-lah'ın İsrail'e saldırarak iki askerini kaçırması, İsrail'in Lübnan'a dönmesine ve Filistin'in biraz soluklanmasına olanak sağladı. Ancak Lübnan'da yenilgiye uğrayan İsrail, yaşadığı prestij kaybını telafi etmek için Ekim ayında yeniden Gazze'ye saldıruları başlattı. Saldırılar, Kasım ayında Beyt Hanun'da son yılların en büyük katliamına dönüştü. Fakat Hamas militanlarını bir camide ablukaya alan İsrail, bir anda kadınlarından oluşan canlı kalkanlarla karşı karşıya kaldı. Bu, büyük bir kabramanlık destanı yarattı. Kadınlar sloganlar ve zılgıtlarla yürüdüler İsrail tanklarının üzerine. Yağan kurşun yağmuruna ve bazilarının yere yığılmaması na rağmen yürümeye devam ettiler ve

camideki direnişçileri kurtarmayı başardılar.

Aralık ayında ise, üst üste gelen olaylar, Filistin'in içinde gerginliği turmandırdı. 11 Aralık günü, El Feth'li bir istihbarat yetkilisinin üç çocuğu okula giderken suikast düzenlendi ve öldürülüdü; saldırın Hamas'ın üzerine atıldı. 15 Aralık günü İsmail Haniye topladığı paralarla Mısır sınırlarından ülkesine giriş yaparken önce İsrail'in engellemesyle karşı karşıya kaldı, sonra arabasına ateş açıldı, bunu El Feth'in yaptığı söylendi. İki gün sonra da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, erken seçim karan aldığı duyurdu. Böylece ABD ve İsrail, Hamas ile El Feth arasındaki çatışmayı alevlendirmeyi başardı.

İsrail'in Lübnan savaşı

Hamas'ın bir İsrail askerini kaçırmasının arkasından Gazze'ye giren İsrail, Hizbullah'ın, iki İsrail askerini kaçırmasının ardından yönünü Lübnan'a döndü. Hizbullah, bilinci bir şekilde İsrail'e meydan okumuş, onu kendi üzerine çekmiş.

Ve 12 Temmuz günü başlayarak 35 gün süren saldırında, İsrail en vahşi savaşlardan birini yürüttü Lübnan halkı üzerinde. Fosfor gibi uluslararası anlaşmalarca kullanımı yasak olan kimyasal silahları, misket bombalarını, daha önce hiç kullanılmamış kimyasal silahları kullandı; gıda ve sağlık malzemesi taşıyan kamyonlara, bombardımandan kaçmak için köylerini boşaltmakta olan insan konvoylarına bomba yağdırdı. Ve bu savaş, ABD emperyalizmi tarafından "yeni bir Ortadoğu'nun artık zamam geldi" denerek kutsandı. Buna en iyi yanıt, büyük bir direniş sergileyen Lübnan halkı verdi. Yılkılan binaların ardından çocuk cesetleri çiktan Lübnanlı bir doktor, "İşte Yeni Ortadoğu' bu!" diyor, arkasındaki manzarayı göstererek. Ve ekliyor: "Hayalzı, çocuksuz, duygusuz, sevgisiz bir Ortadoğu!"

Lübnan savaşı, başlangıçta ABD açısından önemli bir fırsat olarak algılandı. ABD, yeni bir cepheyi İran'dan açmayı istiyor, bunun koşullarını yaratmaya çalışıyor, ancak uluslararası kamuoyundan aldığı tepkiler nedeniyle girişmemiordu. İsrail'in Gazze'ye saldırısı, bir yarıyla kaiksızmış bir olaydı. Buradan Lübnan'a sıçramasını ise, bir fırsat olarak gördü. Lübnan üzerinden Suriye ve İran'a sıçramak daha kolaydı. Üstelik, bugüne kadar çok istediği halde tepkilerden dolayı bir türlü savaşa sokamadığı İsrail'in bu şekilde savaşa dahil olması da işine geliyordu. Ancak ABD'nin bu hesapları da tersine döndü.

İsrail, Hizbullah'a kayda değer bir kayıp verdirmeyi başaramadı. Hizbullah'ın hiçbir yöneticisini öldürmedi, hiçbir silah deposunu ele geçiremedi. Sadece sivil halka zarar verdi; 1150 Lübnanlı öldü, binlerce yaralandı, onbinlerce evini terketmek zorunda kaldı. Bütün bu olanlar ise, dünya halkları nezdinde İsrail'e dönük tepkileri büyütmeden ve Ortadoğu halklarının öfkesini kamçılamaktan başka bir işe yaramadı. Diğer yandan eski yöntemlerle haberleşmeye geçen Hizbullah, tümüyle teknolojik üstünlüğe da-

yahı İsrail istihbaratını devre dışı bırakmış. Bu da İsrail'in savaş planlarını bir anda çökerdi. Üstelik İsrail'in düzenli orduları, Hizbullah'ın gerilla savaşı yöntemleri ile başa çıkmadı. Hizbullah füzelerinin pek çok İsrail kentine kadar ulaşması da İsrail açısından ayrı bir sorun oldu. Füze tehdidi altında yaşamak İsrail halkın kendi hükümetine karşı tepki duymasına yol açtı. İsrail'in resmi açıklamalarına göre 117 askeri öldürülürdü. Bu rakamı doğru kabul edecek olsak bile, İsrail'in bugüne kadar verdiği en büyük kayıp. İsrail'in tekisini artırın bir başka etken ise, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, askerlerin kaçırıldığını haber alındığında, ilk iş olarak borsadaki hisselerini sağlaması almıştı.

Savaşa Hizbullah'ın önderliğinde Lübnan halkı kazandı. Böylece İsrail'in yenilmezlik ve etkinliği konusunda dünya genelinde oluşan kari dağıldı, İsrail'in prestiji zayıfladı. Tıpkı Irak direnişi karşısında yenilmezlik tabusu altüst olan ABD emperyalizmi gibi.

Lübnan hükümeti savaşı seyretmekle yetinmişti. İsrail'e karşı savaşan Lübnan ordusu değil, Hizbullah ve Lübnan halkı olmuştu. Savaş bitikten sonra da Hizbullah, yeniden inşa için kolları sıvadı; milisleri enkaz kaldırma, hasar tamir ve inşa için çalışmaya başladı, önemli kayıplar olanlara tazminatlar ödedi.

Hizbullah'ın arkasındaki güç ise İran ve Çin oldu. İran, önemli bir kısmı Çin'den gelen para ve diğer yardımları hızla bir biçimde Hizbullah'a aktardı. Bu aktarımada en önemli geçiş noktalarından biri de Türkiye'ydı. Türkiye'nin Kızılay'a ait araçların içinde Hizbullah'a silah taşımmasına izin verdiği yönünde haberler yayıldı. Aslında Türkiye, bu savaş sırasında ikili tutumunu bir kere daha göstermişti. Bir taraftan Hizbullah'a yardımın verilen, bir taraftan da ABD'nin, İncirlik üssünden İsrail'e silah sevkiyatı yapmasına göz yumdu. Savaş İsrail'in beklediğinden çok daha uzun sürmüştü, kayıpları çok daha fazla olmuştu; bu nedenle ABD ona F-16 bombaları, top ve silah mermileri gönderme ihtiyacı duymuştur.

Savaş sırasında Venezuela'nın konulması da dikkat çekiciydi. Haziran ayının ortalarından itibaren (yani Hamas'ın bir İsrail askerini kaçırmasından hemen önce) dış gezilere çıkan Venezuela Devlet Başkanı Chavez, 6 hafta içinde Rusya, İran, Çin ve Suriye de içinde olmak üzere 10'dan fazla ülkeye dış gezi gerçekleştirdi. Son olarak Suriye'ye gelen Chavez, Suriye Devlet Başkanı Esat ile birlikte yaptığı açıklamada, ABD'nin emperyalist politikalarına karşı dayanışma mesajları verdi. Böylelikle kanıksız bir dönemde Chavez, adeta Çin ve Rusya'nın elçisi gibi davranışarak dış geziler gerçekleştiriyor, çeşitli yerlerle mesajlar gönderiyor ve ABD'ye meydan okuyordu.

Savaş sonrasında BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla, 14 Ağustos sabahından itibaren ateşkes ilan edildi. Karar uyarınca, Güney Lübnan'ı işgal eden İsrail ordusu mavi hattın gerisine çekilenken, o bölgeye Lübnan ordusu sevkedildi. BM de bölgedeki uluslararası Barış

Gücü'nün sayısını 15 bine çıkarmak için çalışmaları başladi. Barış Gücü'nün koordine edilmesi için belirlenen bölge, Suriye'nin itirazlarıyla karşılaştı. Çünkü bu bölge, olası bir Suriye saldırısı için son derece etkili olabilecek bir konumdaydı. Ancak onun itirazları sonucu değiştirmedi. Eylül ayından itibaren, Barış Gücü'ne katılmak üzere çeşitli ülkelerden askerler gelmeye başladı. Almanya, II. Emperyalist Savaş'tan bu yana, ilk defa Ortadoğu'ya asker göndermeye karar verdi. Türkiye de asker göndermeye başlayan ülkeler arasında yer aldı.

Savaşta İsrail'in başarısız olması, ABD emperyalizminin Lübnan'a ilişkin hedeflerinin yarılmamasına neden olmuştu. Bu nedenle yeni yöntemleri devreye sokmakta gecikmedi. Lübnan eski başkanlarından Refik Hariri'nin 14 Şubat 2005'te bombalı suikasta öldürülmesi, bütün şimşekleri Suriye'ye yönelik önemli bir etki yaratmış ve Suriye askerleri Lübnan'ı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu yılın Kasım ayında da Sanayi Bakanı Pierre Cemayel, bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Cemayel, parlementoda Suriye karşıtı kesim içinde yer almıştı. Suriye'nin kinamasına rağmen, oklar yeniden Suriye'ye çevrildi.

Lübnan'daki iç çelişkileri keskinleştiren bu olay, Hizbullah'ı da harekete getirdi. Hükümetten beş bakanı çeken Hizbullah, Fuad Sinyora hükümetini devirmek üzere Beyrut'ta yüzbinlerce kişinin katılımı gösteriler düzenledi. Sinyora hükümetini işgalcılere destek olmakla suçlayan Hizbullah'ın liderliğindeki muhalefet, eylemlerini halen sürdürüyor.

Lübnan'da Hizbullah'a karşı verilen savaş, ABD için İran'a karşı verilecek olan savaşın provası niteliğindedir. Çünkü İsrail'in arkasında ABD'nin olduğu ne kadar açıkça, Hizbullah'ın arkasında İran'ın olduğu da o kadar açıkta. Bu nedenle savaşın asıl galibi, Çin'in desteğini alan İran oldu. Ve İran, Irak'taki Şii bölgelerinin arkasından, Lübnan Hizbullah'ı üzerindeki etkisini de sağlamlaştırarak Ortadoğu'daki gücünü ve etkisini daha da büyütmiş oldu.

Savaşın, 15 Haziran'da Suriye ile İran arasında 'İsrail tehdidine karşı' imzalanınan işbirliği anlaşmasının arkasından gündeme gelmesi de önemli bir durumdu. Anlaşma imzalandıktan sonra İsrail, Gazze saldırısını başlatmıştır. Bir anamda, bu ittifakın, kendi karşısına nasıl çakacağını da sinmiş oldu. Ancak bu sinama İsrail'e pahaliya mal oldu.

ABD açısından ise, büyük bir yenilgi olmakla birlikte, savaş sonrasında hedeflerine ilişkin önemli bir adım atmış oldu. Savaş başladığında, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır, tarihlerinde ilk defa olarak İsrail'i değil de bir başka Arap kesimi, Hizbullah'ı suçladılar. ABD'nin Şii İran'a karşı Sünni blok oluştururma çabalarının devamı niteliğindedir bu suçlamalar. İran'a karşı, Sünni-İsrail ittifakı bile yüzeysel de olsa dillendirildi. Ancak söz konusu Sünni ülkeler, İsrail-Lübnan'da zorlanmaya ve kendi halkları İsrail karşısına sokakları dökülmeye başladıkları sonra ağız değiştirdiler.

Büyük hedef; İran

Eylül ayında açıklanan ABD'nin yeni 'Terörizme karşı savaş stratejisi' başlıklı belgesi, ABD'nin yeni dönem politikalardan resmîleşiren önemli bir belge olma niteliğindeydi. Belgede, tehdidin merkezine 'El Kaide' değil, 'Şii radikalizm' konuyordu. Belge, İran'ın bölgelerdeki etkinliğinin gözlerden gizlenmeyecek kadar büyüğü, Hizballah'ın, İran'ın da yardımıyla İsrail'i yendiği bir dönemin arkasından gündeme geliyordu, bu yanıla daha büyük bir önem taşıyordu.

ABD emperyalizminin Irak'tan sonra saldırmayı planladığı büyük hedefi olan İran, 2006'yu, bölgelerdeki etkisini güçlendirmek amacıyla kullandı. ABD'nin İran'a saldırmak için öne sürüdüğü en büyük argument olan nükleer silahlar konusu, İran'la ilgili olarak yıl boyunca sıkça gündeme geldi. İran'ın bu konudaki tutumu, Temmuz 2005'te **Şanghay İşbirliği Örgütü**'ne üye olmasının arkasından net bir çizgiye bürünmüştü. Arkasını **Çin** ve **Rusya** gibi, ABD'nin en etkili rakiplerine dayayan İran, Ağustos 2005'te nükleer faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıkladı ve o günden bu yana geri adım atmıyor. Ne BM Güvenlik Konseyi'nin, ne de UAEK'in (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) tutumu (üstelik Çin her ikisinde de veto yetkisine sahip iyedir) bu durumu değiştirmeden. Almanya ve Fransa gibi eskiden çok güçlü ilişkilerinin olduğu ülkelerin tavrı alması ve nükleer faaliyetini durdurmasını istemesi de etkili olmadı. Çin ve Rusya, bu konuda İran'a destek veriyor, hatta nükleer faaliyetlerini geliştirebilmesi için teknik donanım ve hammadde konusunda yardımcı olacaklarını, İran'da nükleer tesis kurabileceklerini vb. açıklıyor.

Yıl boyunca, ABD başta olmak üzere, onun gündemündeki bütün emperyalist kurumlar ve ülkeler, İran'ı tehdit eden, nükleer faaliyetlerini durdurmasını isteyen sayısız açıklamalar yaptılar, bu yönde sayısız kararlar aldılar. İran ise, İsrail'i hedefe çakarak Yahudi soykırımını reddeden konferanslar düzenlemekten İsrail'in yıkılması gerektiğini söylemeye kadar pek çok karşı saldırısı geliştirdi. Keza ABD'ye meydan okuyan tutumunu da hiç gerilemedi. Karşılıklı hamlelerle zaman ilerlerken, İran her geçen gün biraz daha güçlendi, ABD ve İsrail'in ise, İran'a saldırmak için öne sürüdüğü gereklilikler, biraz daha zayıfladı. Özellikle Irak savaşının başlamasına neden olan 'kimyasal silahlar bulundurduğu' iddiasının yalan çıkmıştır. Bush yönetimine sıkça hatırlanmış ve bugün İran için öne sürüdüğü saldırı gerekçelerinin gerçekçi olmadığı fikri yaygınlaşmıştır. Böylece ABD'nin İran konusunda yol alabilmesi ihtiyacılık, giderek zayıfladı, İran'ın konumu ve destek güçleri ise tersine arttı. İran'a saldırmak, Irak'ı işgal etmekten zaten daha zordu; bu nedenle ABD Irak'tan başlamıştı. Geçen sürede bu zorluk daha da katetlendi. Bunda pek çok etken rol oynadı.

En başta, İran halkın ABD emperyalizmine nefreti daha da büydü. **İkinci**; İsrail işgalinin başarısızlığı ve Irak'ta gerçekleştirilen vahşetin büyüklüğü, hem ABD'li kitlelerde savaştan bıkkınılığı ve

tepkileri artırdı, hem de dünya halklarında 'ABD yenilebilmiş' düşüncesini doğurdu. Bu durum, dünya halklarında, ve ABD'nin doğrudan hedefi olan ülkelerde, ABD'ye karşı direnme isteğini artırdı. **Üçüncü**, İran'ın petrol ve doğalgaz üretiminde önemli bir söz sahibi olması, uygulayacağı bir ambargonun dünya piyasalarını etkilemesi ihtimali, ABD'nin saldırmamasını güçlendiren bir etkendi. **Dördüncü**, geçen süre içinde, ABD'nin attığı her adım İran'ın bölgelerdeki konumunu güçlendirdi. Irak'taki Şii, Lübnan'daki Hizballah, Şii yönetimine sahip olan Suriye, artık İran'la birlikte hareket etmekte. **Beşinci**, Çin ve Rusya'nın, İran'ın arkasındaki destekleri bugün artık daha açıktır. Her iki ülke de İran'ın sadece nükleer faaliyetlerini değil, bölge üzerindeki etkinliğini genel olarak desteklemektedirler. Çünkü bu etkinlik, onların bölge üzerindeki hegemonyalarını korumasına kullanıkları bir araç durumundadır. Hizballah'a ve Hamas hükümetine gönderilen her türden yardım, İran'ın üzerrinden yapılmaktadır.

Sadece İran'ın içinde bulunduğu durum değil, ABD'nin kendi koşulları da bugünkü İran'a saldırmasının zorlaştırmaktadır. En başta kendi ülkesindeki kitlelerin, Irak bataklığından sonra İran savaşını da kaldırılmasına ihtimali son derece düşüktür. Savaşın ve dönen asker cenazelerinin yarattığı bıkkınılık ve tepki, Bush yönetiminin Kasım ayında Kongre seçimlerinde de açığa çıktı gibi, giderek azalan kitle desteği ABD yönetiminin işini zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan mali ve askeri olarak bu savaşın yükünü taşıyabilecek durumda da değildir. Bugüne kadar yaklaşık 500 milyar doları bulan savaşın, toplam maliyetinin 2 trilyon dolara asağısı tahmin ediliyor. Keza ABD'nin savunma bütçesinin 2006'da 447 milyar dolara ulaşması, 2007 için ise 550 milyar dolar olarak belirlenmesi, ikinci Emperyalist savaş sonrasında en yüksek değeri ifade ediyor. Buna bir de İran'ın eklemek, ABD ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarla (büyük açığın ve cari açığın ulaştığı boyut, kitlelerin sosyal haklarından yapılan kesintilerin artılmış olması, dolarnın dünya piyasalarında prestijinin düşmesi, vb.) düşünüldüğünde, altından kalkılamayacak bir yük haline geliyor.

ABD'nin savaşta attığı her adımın İran'ı güçlendirdiğini söylemişik. Bunu İran Devrim Muhafizleri Komutanı Tümgeneral Safavi şu sözlerde doğruluyor: "Irak'ta 400 milyar dolar para harcadılar, ama bu bizim çıkarımıza oldu. Çünkü iki büyük düşmantımız, Saddam ve Taliban rejimini ortadan kaldırdılar. Bizim bölgelerdeki nüfusumuz arttı, Orta-doğu'daki stratejik rekabeti biz kazandık."

ABD'yi durdurmak en önemli noktalardan biri de İran'ın misilleme yapabilme kapasitesidir. İran sayısız defa kendisine ya da Suriye'ye dönük herhangi bir saldırının sözkonusu olduğunu İsrail'e saldıracağını açıkça ifade etti. Bunu yapabilecek askeri gücü de var. İran, Nisan ayında uranyum zenginleştirme başardıklarını ve artık nükleer bir ülke olduğunu açıkladı. Yine Nisan ayında düzenlediği

bir deniz tatbikatında, radarla yakalanmayan yeni bir füze denediğini ve bu yeni füzenin "Amerika'nın kabusu" olacağını ilan etti. Elindeki füzelerin menzilinin 4 bin km'yi aşığı bilinmiyor. Keza, Çin ve Rusya'dan askeri olarak da güçlü bir destek aldığı biliniyor. Bu durum, İran'ın misilleme kapasitesini çok yükseltiyor. Öte yandan farklı seçenekleri de devriye sokabilecek durumda. Olası bir ABD saldırısının karşısında, Ortadoğu'lu İslami önderler, ABD'nin finans merkezlerine saldırın düzenlenmesi konusunda toplantılar yaptığı yönünde haberler az değil.

Bütün bu nedenlerden dolayı ABD, sadece İran'a karşı doğrudan bir savaş değil, nükleer tesislerini ve askeri sahalarını hedef alan havâ saldırularını bile şimdilik göze alamıyor. Bunun yerine, Eylül ayında yayınladığı strateji belgesiyle 'Şii radikalizmi'ni hedef tahtasına çakıyor. Analık ayında hazırlanan **Irak Çalışma Grubu**'nun raporu da aynı doğrultuda hedef gösteriyor.

Mezhepsel ayınlara yaşanmak ve bunu kısırtmak, ABD'nin yılın başında itibaren çeşitli biçimlerle yer yer sınırlı bir politika. Üstelik Ortadoğu'da bunun zemini fazlasıyla da var. Bugün ise, **Saudi Arabistan, Mısır ve Ürdün** üzerinden oluşturacağı 'Sünni cephesi'ni merkeze koymuyor ve **Türkiye**'nin de buna eklenmesini istiyor. Bu yöndeki adımlar hızlandırılıyor.

Saudi Arabistan'ın Türkiye'yi kendi yanında çekme çabaları, Lübnan'da Suriye'ye maledilen Cemayel suikasti, Irak'ta Şii'lerin Sünnilere saldırıldığı yönünde artan haberler, Saddam'ı atan cellatların Şii'lerden olduğu yönündeki vurgular, vb. Saudi Arabistan'la İran'ın karşı karşıya gelmeye olduğunu gösteriyor. Bölgede İran'a bir denge unsuru olarak Saddam yönetiminin yıkılmasının arkasından İran'ın bu kadar hızlı büyümesi, Saudi Arabistan'ın fazlaıyla rahatsız eden bir durum. İran'ın kendisine karşı önemli bir tehdit olarak görülen Saudi Arabistan, Afganistan savaşının başlamasının arkasından ABD ile açılan anlaşmayı hızla kapatmaya çalışıyor. Ve bu savaşa, ABD'nin işbirlikçi bir konumda, ama doğrudan kendi çıkarlarını savunmak için, yavaş yavaş da olsa müdahale etmeye başlıyor.

Türkiye'nin savaştaki konumu

Yıl içinde, Türkiye'nin savaş karşılığında konumunu ve **Türkiye-ABD** ilişkilerini tam anlamıyla yarışan iki önemli olay yaşandı. Bu iki olay, Türk-ABD ilişkilerinin, özellikle savaş başladığından bu yana geçen yıldızık beş yıllık sürenin de bir özeti tanımıyor.

İlk olay, ABD ile Mayıs ayında imzalanan **Stratejik Ortaklık Vizyon Belgesi**'dir. Bu belge, Türkiye ile ABD'nin arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamayı, düzeltmeyi ve Türkiye'yi özellikle Irak, İran ve Orta Asya'ya ilişkin konularda ABD'nin savaş politikalarına yedeklemeyi amaçlıyor. Ancak hazırlanan belge göstermelik olmanın öresine geçemedi. Yıpranan ilişkileri, yüzeysel iyiniyet açıklamaları ile tamir etmek, bir turlu çakırılmayan çıkarları yok saymak, bir mezinle olabilecek bir şey degildi zaten. Bu-

na rağmen, belgeye ilişkin olarak büyük reklam kampanyası düzenlenmiş, kitlelerin yanıltmak için caçılık sözler sarfedilmiştir. Oysa belgenin altına imza bile atılmadığı yönünde dedikodular da aynı günlerde yayılmaya başladı.

İkinci önemli olay ise, söz konusu belgenin cıllanıp parıldadığı aynı günlerde ABD'de yayınlanan bir yazdı. **Emekli Albay Ralph Peters'in** AFI'de (Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi) yayınlanan yazda, Yeni Ortadoğu'nun nasıl şekilleneceği tanımlanıyor; iste'lik çizilen haritaya tam şekilde veriliyor. Harita, Kürtistan'ın dört parçasını birleştirerek aynı bir devlet kuruyor ve "kurdugunda Bulgaristan'dan Japonya'ya kadar uzanan bölge en Batı yanısı ilke olacaktır" biçiminde sunuluyordu. **Haritaya göre**, Irak içe bölündüyor, Türkiye, Suriye, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan önemli toprak parçalar koparken, Afganistan, Azerbaycan, Ürdün ve Yemen gibi ABD'nin hesaplarında yer alan devletlerin toprakları, ABD'nin eldarları doğrultusunda büyütülmüşdür. İran'dan kopartılan topraklarda **Bağımsız Belucistan**, Suudi Arabistan'dan kopartılan topraklarda da, adeta bir 'super Vatikan' gibi konumlanacak bağımsız İslam devleti kuruluyor. Yazının yayınlandığı dergi, 1863'ten bu yana kesintisiz bir şekilde yayınından ve **Pentagon'un** görüşünü doğrudan yansitan bir dergiydi. ABD, her harita krizinden sonra mutlaka bir biçimde geri adım atıyor, fakat bir süre sonra yeniden aynı harita sahneye çıktı.

Bu iki olay, ABD ile Türkiye'nin ilişkilerindeki en önemli handikap ortaya sermektedir. Kürt sorunu, ABD emperyalizmi, Irak'ta kendisine ihtiyaç duyan ve işbirliği yapan tek güç olan Kürtlerin deşayacak bir politika izleyemiyor. Keza yarın gündeme gelecek olası bir Iran savaşında PKK'nın rolünü de yadsıyanıyor. Ancak Türkiye'nin savaşta kendi yanında konumlanmasını, komşularına karşı yürütülecek bir savaşın merkez üssü olmasını istiyor. Türkiye'nin, ABD'nin Kafkaslar ve Ortadoğu'daki çıkar alanlarına komşu olması, stratejik önemini artırmıştır. Ne Kürtlere ne de Türkiye'den vazgeçemeyen ABD, aradaki dengeyi bir türlü kuramıyor.

Türkiye ise, işbirlikçi burjuazisinin içindeki farklı emperyalistlerin uzantılarının hegemonya dengelerine bağlı biçimde dönemsel olarak değişen politikalar izliyor.

Mesela Lübnan savaşı boyunca İncil üssünün, Mersin ve İskenderun limanlarının kullanılmasına, ABD'nin buralardan İsrail'e silah ve teknik sevkiyatının yapılmasına izin verdi. Ama aynı dönemde, İran'dan Hizbullah'a giden bütün silah ve teknikat da yine Türkiye toprakları üzerinden geçerek Lübnan'a ulaştı. Yine aynı dönemde, İsrail'in başkenti tizerine, "Hizbullah'a silah taşıdı" gerekçesiyle, İranlı diplomatları taşıyan uçakları Diyarbakır'a iniş zorladı ve uçakta aramalar yaptı. Keza, Hizbullah'la karşı karşıya gelmesi ve savasmak zorunda kalması laçınmaz bir biçimde Lübnan'daki Barış Gücü'ne katılmak üzere asker gönderdi.

ABD, sadece İran'a karşı doğrudan bir savaş değil, nükleer testislerini ve askeri sabalarını bedef alan bava saldırularını bile şimdilik göze alamıyor. Bunun yerine, Eytül aynı da yayınladığı strateji belgesiyle 'Şii radikalizmi'ni bedef tabtasına çakıyor. Mezbepsel ayırmılara yaslanmak ve bunu kişikirtmek, ABD'nin yılın başından itibaren çeşitli biçimlerle yer yer sindiği bir politika. Üstelik Ortadoğu'da bunun zeminini fazlasıyla da var. Bugün ise, Suudi Arabistan, Misir ve Ürdün tizerinden oluşturacağı 'Sünni cepbesi'ni merkeze koymayı ve Türkiye'nin de buna eklenmesini istiyor. Bu yöndeki adımlar bizlandırlıyor.

Mesela İsrail gizli servisi MOSSAD'ın sözcüsü dumumunda bulunan DEBKA ismini bir internet sitesi, Türkiye ile İran'ın birlikte Kandil Dağı'na yönelik bir operasyona hazırladığını iddia etti. Siteye göre Türkiye, PKK'nın varlığına son vermek, İran ise, Kürt bölgesi içinde son yıllarda giderek etkinliğini arturan ve olası bir Iran saldırısı için orayı kullanacak İsrail'in bölgedeki varlığına son vermek amacıyla ortak hareket ediyorlar. Site, böyle bir durumda Türkiye ile İran'ın birlikte savaşa katılmış olacağını söyleyordu. Ancak tam da aynı günlerde, İran iniş zorlanan uçakları ile ilgili olarak Türkiye ile gerginlik yaşıyor. Aralık ayının ortalarında Türkiye ile İran, İran'ın Kelares alanında PKK'ye karşı ortak operasyona başlıyor, ama aynı günlerde, İran Türkiye'ye verdiği doğalgazi kısmaya başladı.

Mesela, güneyde bir Kürt devletinin kurulması burjuazının en fazla tepki gösterdiği konusudur. Hatta ülke içindeki soven dalga, bunun üzerinden yükselttilir. Irak'a savaşa girmenin en önemli bahanesi olarak kullanılır. Ama diğer taraftan, Türkiye'li müteahhitler ve işadamı, güneydeki Kürt bölgesinde cirit atmaktır, ekonomik ilişkiler geliştirmektedir.

Mesela Türkiye, İsrail ile olan ilişkilerine özel bir önem verir ve güçlü tutumlu bir çalişır. Ama Hamas'ın seçimleri kazanmasının arkasından, İsrail'in tecrit etmeye çalıştığı Hamasla, üstelik de İsrail yüzünden Suriye'de sürgünde olan liderlerden Halid Meşal'le görüşerek İsrail'in tepkisini almayı göze almıştır.

Bütün bu farklı tutumlar, Türkiye'deki burjuazının içindeki iki tür arasında çatışmaların göstergesi oldu.

ABD ise Türkiye'yi içindi rotasına çekmek, savaşta Türkiye'den faydalnamak istiyor. Hem Ortadoğu'nun merkezinde askeri üssü olarak kullanmak için, hem de Türkiye'yi doğrudan kendi yanında savaşa sokmak için. Türkiye de varolan üsleri ABD'ye yetmiyor, gizli hükümet karattameleriyle kullandığı üsler ve limanlar da yeterli gelmiyor, ABD daha fazlasını istiyor. Oncelikle İskenderun Limanının kendi deniz üssü olması için bastırıyor. Bu limanı hem savaşlar sırasında yüklemeye ve sevkıyat yapabilmek için hem de Irak işgali sırasında kullandığı tanklar ve zırhı araçların kimyasal ve nükleer temizliğini yapmak için istiyor. (Böylece Irak'ta nükleer silahlar kullanılmış olduğunu da itiraf ediyor.) Bunun dışında Karadeniz'de üs sahibi olmak için de bastırıyor. 2001'de savaş başladığından bu yana, Trabzon ve Samsun Limanları birçok defa gündeme geldi. Türkiye'nin reddetmesinin arkasından talebi geri çekti. Ancak bugün artık mutlaka Karadeniz'de üs sahibi olmak için, sadece Türkiye ile değil, Bulgaristan ve Romanya ile de üs anlaşmaları yapımı, özellikle de yabancı savaş gemilerinin Karadeniz'e açımasına sınırlama getiren Montrö anlaşmasının değiştirilmesine ugrasıyor.

Doğrudan ABD talmiyyla kurulup büyütülmüş olan AKP ve Erdoğan, bu yılın başlarında ABD'nin gözünden düşmüş görünmüyordu. ABD'nin isteklerini koşulsuz yerine getirmeyi başaramayan AKP hükümeti, ABD tarafından çeşitli biçim-

lerde cezalandırıldı. Erdogan'ın istediği randevu talebine uzunca bir süre (Lübnan'a asker gönderme kararını açıklayıcaya kadar) cevap bile vermeyen ABD, Türkiye'de dinciligin artmasının da olumsuz bir durum olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Ancak ABD'nin 'Sünni blok' yaratma konusundaki yöneliminin artmasıyla birlikte, AKP ile ilişkileri yeniden güçlendi. Türkiye'nin önemli bir 'Sünni Müslüman ülke' olduğundan bahsedilmeye başlandı, hatta türbanı destekleyici açıklamalar yapmaya başladı.

Türkiye, kendisine biçilen yeni rolden memnun görünüyor. Zaten **Dubai** heyetinin yılın yılbaşı nda, Suudi heyetinin de yıl ortasında Türkiye'ye düzenledikleri ziaretler başta olmak üzere, Türk-Arap ilişkileri, yanı asıl olarak Sünni Araplarla kurulan ilişkiler geçen yıla damgasını vuran en önemli olaylardır. Keza 13-14 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Iraklı Sünni liderlerin **Irak Konferansı** düzenlemesi için izin verdi. Bu konferans, Şii ve Kürt kesimlerden öylesine büyük bir tepki aldı ki, hemen arkasından Melike de Şiiler tarafından düzenlenen Irak Halkı Konferansı, Irak'ın bütün komşular çağrıldı. Fakat bütün bu adımlar, **Irak Çalışma Grubu**'nın raporunda da istediği gibi, Türk hükümetinin Sünnilere yaklaşma doğrultusunda adımlar attığını gösteriyor.

Bu arada Rusya ile ilişkiler, bazı yorumcuların deyişiyle 'tarihte eşine rastlanmamış bir biçimde' yakınılaşmaya başlıyor. Mesela Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Sezer, birbirlik yil içinde, karşılıklı ziyaretlerle 7 kez birbiraya geldiler. Bu kadar sık bir ziyaret trafiği, başka hiçbir ülkeyle yaşanmamış. Ekim ayında da üçüncü Karadeniz'de ortak tatbikat düzenledi ve İşbirliğini sıklaştırarak üzere ülkelerle kurulmuş olan KEI (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve BlackSeaFor (Karadeniz Güçü adlı askeri-siyasi ittifak) adlı ittifaklarının daha aktif ve işlevli hale gelmesi, daha kapsamlı bir ilişki kurulması konusunda önemli adımlar attı.

Türkiye'deki işbirlikçi tekeli burjuazi, emperyalist ülkelerle ilişkilerinde boylesine dalgalı bir seyir izliyor ve savaşta konumlanmasını netleştirmeye çalışıyor. Elbette Türkiye halklarının tepkilerini de hiss etmek zorunda kalmıyor. Amerikan Pew şirketinin Temmuz ayında açıkladığı anket sonuçlarına göre, Türkiye'de kitlelerin ABD'ye karşı tepkileri her geçen gün büyüyor, anti Amerikançılık yükseliyor. Üstelik sadece ABD ile değil, AB'ye uyruk tartsımlarının geldiği nokta, kitlelerin AB'ye de uzaklaşmasına yol açıyor. Diğer taraftan kitlelerin yüzünün Doğu'ya döndüğü yönündeki eğilimler de artıyor. Mesela Hamas'ın Filistin'de seçimleri kazanmasına, İran ile yakın ilişkiler kurulmasına olumlu bakınan oldukça fazla. Aynı ankette göre Türkiye'de kendisini önce Müslüman' gösterenler oranın bir yıl içinde yüzde 8 artarak yüzde 51'e çıktıken, Türk vatandaşım' diyenlerin oranın yüzde 19'da kaldı. Bu, son dönemde sistemli bir biçimde yükseltilen dini propagandının doğal sonucudur.

LENİN MADDE
CTPAP MÖLLE
BCEK
DE İNN HAKİ TEC!

LENİN DESTANI

1924 yılının 20 Ocak günü.
Oturup gülüşüyor, şakalaşıyor.
Ayak üstü görüşülüyor, önemsiz işler.
Artık başlama zamanıdır.
Gecikiyorlar.
Kongre Heyeti, tam değil.
Ne oldu? Neyi bekler?
Prezidium üyelerinin gözleri kırmızı,
bayrak süslü localardan, yüzleri beyaz.
Kalinin'e ne oluyor?
Titriyor elleri...
Felaket mi? Yok canım!
Ya da ... Hayır, bu olmaz, olamaz!
Iniyor kafamıza yüksek tavan.
Başlar eğildi,
duvarlar üstümüze üstümüze yürüyor.
Tüm avize ışıkları kararmış gibi.
Bir an, gün ışıkları
söndü, sönüyor.
Şimdi, yersizdir bu sesi.
Kongre zilinin.
Çalıp çalıp boğuluyor zaten
kendi sesiyle.
Zayıf anını yendi,
yağa kalkıyor Kalinin.
Fakat... gözyasını tutamaz ki,
büyüği ile.
İşte
şıplı şıplı..
yanağından akyor,
sivri sakalının ucunda parlıyor yaşılar.
Düşünceleri karıştı, kafası çatlıyor.
Şakağında atıyor güm güm kan,
kopacak damarlar:
"Dün saat altısı: ellî gece
yoldaş Lenin'i kaybettik" diyor.
O yaşlı gün, yüzyıllar boyunca
yaşlı bir efsane gibi kalacak.
Umutsuzluk, yeşil, eritti demiri bile.
Bolshevikler, rüzgarda titreyen
yaprak gibi inledi, hep bir ağızdan.
Anlayalım arkadaşlar,
bu nasıl oldu?
diye.

Mayakovski

Ölümümün 83. yılında LENİN ve LENİNİZM YAŞIYOR!